

24 november 2024  
*Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom*

Pixabay, Gerd Altman



# Einde wordt begin?

*Over vernietiging en redding*



Voorganger: Henk Kemper  
Lector: Jos Pruisen  
Piano: Irina Ursu-Antonova

## **Openingsgebed**

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt,  
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader,  
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,  
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

## **Lied: Altijd Aanwezige**

*Simone Huisman / Tom Löwenthal*

Altijd Aanwezige,  
cirkel en kern van mijn leven,  
jij trekt aan en omhult.  
Ruimte van liefde,  
nodig mij uit  
om binnen te gaan.

## **Welkom en inleiding**

Goedemorgen, ook namens Jos, hartelijk welkom bij deze viering van schrift en tafel. Jullie, hier in de kerk hartelijk welkom en ook jullie via de Zoomverbinding, fysiek op afstand maar toch hier aanwezig, hartelijk welkom. Fijn jullie allemaal te zien.

Het thema luidt vandaag “Einde wordt begin?”

We krijgen van die lezingen voorgeschoteld die geschreven zijn volgens de regels van wast je noemt “van dik hout zaagt men planken.” Van die lezingen waarvan je als voorganger denkt: “Waarom heb ik dat weer.” Maar ze uit de weg gaan is te gemakkelijk. Op zoek gaan naar dat wat de lezingen ons willen voorhouden is vandaag de uitdaging.

We zijn aangekomen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de Advent. Traditioneel krijgen we er op deze laatste zondag nog even van langs. Sefanja spreekt namens de Heer de woorden: “Ik ga alles op aarde vernietigen. Alles en iedereen.” En Marcus schetst in de tweede lezing van vandaag rampspoed en ellende, zij het dat hij ook een klein beetje perspectief biedt. Gelukkig lezen we ook uit het boek Openbaring van Johannes. En hij houdt ons een toekomst voor die hoopvoller is.

Vandaag dus somberheid troef en een straffende God. Gelukkig begint dus volgende week de Advent die ons op het spoor zet van hoop en verwachting.

Maar ja, we moeten nog even door vandaag heen en onderzoeken wat de lezingen ons te bieden hebben. Deze dag wordt ook wel eens “Eeuwigheidszondag” genoemd.

In de lezingen ademen de verschillende tijden waarin ze geschreven zijn diep door. Sefanja die over God in Oudtestamentische, straffende beelden schrijft. Een God die je maar beter niet kwaad kunt maken en niet tegen te moet hebben.

En al schrijft ook Marcus, die Jezus’ optreden kende, woorden van verschrikking en verderf, hij schrijft ook dat er hoop is voor de mensen. In elk geval hoop voor de mensen die zich rekenschap geven van de woorden van Jezus.

Johannes houdt ons een visioen voor. Een openbaring over de toekomst die God voor ogen staat met de mensen.

Ik heb geprobeerd muziek te vinden die over onszelf gaat. Over ons verslijten aan het leven. Tijden van vloek, maar ook tijden van zegen. Droogte en regen. Ook tijd van leven met velen om brood en ademtocht te delen. En muziek die ons vertrouwen in God als onze Schepper weerspiegelt. Een God die er uiteindelijk voor ons is. Een hoeder voor ons die niet zal slapen.

Kortom: ga er vandaag maar eens voor zitten. Luister en huiver. Aan mij de opdracht om een verband te zoeken tussen de lezingen, 'eeuwigheidszondag' en de huidige tijd. En dan ook nog te zorgen dat we niet allemaal diep bedroefd de kerk uit zullen gaan. Ik zal er mijn best voor doen.

Laten we eerst een moment stil worden om ruimte in hoofd en hart te maken voor de dingen die we het komend uur zullen ervaren.

### **Lied: Tijd van vloek en tijd van zegen**

*H.Oosterhuis/H.Heuvelmans*

*Naar Prediker*

Tijd van vloek en tijd van zegen,  
tijd van droogte, tijd van regen,  
dag van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood,  
tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is,  
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten.  
Tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen,  
wie het houdt bij wat hij heeft,  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen.  
Wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.

### **Eerste lezing: Sefanja 1, 2-6, 14; 2,3**

De Heer zegt: 'Ik ga alles op aarde vernietigen! Ik zal alle mensen en dieren doden, ook de vogels en de vissen. Want de mensen zijn slecht. Daarom zal er niemand op aarde in leven blijven.

Ik zal ook de mensen in Jeruzalem en Juda straffen. Daar zal ik de priesters van de god Baäl doden, en iedereen die hem vereert. En iedereen die op het dak van zijn huis bidt tot de sterren.

Er zijn ook mensen die tot mij bidden en zeggen dat ze mij dienen. Maar tegelijk dienen ze de god Milkom. Die mensen zal ik ook doden. En ook de mensen die niets meer van me willen weten, en mij niet om raad vragen. Ik zal alles en iedereen vernietigen.'

(...) Het duurt niet lang meer tot de Heer komt. Dat zal een verschrikkelijke dag zijn. Nog maar even en het is zover. Je zult het wel horen! Ook de dapperste mensen zullen dan schreeuwen van angst.

(...) Maar sommigen van jullie zijn trouw aan de Heer en leven volgens zijn wetten. Zij moeten zich alleen op hem richten, en goed en eenvoudig proberen te leven. Misschien zullen ze dan veilig zijn op de dag van de Heer.

### **Tweede Lezing: Marcus 13, 14-27**

*Er zal iets verschrikkelijks gebeuren*

Jezus zei tegen de leerlingen: 'Op een dag zullen jullie iets verschrikkelijks zien: de Grote Verwoester, die zal staan waar hij niet mag staan. (Lezer, probeer te begrijpen wat dat betekent!)

Dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. Als je buiten bij je huis bent, vlucht dan meteen weg. Ga niet eerst je huis in om nog iets te pakken. Ook als je op het land bezig bent, vlucht dan meteen weg. Ga niet eerst terug om je jas te halen.

Het zal een ramp zijn voor vrouwen die zwanger zijn of een baby hebben. Bid tot God dat je niet in de winter hoeft te vluchten. Want wat er dan gebeurt, zal verschrikkelijk zijn. Zoiets is nog nooit gebeurd sinds God de wereld gemaakt heeft. En zoiets zal daarna ook nooit meer gebeuren.

Gelukkig heeft God bepaald dat die verschrikkelijke tijd niet te lang zal duren. Anders zou niemand het volhouden. God heeft die tijd juist extra kort gemaakt. Uit liefde voor de mensen die hij uitgekozen heeft.

*Valse messiassen en profeten*

In die tijd zullen mensen tegen jullie zeggen: 'Kijk, dit is de Messias.' Of: 'Kijk, dat is hem.' Geloof die mensen niet!

Want er zullen allerlei valse messiassen en valse profeten komen. Ze zullen veel wonderen doen. Zo proberen ze de mensen die door God uitgekozen zijn, te bedriegen. Pas dus goed op. Ik heb jullie gewaarschuwd.

*Jezus vertelt dat hij terug zal komen*

Na die verschrikkelijke tijd gebeurt het volgende. De zon wordt donker, de maan geeft geen licht meer. De sterren vallen naar beneden, en alle planeten schudden heen en weer.

Dan komt de Mensenzoon. Iedereen zal hem zien komen op de wolken, als een machtige en schitterende koning. Dan zal hij de engelen over de hele aarde sturen. Zij zullen alle mensen verzamelen die bij de Mensenzoon horen. Overal vandaan, van de hele aarde.'

## Lied: Geschreven staat

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Geschreven staat dat uw Messias komt  
op zonnevlagen, vleugels van genezing  
en dat Gij komt in hem, wees hier aanwezig  
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen.

Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.  
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. (2x)

Zoals uw woord in den beginne sprak,  
zoals uw licht in den beginne lichtte,  
zo kome uw Messias, uw knecht-koning,  
een mens waarin Gij U te kennen geeft.

In diepe nacht is hij de weg gegaan  
die in de afgrond voert der sprakelozen. (2x)

Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.  
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God,  
een onbekende naam, één van de velen.  
Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt.

Een zoon van uw Tora, in U geworteld,  
die ons geworden is tot heer en meester. (2x)

## Derde Lezing: Openbaring van Johannes 1, 1-3, 7-8

*Begin van het boek; waar gaat dit boek over?*

In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren. God heeft zijn plannen aan Jezus Christus verteld, zodat Jezus ze aan de christenen bekend kon maken. Jezus stuurde een engel naar zijn dienaar Johannes. Die engel liet in een droom aan Johannes zien wat er zou gaan gebeuren.

Johannes heeft in dit boek opgeschreven wat hij zag. Zo geeft hij de plannen van God en Jezus Christus door.

Gelukkig zijn de mensen die dit boek voorlezen! En gelukkig zijn de mensen die ernaar luisteren en doen wat er in dit boek staat. Want het duurt niet lang meer voordat al die dingen gaan gebeuren!

*Johannes vertelt over de toekomst*

Jezus Christus zal op de wolken uit de hemel komen. Iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem gedood hebben. Dan zullen alle mensen op aarde om hem huilen en jammeren. Ja, zo zal het gaan! God, de Heer, zegt: 'Ik ben de machtige God! Ik ben het begin en het einde. Ik ben degene die er is, die er was, en die zal komen.'

## Overweging

Vandaag koos ik als thema: “Einde wordt begin?” Inderdaad, met een vraagteken. Rampspoed alom in de vandaag gelezen schriftlezingen. Het begint al goed met die Sefanja. Die is lekker op dreef met zijn wanhoopstijdingen. Die stijl beantwoordt geheel aan hoe men in zijn dagen aankeek tegen en omging met God. God was bepaald niet je makker. Met God moest je rekening houden, want hij had een straffende hand als je je niet aan zijn woorden hield.

Misschien is het goed om na te gaan tegen wie Sefanja sprak. Sefanja leefde tussen 650 en 600 jaar vóór Jezus. Hij werkt in de tijd dat Josia koning van Juda is. In zijn tijd zijn de Assyriërs het machtigste volk in het oude nabije oosten. De Assyriërs hebben veel volken verslagen en laten de mensen uit Juda belasting betalen. Daarnaast hebben hún godsdienst en gewoontes een grote invloed op de samenleving.

### Grote woorden van vernietiging

Sefanja heeft daar in zijn rol als profeet veel kritiek op. Want de leiders van Juda vinden het goed dat er in Jeruzalem, naast de God van Israël, andere goden vereerd worden. Sefanja wil een godsdienst zonder Assyrische ideeën en goden.

Zijn harde taal is gericht tegen de leiders van Juda die hun macht misbruiken.

Hij stelt ze dan ook rampspoed in het vooruitzicht als ze niet veranderen en zich niet houden aan de regels van de Heer. Het bijzondere is dat Sefanja dus grote woorden van vernietiging gebruikt om iedereen te waarschuwen, maar dat hij eigenlijk zegt dat er, wanneer mensen zich aan Gods wetten houden, hoop is.

Ook Marcus kan er wat van in de tweede lezing. Hij spreekt over bittere ellende. Hij spreekt over de Grote Verwoester die alles en iedereen in het verderf stort. Een verschrikkelijke tijd die sinds het begin van de wereld niet is voorgekomen.

Anders dan Sefanja zegt Marcus ons ook hoe we die tijd kunnen zien aankomen. Hij zegt dat er valse Messiassen en profeten zullen opstaan. Types die wonderen doen en die ons bedriegen. Marcus waarschuwt ons tegen die gasten.

Dat lezend en overdenkend trok ik de lijn door naar onze tijd. Kennen wij valse profeten en wonderdoeners?

### Beloftes en grootspraak

Ik vrees van wel. Aartsleugenaars kunnen verkiezingen winnen met onhaalbare beloftes en grootspraak. Niet alleen ver weg; ook hier te lande zijn er valse beloften. Door de geldkraan dicht te draaien bijvoorbeeld zullen er opeens geen vluchtelingen meer komen, zo is de kortzichtige redenering van zij die over migratiebeleid en opvang gaan. Ze zien geen beren op de weg, maar er staan talloze struisvogels, las ik ergens. Oorlogen worden gevoerd; steden aan flarden geschoten, vluchtelingenkampen gebombardeerd, voedsel onthouden, kinderen gedood.

En na een partijtje voetbal kent de agressie geen grenzen meer en worden mensen in de stad achternagezeten en kort en klein geslagen. In onze keurige ministerraad worden natuurlijk geen racistische uitspraken gedaan. En mocht dat wel zo zijn dan blijven ze geheim. De geblondeerde nep-premier, pseudo leider van dit land, nooit te bedonderd om benzine op vuur te gooien, overweegt volgende maand naar een Israëlische kolonistenleider te gaan die oproept tot annexatie van de Westoever.

De zaak nóg meer op scherp gezet.

## **Eigenbelang eerst**

Wie is nog in staat om Gods woorden van de daken te schreeuwen en duidelijk te maken dat God de wereld zo niet bedoeld heeft. Eigenbelang lijkt voorop te staan in plaats van het betonen van naastenliefde, mededogen en compassie.

Begrijp me niet verkeerd: ook ik heb geen antwoorden voor deze verschrikkelijke dilemma's. Maar de leugen lijkt te regeren en mensen lijken voor sommige leiders niet meer dan pionnen in hun schaakspel van eigenbelang.

Als ik de woorden van Sefanja van vandaag terughaal, die de leiders van Juda aanspreekt op het verwaarlozen van volk en godsdienst, dan is een parallel snel gelegd.

Er is een ommekeer nodig. Een nieuw begin voor een nieuwe toekomst. De vraag die ik zou willen stellen is: welke rol speelt Jezus daarin. Welke rol speelt God daarin? Of nee, beter: welke rol spelen wij er in. Want als wij niets doen staat God zonder handen. Het is aan ons om verandering op gang te brengen. Het bekende adagium: vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor het land kunt doen. Of in dit geval: wat kun jij doen voor Gods Koninkrijk op aarde.

Misschien helpt het als we ons afvragen of we ons moeten neerleggen bij de realiteit óf dat het beter is als we in verzet zouden komen. Let wel: vreedzaam verzet. Vragen we ons wel eens af wat we zelf kunnen doen. Wat we zelf aan vrede en heelheid kunnen doen?

Ik weet het: op het wereldtoneel stel ik in mijn eentje niet veel voor. Maar is het niet zo dat de mensen die het goede voor alle mensen willen, met veel meer zijn dan zij die het weten te verpesten. De meeste mensen deugen, heb ik wel eens gehoord.

## **Onmacht van het kwaad**

In het lied: ik heb lief de aarde en de mensen staat het zinnetje: "Je zal tot ínzicht komen, onderscheid de ónmacht van het kwaad."

Een klein, maar hoopvol zinnetje als je het tot je laat doordringen. De ónmacht van het kwaad. Kwaad zal het uiteindelijk afleggen tegen het goede, mits wij mensen tot inzicht komen.

En dat is natuurlijk de crux. Hoe komen we collectief tot inzicht. Hoe komen leiders tot inzicht. Hoe worden zij weer leiders die er toe doen; zij die het verschil maken. Leiders die er zijn voor het volk en niet voor zichzelf. Dienend leiderschap noem je dat.

Sefanja laat zien dat eerst bestaande fundamenten moeten worden afgebroken voordat gebouwd kan worden aan iets nieuws.

Misschien helpt het als we blijven beseffen dat er ook veel goeds is tussen mensen. Maar we weten het: goed nieuws is geen nieuws. De wereld is intussen dermate klein dat we binnen 30 seconden weten waar ellende is op de wereld. En daarmee staat ellende in de schijnwerpers en niet al het goede dat er ook is. Want daarover berichten is niet sexy en niet sensationeel genoeg.

De bijbelverhalen die we in deze kerk vaak lezen staan vol van wraakzucht. Maar ook vol van liefde. Het is de kunst om ons daaraan te spiegelen. En vooral om te blijven volhouden tegen de verdrukking in.

God zij dank begint volgende week de Advent met de focus op hoop op een betere wereld. We moeten beseffen dat het aan onszelf is om de kentering in gang te zetten. Onrecht bestrijden. Licht en liefde verspreiden.

Vandaag moesten we nog even door diepe narigheid heen, maar... ook de gespierde lezingen van vandaag bieden ons inzicht. We kregen daarmee een soort van drieluik:

### **Openbaring**

Sefanja toont ons als eerste een straffende God die bereid is alles en iedereen te vernietigen.

Maar Marcus biedt ons hoop door te zeggen dat er veel onrecht is, máár dat we zelf een zuiver oordeel moeten houden over goed en kwaad. Dat Jezus ons dat voorleefde.

En als we Jezus' woorden echt waar zouden kunnen maken dan komen we vanzelf uit bij de Openbaring van Johannes, die zegt dat Jezus ooit zal terugkomen op aarde.

Ik neem de vrijheid om te denken dat bedoeld wordt dat, wanneer de mensheid zich houdt aan Gods wetten, Jezus als het ware op aarde is in ons doen en laten.

Dan is de machtige God (of Allah, of Boeddha of de Onnoembnare of vul maar in) een God voor alle mensen. Degene die is, die was en zijn zal.

Als alles het einde lijkt, is er toch steeds een nieuw begin mogelijk in het vertrouwen dat God met ons meeloopt en ons de juiste dingen doet besluiten.

Geen eindstreep, maar een startstreep.

Het begin van een eindeloos mooie wereld voor ieder schepsel.

### **Muzikaal Intermezzo**

#### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in de aanwezigheid van de Eeuwige in onze wereld.

Ik geloof in herkenning van Jezus, onze broeder in ons leven.

Ik geloof in de troostende aanraking

van de Geest die in en met ons is.

Vertrouwen durf ik op U, Onnoembare, die mij bij name kent.

Vertrouwen op de wetenschap over U en uw Rijk, die in mij is.

Ik geloof dat de kennis van vrede en gerechtigheid,  
van waarheid en geloof in onze ziel is gegrift.

Ik geloof dat wij met elkaar en met Gods hulp  
in staat zijn het rijk van God dichterbij te brengen,

door kracht en tegenkracht,

door de vonk die in ons allen is

te laten ontvlammen

met behulp van de Geest die waait waarheen Zij wil.

Ik geloof dat wij ons alleen met elkaar, in zachtheid en tederheid,  
durven overgeven aan onze bestemming:

Kind te zijn van God met een lichtend hart

en een aanstekelijke liefde



voor ieder schepsel dat leeft.

Zo helpe mij de Barmhartige in wiens hand wij mogen rusten.  
Amen.

### **Collecte**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze  
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel  
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt eenn  
bijdrage doen door middel van de collecte. Of je kunt een bijdrage doen  
door de QR-code hiernaast te scannen met je mobiel. Een  
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen  
inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift*



**Stichting De Duif**

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

*En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.*

#### **Tafellied: Gij die niemand naar de ogen ziet** *bij Deut. 10,18*

*H.Oosterhuis / B.Huijbers*

Gij die niemand naar de ogen ziet,  
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt  
en die U door geen lied misleiden laat,  
maar die ons ziet zoals wij zijn,  
die ons gebiedt en smeekt van u te zijn,  
uw beeltenis, uw zoon,  
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,  
die ons gebiedt en smeekt  
de vreemdeling te geven brood en kleding.

Die hoopt dat wij met onverhuld gelaat  
uw licht weerkaatsen,  
die ons tot een spiegel slijpt  
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.

Gij die ons hebt gezocht  
toen wij niet naar U zochten,  
die nog dagelijks uw afkeer overwint,  
uw woede temt, uw trots aflegt,  
uw hart tot mededogen buigt,  
U omkeert naar ons toe.

Gij die ons met uw ogen vangt,  
Gij die ons vraagt:  
wie ben je? wil je? Kom dan, kom

### **Nodiging, breken en delen van brood en wijn**

## Lied: De zegen van jouw naam

*Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen) /  
Mariëtte Harinck*

Geef ons een woord, een zin  
die onze honger stilt. (2x)  
en zie ons aan, zoals een ziende blinde, (2x)  
opdat wie vlucht niet hulpeloos vergaat (2x)  
en in de nacht de zegen van jouw naam  
niet zal verdwijnen.

## Voorbede

### Onze Vader

*Uit het Nieuw-Zeelands liedboek*

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,  
drager van pijn, gever van leven,  
bron van alles wat is en zal zijn,  
Vader en Moeder van ons allen,  
liefhebbende God, in wie de hemel is,  
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan  
door de volkeren van deze wereld,  
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,  
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen  
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,  
vergeef ons als we elkaar verwonden,  
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,  
bewaars ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.  
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,  
nu en altijd.  
Amen.

### Activiteiten en informatie voor de komende periode

*Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.*

- De viering is van de week terug te zien en de overweging na te lezen op onze website.
- Volgende week gaan Catrinus Mak en Natasja Bakker voor.
- Aansluitend aan deze viering is er de VA. De Agenda heeft iedereen via de nieuwsbrief gekregen....
- Op de informatietafel licht de flyer van de adventserie de volgende week van start gaat.

- We zijn nog steeds op zoek naar helpende handjes, voor het tafeldekken, stoelen klaar zetten, iets lekkers bakken voor bij de koffie enz..  
In de koffiehoeke ligt een intekenlijst  
Veel handen maken licht werk.
- Na de viering wordt iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Dit waren de mededelingen voor deze zondag.

### **Lied: Klankresten**

*Huub Oosterhuis / Tjeerd P.Oosterhuis*

Klankresten van een onvoltooid verhaal.

Steenlettergrepen,  
sporen in woestijnzand.

Lichtwoorden,  
ooit ontvangen,  
maar van wie?

Hij zal niet slapen,  
allerzielen hoeder.

### **Slotwoorden**

We zijn aan het einde van de viering gekomen.

We stonden vandaag stil bij onze eigen rol in het leven. We stonden stil bij de zin van het oordelen over je eigen handelen. Ik hoop dat Sefanja, Marcus en Johannes ons uiteindelijk duidelijk hebben kunnen maken dat onze daden er toe doen. En dat we valse Messiasen en profeten moeten ontmaskeren.

In de dagelijkse werkelijkheid lijkt me dat op zijn zachtst gezegd, een dagtaak.

Een dagtaak ook om hoop vast te houden in deze tijd en deze wereld.

Ivo de Wijs schreef het volgende gedicht dat door Louis van Dijk meesterlijk op muziek is gezet. Het heeft als titel: "Hoop."

Ik, ik heb als kind geleerd  
wat goed was en verkeerd.  
En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde.  
maar – helaas.

Helaas verloor ik 't idee,  
dat al ons wel en wee  
bestuurd wordt en gestuurd wordt door een iets  
of door een Grote Baas.

En ik, ik had de liefde lief,  
misschien wat te naïef,  
want ach, wie ik beminde was ik na een tijd  
en tot mijn spijt  
weer kwijt.

En tja,  
zo werd ik blind en doof.  
Geen liefde, geen geloof.  
Maar wat ik van m'n leven niet verliezen wil, is hoop –  
is hoop.

De hoop  
op straks en op daarna.  
De hoop op: ja, hoera.  
De hoop die zachtjes zegt: Schep moed,  
al wat je doet  
komt goed, gaat goed.

De hoop  
op eeuwen aan 'n stuk  
van wereldwijd geluk.

De hoop die zegt: het komt terecht.  
Dus zit niet bij de pakken neer.  
De hoop (die zegt)  
die zegt: Ik ben er morgen weer.

### **Zegenbede: Gij Eeuwige**

Gij Levende, Eerste en Laatste,  
Vader, Moeder, God onspreekbaar  
boven onze woorden uit.

Zegen uw mensen die hier nu zijn  
en alle mensen, waar ook ter wereld.  
Doe lichten over ons Uw aangezicht  
en geef ons vrede.

H.Oosterhuis / A.Oomen

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee  
te drinken en voor een goed gesprek!  
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.  
De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:  
[www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
1 december	Natasja Bakker en Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
8 december	Noud-Lodewijk van Poppel	Amstelkerk en via Zoom
15 december	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
22 december	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
24 december 22:00 uur	<b>Kerstavond:</b> Noud-Lodewijk van Poppel en Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft. Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>  
Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.  
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)