

15 december 2024
*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*



Foto: © Jan Meijer

Licht dat ons aanstoot

*Derde viering in de Adventserie met als titel
'De Schaduwen Voorbij'*



Voorganger: Jan Meijer
Lector: Marc Zandhuis
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed:

Onnoembare,
Uw woord roept ons tot vrede en gerechtigheid.
Het zegt ons, dat wij uw naam mogen belijden
als wij onze naaste geen geweld aandoen.
Maak ons in deze viering
tot waakzame boodschappers van het licht.
Tot werkers aan de vrede en voorsprekers van de armen.
Leg uw woord van vrede in ons hart.
Amen

Openingslied: Aan het licht

H.Oosterhuis / A.Oomen

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en inleiding

Welkom bij deze viering. Welkom zoals je bent.
Voel je thuis in dit uur en geliefd zoals je bent.
We steken vandaag de derde kaars aan.

Bij de volgorde van de adventszondagen horen ook de thema's hoop, vrede, vreugde en liefde.
Bij de derde zondag hoort vreugde.
Het sprongetje van het nieuwe leven dat Elisabeth voelt als Maria bij haar is.

Vreugde na de schaduwen voorbij na het licht dat haar aanstoot.
Dat zijn de thema's van vandaag.
Met Marc Zandhuis die met mij mee voorgeat.

Met de vreugde van alle kanten met iedereen die dit uur wil meemaken door een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook.

Vieren met het geloof zoals we dat bij de belijdenis hardop zullen zeggen.

De hoop die uit de Psalm van Huub Oosterhuis springt.

De liefde voor het kind van Elisabeth dat een sprongetje van vreugde maakt in de lezing uit Lucas.

Licht dat ons aanstoot is de eerste zin uit het openingslied dat we zongen.

Bij de voorbereiding vertelde Diana dat ze een tijd in haar leven met dat lied zingend de ochtend begon. In dubbel opzicht licht dat je aanstoot in de morgen. Vorige week zondag vertelde Noud-Lodewijk dat hij daardoor ook iedere ochtend dat lied is gaan zingen. Letterlijk en figuurlijk verheffen.

Mooi om te horen en voor Noud-Lodewijk wens ik dat het hem de schaduw voorbij helpt.

Het boekje had ik in oktober al klaar en dat gaf mij de gelegenheid er mijn gedachten over te laten gaan. Welk licht stoot mij aan en waarin wil ik mijn eigen schaduwen voorbij. Ook bij de liturgie-avond stelde iedereen zich die vraag en kwam met bijzondere verhalen.

De wens van mij en Marc is dat de vraag welk licht stoot jou aan in de morgen mee naar huis en je dagelijks leven gaat.

Ik vertel straks over wat het de woorden vrede, vreugde, schaduw en licht voor mijzelf zijn gaan betekenen. We zingen toepasselijk:

Wij zullen gekend zijn zoals we gekend zijn en er begint een nieuw leven.

Marc en ik wensen ons een inspirerende viering.

Lied: Wij zullen kennen

H.Oosterhuis / A.Oomen

Refrein (2x):

Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.

Ach jullie verlichten, ontrukten,
als je niet liefhebt je naaste
je verre naaste geen recht doet,
in schaduwen dwaal je maar rond,
door kunstlicht je ogen bedorven.

Refrein (2x)

Ach wij die God willen zien
wij zien het gezicht dat ons aankijkt
te ongelegener tijd,
wij zien in flitsen elkaar,
de liefde die ons beloofd is.

Refrein (2x)

Eerste lezing: Psalm 85

Uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis

Gij hebt u land begenadigd
ons leven ten goede gekeerd
onze schande bedekt
onze schuld weggedragen
getemd het vuur van uw hartstocht.

Gij keerde u om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
Geef ons vaart, naar U toe.
Liefde herstel ons in ere.

Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten
dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.

Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en trouw
zoenen van recht en vrede-
vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid een zon aan de hemel.

Overvloed staat op de akker
regen valt op zijn tijd,
vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rotsen:

in zo'n land wil je zijn.

Lied: Naar jou

Vrij naar psalm 63

Naar jou sta ik op in de morgen,
roep ik de uren bid het licht,
strompel om water.

Naar jou dorst ik door de middag.
Lichaam ben ik, ziel, smee ik.
Met de schaduwen val ik.

Naar jou woel ik in de nacht.
Slaap je? Raak mij aan, dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.

H.Oosterhuis /T.Löwenthal

Tweede lezing: Lucas 1, 39-45

Maria en Elisabeth

Kort daarna reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette.

Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid:

”De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

Overweging

Nieuw leven door de geboorte van een kind geeft vreugde aan het leven maar ook bedenkingen door wat zich in de wereld voltrekt bij de schaduwzijde van het leven.

Mensen willen kinderen, ondanks politieke onrust, oorlog, honger, armoede en bezetting. Letterlijk in verwachting willen zijn van nieuw leven.

In de tijd rond de geboorte van Jezus werd Israël bezet door de Romeinen en regeerde dictator/keizer Augustus met keiharde hand.

Alles moest onder controle en geteld.

Wie anders dacht moest verdwijnen.

Je kon kiezen.

Mond houden en meebewegen of met gevaar voor eigen leven je mond open doen en daarmee het verzet in.

En toch gaat ook het gewone leven door. Ondanks alles.

De berichtgeving toen over andere landen kwam mondjesmaat binnen en ook in die tijd genoeg had je al genoeg aan je eigen leven.

Het land moest bewerkt, je bezit onderhouden en de belastingen betaald.

Er werd van elkaar gehouden, gezinnen uitgebreid, gestudeerd en aan de eigen toekomst gebouwd. Ook tijdens die bezetting door de Romeinen.

Zoals in Nederland tijdens de laatste bezetting, die bijna 80 jaar geleden eindigde, er van elkaar werd gehouden. Dat gezinnen (weliswaar minder) toch werden uitgebreid en voor de toekomst werd gebouwd en gevochten.

Geen oorlog, geen vrede

Wij leven nu al die jaren erna in betrekkelijke vrede. Of zoals Mark Rutte deze week sprak: “We leven niet in oorlog, maar hebben ook geen echte vrede”

In deze maand denken wij nadrukkelijker na over vrede, lief zijn voor elkaar, en in wat voor wereld groeien de kinderen op en willen we dan wel kinderen in zo'n wereld.

Die wereld, onze wereld is groter en kleiner geworden.

Groter want we reizen wat af, ver weg en bij voorkeur met het vliegtuig.

Lekker snel en veilig?

Kleiner want we hoeven niet ver weg om de wereld en het nieuws binnen te krijgen. Over alle rampspoeden. Snel, maar niet lekker en dan voelen we ons onveilig.

Tegenstellingen waar we ons evenwicht in willen/moeten zoeken. Tussen eigen keuzes en algemeen belang. Tussen eigen leven en een toekomst voor iedereen.

We zingen en lezen, ook vandaag, de mooiste teksten.
Met de schaduwzijde in gedachten, op de achtergrond of op de voorgrond.

Wat wil je doen met al die teksten die deugen.
Waar liggen je ambities? Zolang je hart nog slagen geeft.

Waar liggen mijn ambities?

Wat kan ik doen voor de vrede op aarde, de vrede in mijn omgeving, de vrede in mijzelf?

Die vraag komt bijna dagelijks in mij op.

Stoot het licht mij aan in de morgen of kijk ik naar de schaduwzijde?

Heb ik voldoende vrede met mijzelf en wat doe ik ermee en eraan?

Heb ik vrede met mijn omgeving en wie zit er nog in mijn schaduwzijde.

Het antwoord naar mijzelf is als het mij bezig blijft houden is dat ik op de ander afstap en daar letterlijk wat mee doe.

Bewegen of een bewogen gesprek.

Daarmee krijg ik meer gevoel van verbinding en wederzijdse acceptatie.

De maximale vorm van vrede in mijn directe omgeving. Ik krijg daar energie van.

Voor mij is dat het maximale dat ik kan bereiken.

Het brengt mij, om in de stijl van deze advent te blijven: *vreugde*.

Het licht dat mijn naasten aanstoot en mijzelf.

Door schaduw en donkerte heen

Bij de wens: *vrede in de wereld*, weet ik dat we dat zeggen door de schaduw en donkerte van alle geweldsconflicten.

Een gevoel van schuld, tekortschieten voel ik.

Het gevoel van meer moeten doen en niet kunnen.

Het kost mij daarmee extra moeite om die schaduwen voorbij te gaan.

Toch blijf ik kijken naar het licht dat mij aanstoot en stel mijzelf steeds weer de vraag:

“Wat kan ik nog meer doen dan wat ik doe aan (zoals in de psalm staat) ontferming, trouw, gerechtigheid, geloof, hoop en liefde.

In mijn directe omgeving.

Waar verbind ik mijzelf aan en met wie.

Echt verbinden.

Niet een abonnement/verbinding aangaan voor alleen het goede gevoel. Steeds minder in actie komen en toch niet opzeggen. Zoals bij een sportschool.

Opzeggen geeft je zo'n definitief gevoel dat je niets meer doet.

Definitief niet meer in beweging komt.

Licht dat jou en de ander aanstoot

Ik ben naar aanleiding van mijn voorbereiding nagegaan met wie of wat ik een abonnement/verbinding ben aangegaan en welke abonnementen/verbindingen bij geboorte zijn meegegeven. Die niet zijn opgezegd en minder in beweging zijn gekomen.

Met de vraag wat ik met die verbinding, dat abonnement zou willen.

Minder snel vrede met mijzelf sluiten en mijn eigen begrip over de verminderde verbinding of het ontbreken daarvan.

Op de hele wereld afstappen ligt boven mijn mogelijkheden.

Maar in mijn eigen omgeving liggen voorbij de schaduwen, mijn mogelijkheden voor vrede en vreugde.

kijkend naar mijn eigen schaduw, voelde ik het licht in mijn rug schijnen.
Keer ons om naar u toe, keer ons om naar elkaar, keer je om naar het licht.
Mijn wens is voor iedereen, om die beweging vast blijven houden, dat abonnement niet opzeggen, maar in actie komen en er mee doorgaan.
In jouw omgeving.
Zodat het licht jou en die ander aanstoot in de morgen.
Moge dat zo zijn.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik wil geloven in een wereld
waar het goed is om te wonen:
zonder conflicten tussen leiders.
waarin vriendschap en vertrouwen geldt.
Ik geloof in zo'n wereld.

Ik wil geloven dat wij samen
die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld, de schaduw van bomen
met planten en dieren die wij beschermen.
Ik geloof dat zo'n wereld van de Heer
in vervulling zal gaan.”

Ik wil geloven, dat de Geest van de liefde
ons kan helpen met haar kracht
om hoop te houden en te blijven geloven
dat het mogelijk is met elkaar.
Zo'n wereld.

Amen

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Ook kun je een
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen
inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.*



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

We bidden om genade voor allen.
Voor degenen die doelloos en onvindbaar zijn.
Dat we elkaar in liefde blijven zien.
De liefde in ere herstellen

Breng ons naar elkaar toe
Door een gebaar, een woord een open blik.
We bidden om het effect van die zaadjes op de plek.
Waar ze blijven groeien en zich blijven vermenigvuldigen.
De wereld over.
Amen

Lied: Zoals die ene roos

Anneke Meijners / Mariëtte Harinck

Zoals die ene roos,
haar vormen teer gespreid,
zich opricht in de vlagen
van komend herfstgetij,
zo is de liefde.

Zoals dat ene woord,
bij monde van een dwaas,
weerklinkt tegen de leuzen
van hatelijk geraas,
zo is de liefde.

Zoals die ene daad,
met hart en ziel verricht,
het dodelijke duister
beschaamt met weerloos licht,
zo is de liefde.

Dienst van de tafel

Tafelgebed: Lied

J.v.Opbergen / J.Geraerds

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die opengaan.

Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag:
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.

Hier is het woord van God die ons geschapen heeft:
"Waar is je zuster, de broer die jou nodig heeft?"

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Aan tafel. De maaltijd is bereid, de wijn staat klaar.
Tijd voor de ontmoeting en de verbinding met elkaar.
Elkaar volgend en in dat moment beseffen we horen bij elkaar.
We geloven de opdracht die Jezus bij die maaltijd van toen meegaf.

We geloven in die manier van leven. In het navolgen van die verlichting.
We kijken elkaar in de ogen en zeggen. *Dit voelt goed.*

Lied: Gij die een en eeuwig zijt

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die een en eeuwig zijt,
ver weg, onbeeldbaar God.

Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.

Keer ons om naar U toe,
keer ons om naar elkaar (3x)

Onze Vader

Sioux Indianen

Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en vóór U was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.

De sterren aan de hemel, ze behoren U,
van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
ouder dan alle pijn,
ouder dan welk gebed.

Grootvader, God,
vul ons met het licht.
Geef ons inzicht, zodat we begrijpen,
geef ons ogen, zodat we zien,
geef ons oren, zodat we horen.

Leer ons hoe te gaan over de aarde
en al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder U zijn we niets.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

De overweging na te lezen op onze website www.deduif.net
Volgende week zondag gaat Diana Vernooij voor.

Morgenavond is er weer de liturgievergadering.
De viering van 22 december van Diana Vernooij en de viering van 5 januari van Hans
Ernens worden dan voorbereid. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur.
Doe mee het zijn inspirerende gesprekken.
De zoomlink voor deze avond heb je van de week al ontvangen bij de uitnodiging van deze
viering.

Slotlied: Roep om ruimte

naar Ef. 3, 14-21

1. Roep - roep om ruimte,
om lengte en breedte,
om hoogte en diepte.
2. Lang - lang naar lengte,
naar lengte die keert
het achterste voren.
3. Bid - bid om breedte,
om breedte die keert
het averechtse om.
4. Hoop - hoop op hoogte,
op hoogte die keert,
het onderste boven.
5. Delf - delf de diepte,
de diepte die keert,
het binnenste buiten.
6. Leef - leef de liefde,
de liefde die keert,
ons om en om en om.

(Dit lied wordt 2 maal gezongen)

Zegenbede

We vragen om de zegen.

Luister naar de stilte in je hart,
luister naar datgene wat altijd bij je is,
wat altijd bij je was en altijd bij je zal zijn.

De stilte is eeuwig en waar,
de stilte stelt geen vragen, maar is het antwoord.
Geen vragen, alleen maar zwijgen,
Geen denken, alleen maar rust.

Buig voor het Goddelijke.
Laat je ego rusten.
Laat de Goddelijke warmte binnen
in het licht van de Geest
en voel de zegen van Liefde binnenstromen.
En geef die zegen door.

Amen

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:

www.deduijf.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
8 december	Noud-Lodewijk van Poppel	Amstelkerk en via Zoom
15 december	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
22 december	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
24 december 22.00 uur	Kerstavond: Noud-Lodewijk van Poppel en Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom
29 december	Noud-Lodewijk van Poppel	Alleen Zoomviering zelf oliebollen verzorgen
5 januari	Hans Ernens; Eerste ronde verkiezingen	In de Duif en via Zoom
12 januari	Jan Meijer, feestelijke viering	In de Duif en via Zoom
19 januari	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net