

29 december 2024
Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom



Foto: Pixabay

Oudejaarsviering

**“Wat hebt ge toch
naar Mij gezocht?”**



Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel
Technische begeleiding: Erwin Uiterwijk

Gebed: De nacht is weer voorbij

De nacht is weer voorbij,
een nieuwe dag begint.
Wij bidden u God
dat wij vandaag mogen leven
als kinderen van het licht.

Laat ons goede wegen gaan:
wegen van toewijding en trouw,
wegen van vriendschap en liefde,
wegen van eerlijkheid
en geloof in elkaar.

Leer ons wat verantwoordelijkheid is
en geef ons de moed
deze niet af te schuiven,
maar te aanvaarden
als een opdracht van u.

Midden in de winternacht

H. Prenen/ Mel. Catalaans kerstlied

Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons 't heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

Refrein:

Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was het overal: wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?

Refrein

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?

Refrein

Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan:

Refrein:

Laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
keere om, keere om, laat de beltrom hore
Christus is geboren!

Welkom - inleiding – stilte

Kom terug door Spinvis 2011

<https://www.youtube.com/watch?v=9C4UbGbQYyc>

Gooi een steen naar de dag
Zo ver als je kunt
Spoel het zout van je huid
Doof het vuur
Volg het spoor dat er ligt
Zoek niet wat er nooit meer is
Was het zand uit je haar
Geef een naam aan ieder jaar
Drink de tranen op je hand
Zwijg ervan
Erf de ogen van je kind
Kijk erdoor
Koester je geheime hart
Tot het eind
Reis ver, drink wijn, denk na
Lach hard, duik diep, kom terug

Droom een boot in de zon
Geef 'm zeilen en wind
Kus een droevige mond heel zacht
Voor de dag begint
Bewaar een steen in je tas
Uit het land waar je sliep
Waar je de wonden opliep
Waar een koninkrijk verging
Haal de parels uit de zee
Geef ze weg
Vecht met alles wat je hebt
Verlies het goed
Wacht dan tot het lichter wordt
Je hebt de tijd
Reis ver, drink wijn, denk na
Lach hard, duik diep, kom terug

Lezing: Lucas 2,41-52

De ouders van Jezus reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem.

En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.

Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.

In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver

en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.

Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.

Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.

Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.

Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.'

Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?

Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'

Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.

Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig.

Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.

En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

Korte overweging en vraag:

Waar moet jij zijn?

Wat is de plek waar jij tot je recht komt?

Muzikaal intermezzo: Het licht in je ogen door de 3 j's

<https://www.google.com/search?q=het+licht+in+je+ogen>

Wat ik wist van de liefde was het weten niet waard

Als een vraag werd beantwoord was het meestal niet waar

Ik zocht naar het vuur in het hart van de mensen

Toen vond ik de waarheid en dat was zoveel meer dan ik had kunnen wensen

En ik leef van het licht in je ogen

De zon en de nacht en de storm en m'n hart is de kracht

Laat me hier in het licht laat me leven

Hou me hier in de gloed van de zon waar m'n leven begon

Toen ik dacht dat ik groot was en de wereld te klein

Werd verwacht dat ik doorgaf hoe ik gelukkig moest zijn

Ieder zuiver idee werd met stomheid geslagen

Dus ging ik maar mee op de golven van tijd zonder verdere vragen

En ik leef van het licht in je ogen
De zon en de nacht en de storm en m'n hart is de kracht
Laat me hier in het licht laat me leven
Hou me hier in de gloed van de zon waar m'n leven begon

Niets kwam nooit dichterbij dan jouw liefde voor mij
Denk met me mee langs de zijlijn ik win de wedstrijd
De strijd met mezelf mijn wederhelpt

Weet je wel dat ik leef van het licht in je ogen
De zon en de nacht en de storm en m'n hart is de kracht
Laat me hier in het licht laat me leven
Hou me hier in de gloed van de zon waar m'n leven begon
Waar de liefde begon
Waar m'n leven begon
Waar de liefde begon
Waar m'n leven begon

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Gebed en wensen voor het nieuwe jaar

Samen een oliebol eten!

(Of een andere oudejaarstractatie. Zelf te verzorgen, dat wel.)

Slotlied: Lied aan het Licht

<https://www.youtube.com/watch?v=gzXdBM7KyXg>

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Zegenbede

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website: www.deduijf.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
29 december	Noud-Lodewijk van Poppel	Alleen Zoomviering zelf olieballen verzorgen
5 januari	Hans Ernens; Eerste ronde verkiezingen	In de Duif en via Zoom
12 januari	Jan Meijer, feestelijke viering	In de Duif en via Zoom
19 januari	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
26 januari	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
2 februari	Gastvoorganger Marc van der Giesen Verkiezingszondag	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net