

1 december 2024

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Unsplash, Youssef Naddam



Weg uit de schaduw van de radeloosheid



Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Jonne Meij
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Wij komen samen om ons te voeden aan de bron
waaruit het leven ontspruit.
Wij komen samen om de liefdevolle energie te delen
waaruit het leven wordt gevoed.
Wij delen in de kracht en gloed van al wat leeft.
In de naam van de Eeuwige
ontvangen we nieuw licht in onze ogen.
Amen

Lied: Vriend

H.Oosterhuis / A.Oomen

Alles ontgrenzende
alles doordringende ruimte,
vrijheid, scheppende vrijheid.
Onbegonnen begin,
hier nu nieuw beginnende.

Roekeloos denk ik jou,
haveloos roept mijn verstand jou,
oorsprong van mijn geweten.
Ondoordringbare nacht,
niet hier, woest en leeg ben je.

Zwijgende. Meegaande voetstappen,
schaduw van schouders.
Ogen, zoekende ogen.
Ongemaskerde vriend,
hoe hier nu verschijn je me.

Welkom en inleiding

Van harte welkom in de viering, de eerste viering dit jaar van de advent. Welkom hier in de kring van de Duifgemeenschap, waarin velen actief bijdragen aan deze viering.

We hebben de advent het thema meegegeven: De schaduw voorbij.

We leven in een tijd van flinke schaduwen lijkt me. Wat doen we ermee? Kun je voorbijgaan aan die schaduwen, eraan ontsnappen?

Vandaag gaat het over radeloosheid. Want dat zou je bijna worden als je ziet wat er afgelopen maand is gebeurd in Amsterdam en hoe de halve wereld zich daar weer mee bemoeit.

Radeloos horen we ook in het gebed dadelijk. Ze breken de weg op, verwoesten het land, niemand die recht doet, niemand die raad weet dicht Huub Oosterhuis. Het is zijn bewerking van Psalm 14.

De twee lezingen zijn speciaal gekozen bij dit thema. De eerste uit Numeri over het volk Israël in de woestijn, dat omringd wordt door akelige slangen. En het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Ik wens ons allen een inspirerende viering.

Laat ons nu eerst stil worden om thuis te komen bij onszelf en bij de Eeuwige.

Stilte

Gebed/gesproken lied

NAAR PSALM 14

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Solo 1. Niksers, leeghoofden, goden zijn het,
levende doden die zeggen: jouw god is geen god,
zinloos, halfzacht, onhandelbaar is zijn gebod -
blindgangers zijn het die zeggen:
er bestaat geen laatst gericht geen eerste naam.
En zo gezegd, zo gedaan:

Allen Zij breken de weg op, verwoesten het land,
niemand die raad weet, niemand die recht doet,
niemand, niemand.

Zij zuigen de lucht uit, zij wroeten
de zilveren bronnen uit andermans grond,
draketanden, angstdromen zaaien zij rond,
zij stoten de armen het woord uit de mond.

Solo 2. In zijn verborgenheid, van achter het licht,
houdt Hij zijn ogen hoopvol gericht
op de kinderen der mensen,
Hij zoekt of er nog één is, waar ook,
in welke uithoek,
die beter weet, opnieuw begint,
één kind dat durft, één die zijn wortels
uitstrekt naar de bron.

Solo 1. Maar allen zijn verwelkt, verstomd
en geen begin houdt stand.

Solo 2. “Hebben zij nog nooit van mij gehoord,”
zegt Hij, “die aanstichters van dood,
die mijn mensen verpatsen en vreten als brood,
die loochenen dat Ik ben die Ik ben,
dat Ik bij name ken de minste der armen,
dat het mijn naam is een god van ontrechten zijn,
dat zij wel sterk staan misschien, maar
mijn trouw en mijn toekomst duren het langst.
Wisten ze dat, ze zouden doodvallen van angst.”
Nu nog zijn ze bij machte de arme te honen,
te schande te maken zijn droom van een eigen nieuw land,
zo hem te knechten, dat hij vertwijfelt aan dat visioen.
Ik, zegt Hij, Ik zal hem recht doen,

Allen Ik, zegt Hij, Ik zal hem recht doen.

Solo's Zij breken de weg op verwoesten het land?
“Ik ben het die raad weet, iemand die recht doet, iemand, iemand”.

Allen Zal onze redding ooit dagen, de stad van de vrede?
Zal Hij ons lot ten goede keren, die heeft gezegd:
Ik ben jouw god, "jouw toekomst" is mijn naam?
Kan ooit een heel volk uit de dood opstaan?

Lied: Als alles duister is

tekst/muziek J.Berthier

Oorspr: 'dans nos obscurités', Communauté de Taizé

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft,
als alles duister is.

Het aansteken van de adventskaars

Laten we de adventskaars aansteken, om de daad bij het woord te voegen en het vuur aan te steken dat nooit meer dooft. Om toe te leven naar de Kerst, de geboorte van Jezus, het licht der wereld.

1ste lezing: Numeri 21:4-9

Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 'Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?' verweten ze God en Mozes. 'Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien!' Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Toen kwamen er mensen bij Mozes die zeiden: 'We hebben een grote fout gemaakt. Want we hebben ons verzet tegen u en tegen de Heer. Vraag alstublieft aan de Heer of hij ons van die slangen wil bevrijden.' Toen bad Mozes voor het volk. De Heer zei tegen Mozes: 'Maak een slang van koper en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken. Dan zal hij blijven leven.' Mozes maakte een slang en zette die op een paal. Iedereen die gebeten was en die omhoogkeek naar de koperen slang, bleef leven.

Lied: Verward

Marieke van Baest / Teresa Takken

Mijn voeten vertragen, verlaten het pad,
verdwalen in de tijd,
hun stap is onzeker vol droevige schaduw,
ik ben de richting kwijt.

Mijn handen verzaken vergeten gebaren,
verliezen keer op keer,
hun werk is vergeven, gestold hun bewegen,
ik vind geen houvast meer.

Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld,
vermijden wat verwacht,
hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen,
mijn wezen raakt verstart.

En mijn hart draagt de oude beelden,
in mijn hoofd klinken woorden van thuis
en mijn oren horen vertrouwde muziek:
ik wil dansen,
dansen de weg terug naar huis!

2de Lezing: Lucas 10:25-37

Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' ³De wetgeleerde zei: 'De man die hem barmhartigheid heeft betoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.'

Lied: Hore mijn oor

Juut Meijer / Tom Löwenthal

Hore mijn oor het ongehoorde,
dat ik bedacht ben op wat ik zie,

onze monden dat zij vrede roepen,
onze handen dat zij troosten.

Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,
mijn hart overvloeien van vreugde.

Overweging

Lieve Mensen,

Als u zo het gebeuren in de wereld volgt en hoe er dan vanuit de politiek op wordt gereageerd, wordt u dan soms niet radeloos? Als je de spiraal van agressie en geweld alsmaar ziet toenemen. Als je van alles ziet afbrokkelen? Onderwijs, zorg, wetenschap en ga zo maar door.

Een paar maanden geleden werd ik onrustig wakker, veel te vroeg. Er was onrust in mijn lijf, in mijn hart ook. Ik ging ademen, langer, lichter, soepeler en dieper. Onrust en spanning verdween.

Toen vroeg ik mezelf: Voel ik nog ergens onrust in mijn lichaam? En vrij direct sprong me een beeld te binnen van een abattoir waar ik als klein jongetje naar stond te kijken. Koeien zag ik naar binnen lopen, maar nergens weer naar buiten.

Maar pas nu, 60 jaar na dato, kon ik pas voelen wat eigenlijk door me heen ging: de onrust van radeloosheid. Ik moet wat doen! Maar ik kan niets doen! Toen ik dat, aanschouwd en doorzien had, was ik opeens totaal rustig.

Boos en angstig: geen land mee te bezeilen

Op grond daarvan kwam ik op het thema radeloosheid. En op het idee dat je daar ook weer onder vandaan kunt komen. Dat je je daardoor niet eindeloos hoeft te laten lam leggen. Wat mij persoonlijk was overkomen, deed me denken aan het verhaal van de slang in de woestijn dat we net gehoord hebben. Het volk is het wel onderhand zat. Geen eten, geen drinken en dan door de woestijn moeten lopen. En tot overmaat van ramp een boel slangen, waar we ziek van worden en vaak ook nog doodgaan!

Logisch dat de mensen boos, radeloos werden. Wat doen we hier in Godsnaam nog in de woestijn?

Maar een volk dat steeds bozer en angstiger wordt, daarmee valt geen land te bezeilen. Daarmee kom je de woestijn niet door. Wellicht dat Mozes radeloos werd. Hij bad tot God en kreeg te horen dat hij een koperen slang moest maken. Mozes maakt een koperen slang en maakt die voor iedereen zichtbaar. Door een verstilde slang centraal te stellen, kon ook de boosheid en onrust van het volk verstillen. De neuzen gingen weer dezelfde kant op staan en de radeloosheid was verdwenen. De makkers staakten hun wild geraas. Mozes en het volk waren weer in staat verder te gaan door de woestijn, ondanks alle ontberingen.

Giffige slangen tot bedaren gebracht

Na die rellen in onze stad rond de Israëliische voetbalclub hadden de leiders van kerken en andere religieuze organisaties ook kunnen gaan schelden en schreeuwen. De politieke leiders achterna. Maar ze wisten hun hoofd koel te houden, bij elkaar te komen en zich te vinden in het statement: wij beschermen elkaar! We veroordelen alle geweld en proberen dat te voorkomen.

Ze wisten dus de giffige slangen, die tot in de 2^e kamer en internationaal gif bleven spuien, tot bedaren te brengen. Makkers staakt u wild geraas. Laten we spoedig in vrede bij elkaar komen en kijken wat verstandig is om te doen.

Ik betwijfel of dat ook wereldnieuws is geworden. Dat is nu zo jammer maar het geeft ons wel weer inzicht hoe dingen werken.

We stelden dat effect vast in onze maandagavondgroep. Via het nieuws, media en politiek hoor je zo vaak wat er allemaal fout gaat. We soms geneigd zijn om naar alles te kijken wat er niet goed gaat, wat instort etc.. De media en de politiek lijken dit breed uit te meten en erger te maken dan het soms is. Dat kan je in een negatieve, radeloze, hopeloze stemming brengen. We zijn dan soms geneigd alleen nog maar het negatieve te zien.

Positieve beïnvloeding

Maar er werd ook gezegd: 'je moet kijken wat er wel kan en wat er aan positieve dingen gebeurt.' Jan zei: 'Kijk eens wat je via positieve gedragsbeïnvloeding tot stand kan brengen, door een appél te doen op de moraal van mensen.'

Hij stuurde me een film van een man die er met een goede speech in slaagde het parlement in Moldavië een streng besluit inzake het roken te laten in voeren. Dit ondanks het lobbywerk van de tabaksindustrie.

Dan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt dit verhaal, om zijn nieuwe simpele gebod duidelijk te maken: Heb je naaste lief als jezelf. Het bijzondere is, je naaste ben je niet of heb je niet, dat wordt je. Wat verder bijzonder is, dat Jezus laat zien dat een man van een ander geloof, de naaste wordt. De Samaritaan maakte geen onderscheid naar rang, stand of godsdienst, maar zag simpelweg dat daar een man zwaargewond lag. Alsof Jezus wilde aangeven, dat wat je doet, telt uiteindelijk. Niet of je al dan niet Godgeleerd bent of werkt in de kerk.

Niet onmiddellijk veroordelen

Toch denk ik ook, veroordeel die priester en die leviet niet onmiddellijk. Ga je zelf nooit iemand of iets maar liever uit de weg? Iets wat ik maar lastig vind, iemand die ik niet wil tegenkomen of iets wat ik niet onder ogen wil zien? Soms moet je toch de rust pakken om naar jezelf of een ander te luisteren en te voelen wat er speelt. Waarom kom je er niet toe om? De daden van mensen zijn om te veroordelen, maar die mensen zelf niet. Henk zei het vorige week al, in het oude Testament wordt regelmatig nog een beeld van God geschetst, als iemand die straft en dood. Jezus laat een andere weg zien. De weg van een andere wang, de weg van naast mensen gaan staan. Met zijn hele optreden en met deze gelijkenis maakt hij dat duidelijk.

Ik kom tot een afronding.

We hebben het vermogen en kunnen kiezen, om uit de radeloosheid te raken, de keus om ons wild geraas van boosheid en angst te staken. Door ernaast te gaan staan. Met milde, nieuwsgierige ogen, zonder direct oordeel.

Laat je niet meeslepen door de grote hoeveelheid negatieve informatie of je gevoel over wat er allemaal verkeerd is. Vooral niet eindeloos.

Luisterende, helende weg

Met de kerst, met de geboorte van Jezus heeft de Eeuwige een geweldig gebaar gemaakt. Hij is naast ons komen te staan, is onder ons gaan wonen. Als 1 van ons.

Luisteren en rustig worden, dat is vaak een helende weg. Als je een licht aansteekt in deze advent periode, laat het je helpen rustiger te worden. Wordt naaste voor wie je tegen komt en iets nodig heeft. Wordt naaste van je eigen onrust of radeloosheid. Stap uit wat je voortjaagt. En laat rust, vertrouwen, dankbaarheid, liefde en openheid ontstaan.

Zo heel je je naaste en jezelf. En wie je bedoeld bent te zijn, krijgt meer ruimte.

Jezus zelf ging ons voor om naaste te worden en om mensen te bevrijden, uit radeloosheid, angst geweld en ziekte. Wij kunnen dat ook nu.

God geve het ons, Amen.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

God van het leven,
die vreugde vindt in ieder mens,
je bent zorgzaam en je laat ons niet in de steek.
Ik geloof in je.

Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is,
je vraagt aan ons om rechttop te staan.
Ik geloof in je.
Heilzame Geest, ik geloof in je.

Je openbaart je op onverwachte momenten
als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen.
Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan openbaren.
Ik geloof in onze gemeenschap van mensen, die durven zoeken
en durven vieren dat ze jou vinden, God van het leven.

Het hart van de viering – delen met elkaar

Plek om je hart te openen, De Eeuwige naast je te weten en ons naast elkaar te voelen.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt een bijdrage doen door middel van de collecte. Of je kunt een bijdrage doen door de QR-code hiernaast te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafelgebed

Lied bij Deut. 10,18

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn,
die ons gebiedt en smeekt van u te zijn,
uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt
de vreemdeling te geven brood en kleding,

H.Oosterhuis / B.Huijbers

die hoopt dat wij met onverhuld gelaat
uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.
Gij die ons hebt gezocht
toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt,
uw hart tot mededogen buigt,
U omkeert naar ons toe.

Gij die ons met uw ogen vangt,
Gij die ons vraagt:
wie ben je? wil je? Kom dan, kom

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

We gaan nu over tot het breken van brood en delen van de wijn, de maaltijd zoals Jezus ons daarin is voorgegaan. Bij de maaltijd in onze gemeenschap is iedereen welkom. Ik nodig je daarom uit om deel te nemen, om te vieren dat God en Jezus naast je staan, dat wij ook naaste kunnen worden van elkaar en van alle mensen, dichtbij en veraf. Komt nu, want alles staat gereed.

Gebed (of gedachten) bij het thema of Voorbeden

God, u van wie gezegd wordt dat u ons en alles wat leeft voedt, met wat nodig is, wees met ons en deze wereld. Dat we wegen vinden om vrede te sluiten. Dat we naast mensen kunnen staan, ook al is dat soms lastig. Maar dat we Uw licht en liefde steeds opnieuw kunnen laten schijnen. Amen.

Onze Vader

(Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,
die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Morgenavond is er weer de liturgievergadering.

De viering van 8 december van Noud-Lodewijk van Poppel en de viering van 15 december van Jan Meijer worden dan voorbereid. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur. Doe mee het zijn inspirerende gesprekken. De zoomlink voor deze avond heb je van de week al ontvangen bij de uitnodiging van deze viering.

We zijn nog steeds op zoek naar helpende handjes, voor het tafel dekken, stoelen klaar zetten etc.. In de koffiehoeke ligt een intekenlijst zowel voor de zondagen als voor de voorbereidingen voor kerstavond.

Vele handen maken licht werk.

Slotlied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen,
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn.
Als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,

zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven,
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar.
Lijden, sterven, liefde leren,
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

Zegenbede

De Genade van Christus, het licht der wereld,
de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
die ons bewogen en bevlogen houdt
is met u allen

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te
drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.
De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:
www.deduif.net*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

8 december	Noud-Lodewijk van Poppel	In De Duif en via Zoom
15 december	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
22 december	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
24 december 22:00 uur	Kerstavond: Noud-Lodewijk van Poppel en Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft. Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net