

5 januari 2025  
Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom

Pixabay-ai-generated-joy-happy-happiness-8719682



## Joy to the World



Voorganger: Hans Ernens  
Lector: Rui Suprihadi  
Piano: Stephanus Harsono  
Koor van De Duif o.l.v. Henk Kemper

## **Openingsgebed**

Op weg naar de toekomst  
is het maar een ogenblik.  
Want de tijd staat niet stil  
maar neemt ons mee,  
een nieuw jaar binnen.

Onze zorgen en verdriet,  
vreugde en verwachting,  
hoop en verantwoordelijkheid,  
worden als vanzelf meegevoerd  
over de drempel van de tijd,  
het nieuwe jaar binnen.

Lieve God help ons uw spoor te volgen  
op de weg van dit nieuwe jaar.

Amen.

## **Openingslied:**

*M. Poortstra / T. Takken*

De vrede, de vrede zal zijn  
de vrede zal een vogel zijn.  
Zij zal zich tot op grote hoogte  
tot op grote hoogte wagen,  
Maar zwenken en bij mensen zijn (2x)

## **Welkom en inleiding, een dialoog**

*Hans:* Goedemorgen lieve mensen, hartelijk welkom hier in de Duif en thuis via zoom!  
Rui en ik wensen jullie een mooi, gezond en gezegend nieuwjaar.

*Rui:* Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden, hernieuwde energie. Welke gedachten  
komen er bij jou op?

*Hans:* Met Kerst begint dat gevoel al te kriebelen. Een kindje geboren meer dan 2000 jaar  
geleden, een kindje van hoop, vrede en blijdschap wat vrijwel overal ter wereld wordt  
gevierd.

*Rui:* En nu in het nieuwe jaar moeten we proberen om die blijde boodschap zoveel  
mogelijk waar te gaan maken in een zeer onrustige wereld. Wordt dit misschien een  
onmogelijke opdracht?

*Hans:* Daar lijkt het vaak wel op.

Maar in plaats van ons af te vragen wat het nieuwe jaar ons zal brengen, kunnen we het  
ook omdraaien, "wat hebben wij het nieuwe jaar te bieden?"

'Joy to the world' begint bij jezelf en daarom wil ik proberen om de eerste viering van  
het nieuwe jaar met een positieve insteek neer te zetten, want als jij die nieuwe  
energie voelt, kun je die met een ander delen.

Niet alleen je eigen voldoening, maar je beter voelen door wat je een ander kunt  
geven, enzovoort. Een begin van een mooie kettingreactie?

*Rui:* Maar God schenkt ons mensen niet zomaar een ‘kant en klaar pakketje’ wat je kunt uitpakken en je leven vervuld met geluk. Want wat betekent geluk voor jou? Goede voornemens die uitkomen? De staatsloterij winnen? Gezond en actief blijven? God schenkt ons wel een handleiding met puzzelstukjes die je zelf in elkaar kunt zetten. Geen IKEA handleiding, klip en klaar. Maar een pakketje, als het zorgzaam en met geduld in elkaar wordt gezet, zich zou kunnen ontvouwen als een wegwijzer naar vreugde of voldoening.

*Hans:* Over vreugde gesproken; ik las dat de Room-Katholieke kerk 2025 hebben uitgeroepen tot een “jubeljaar” en dat heeft me mede getriggerd tot dit thema.

*Rui:* 2025 een jubeljaar? Klinkt dat niet wat te optimistisch Hans?

*Hans:* Ja, zo klinkt het wel he? Maar ik ga er straks meer over vertellen; we hoeven niet allemaal jubelend straks de kerk uit hoor, of het moet door de prosecco komen, want na de viering gaan we met elkaar proosten op het nieuwe jaar. Maar laten we eerst even stil worden met elkaar en kijken of we in onszelf een stukje nieuwe energie kunnen ontdekken die zou kunnen bijdragen aan een positief geluid in het nieuwe jaar.

Wat zou jouw bijdrage kunnen betekenen voor 2025?

Rui en ik wensen ons een mooie viering toe.

### **Lied: Zeven maal**

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Zevenmaal opnieuw geboren,  
klein gekregen, uitgeworpen,  
wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen  
zullen bloeien waar wij wonen,  
licht zal op het water stromen.

### **Eerste lezing uit Jeremia 29:11**

*Jeremia's brief aan de ballingen*

Mijn plan voor jullie staat vast-spreekt de Heer.  
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet julle ongeluk:  
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.  
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden  
en ik zal naar jullie luisteren.

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden  
als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.  
Ik zal me door jullie laten vinden -spreekt de Heer-  
en ik zal in je lot een keer brengen.  
Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen  
waarheen ik je verbannen heb -spreekt de Heer-  
en je laten terugkeren naar Jeruzalem.

**Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort**  
(Eerste melodie)

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die het sprakeloze bidden hoort  
achter de woorden die wij tot U roepen.  
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd,  
in den beginne als een bron van weten.  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

Wek onze kracht,  
vuur onze hartstocht aan,  
heradem ons dat wij in U volharden.  
Doe lichten over ons uw lieve naam.

**Tweede lezing: Romeinen 15**

*Vorm een eenheid*

De meesten van ons kunnen goed omgaan  
met de vrijheid die God ons geeft  
Maar sommige Christenen hebben een zwak geloof  
zij hebben het moeilijk met die vrijheid.  
Wij moeten hen helpen  
en niet bezig zijn met wat alleen goed is voor onszelf.

Ieder van ons moet doen wat goed is voor de ander  
en wat de ander helpt.  
Ook Christus was niet bezig met wat goed was voor hemzelf.  
Dit staat over hem in de heilige boeken  
“God, telkens als mensen u verwaarlozen, doet mij dat pijn.”

Alles wat in de heilige boeken staat, is al lang geleden opgeschreven voor ons.  
Het geeft uitleg over Gods plan.  
Zo geven de heilige boeken ons moed om vol te houden  
en om op God te blijven vertrouwen.  
God zelf geeft ons moed en kracht om vol te houden.  
En ik bid dat God jullie zal helpen om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen.  
Dan leren jullie om met elkaar mee te voelen.  
Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God.  
Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd.

## Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die het sprakeloze bidden hoort  
achter de woorden die wij tot U roepen.  
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd,  
in den beginne als een bron van weten.  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

Wek onze kracht,  
vuur onze hartstocht aan,  
heradem ons dat wij in U volharden.  
Doe lichten over ons uw lieve naam.

## Overweging, gevolgd door piano muziek

Elke 25 jaar viert de rooms-katholieke kerk een jubeljaar en zo ook in 2025. Een jubeljaar -ook wel 'heilig jaar' genoemd - legt de nadruk op de verzoening tussen God en de mensen en de mensen onderling. De hoop staat dit jaar centraal. Iedereen wordt uitgenodigd om deze hoop te ervaren en te delen met anderen. Een mooie uitnodiging lijkt mij.

### Jubeljaren

Het katholieke gebruik om jubeljaren af te kondigen is overgenomen uit Leviticus in het Oude testament. De Israëlieten vierden om de vijftig jaar een jubeljaar. Daarbij kregen families die hun eigendommen hadden verloren of hun persoonlijke vrijheid, een nieuwe kans met als voorwaarde gerechtigheid en maatschappelijke vrede voor ieder individu.

Een mooie traditie, maar bij het woord jubelen denk ik meer aan het uiten van uitzinnige vreugde en dat lijkt in deze tijd bijna een zeldzaamheid.

2024 Was voor mij niet bepaald een jubeljaar. Diverse dierbare directe collega's zijn ernstig ziek of stierven, waardoor de druk op andere collega's en daardoor onstane stress enorm toenam. Dierbare vrienden van mijn leeftijd die worstelen met ziektes.

Een baby, geboren in onze directe familie, met een hartafwijking en de nodige onzekerheid. Het eindelijk wachten op Rui's operatie voor een nieuwe knie en uiteindelijk het laten inslapen van onze lieve hond Lucu. Vooral dat hakte er enorm in. Het verlies van een dierbare en het constante gemis.

Het jubelen was ver te zoeken, ik voelde me vaker uitgeput dan uitgerust en een burn-out lag op de loer. Op een gegeven moment raakt het emmertje vol en loop je emotioneel en lichamelijk vast.

### Joy tot he world

Dan wel bijzonder om een thema als "Joy to the world" uit te kiezen voor het nieuwe jaar. Ja, inderdaad, zo realiseerde ik me dat ook wel degelijk bij het schrijven van de overweging van vandaag.

Maar ik vind nog steeds dat we uiteindelijk moeten blijven geloven dat er toch altijd ergens lichtpuntjes zijn - of komen. Ook voor hen met een onzekere toekomst. En dat wij mensen veerkrachtiger zijn dan we soms denken. Dat wij in staat zijn om altijd weer

ergens de draad op te pakken, rust te nemen, te relativeren, de balans op te maken en met hernieuwde energie weer verder gaan. Zo probeer ik dat ook weer na 2 weken vakantie, met veel slaap. Dat heeft me goed gedaan: even stilstaan.

In Jeremia lezen we mooie en bemoedigende woorden. God zegt dat Hij een plan heeft en de toekomst hoopvol is, wat een belofte! Maar pas op voor wishfull thinking. Het is volgens mij geen belofte dat alles wel goedkomt. Het is geen belofte dat je niets zal overkomen of dat er geen moeilijke dingen zullen gebeuren. Toch is het een tekst waar je je door kunt laten bemoedigen. Want het is een belofte dat God dezelfde blijft en zich steeds weer laat vinden, iedere dag opnieuw, zelfs al zouden we dat soms eigenlijk niet verdienen. Hij wil jouw metgezel zijn op je levenspad, altijd weer.

### **Doorzettingsvermogen**

In Romeinen worden de Christenen opgeroepen elkaar te helpen en niet alleen bezig te zijn met wat goed is voor henzelf, net zoals Christus niet bezig was met wat goed was voor hemzelf, en dat ook de Bijbel ons moed en vertrouwen kan geven en ons doorzettingsvermogen kan versterken.

Naast Christus als rotsvaste inspiratiebron ging ik op zoek naar mensen of organisaties die het afgelopen jaar door moed en doorzettingsvermogen in de publiciteit kwamen en daardoor een lichtpuntje waren naast alle hordes slecht nieuws.

In de publiciteit kwam de Japanse organisatie *Nihon Hidankyo* die de nobelprijs voor de vrede 2024 won.

Bij deze groep zitten veel overlevenden van de kernbommen die vielen op Nagasaki en Hiroshima. De organisatie zet zich in voor een wereld zonder kernwapens en legt via persoonlijke ervaringen uit waarom dat zo belangrijk is.

Of te midden van het catastrofale lijden in *Gaza* vierden artsen in juni de veilige geboorte van *Laila\** in een van de enkele overgebleven ziekenhuizen. Haar moeder, *Zenab\**, beschreef de tegenstrijdige emoties die ze vlak voor de bevalling voelde: “Ik ben doodsbang. Tegelijkertijd kan ik niet wachten om mijn baby in mijn armen te houden. Het is vreemd om deze gevoelens van horror te hebben, gemengd met iets zo moois. (\*fictieve namen)

Of minder bekend: *Isatu Madu Gbla*, een gemeenschapsleider in Sierra Leone, die stralend lacht op een foto, terwijl ze twee van haar vier kinderen vasthoudt. Isatu is de enige kostwinner voor haar kinderen en is vastberaden om haar gemeenschap te helpen bij het aanpakken van verschillende uitdagingen, waaronder armoede en ongelijkheid – een opmerkelijk en inspirerend voorbeeld van vrouwelijk leiderschap.

Nog meer voorbeelden van inspirerende mensen kun je lezen op de website van CARE.

### **Ook dicht bij huis**

Maar ook dicht bij huis, jawel in onze eigen Duif, zijn er de nodige lichtpuntjes of bronnen van inspiratie die ons door de wekelijkse vieringen kunnen bemoedigen. Zoals bijvoorbeeld de viering van Diana Vernooij van 22 december jl. die mij bijzonder boeide met als thema “*Kerk, plek van niet-weten*”

Ik citeer uit Diana's overweging:

*"Hier in de kerk oefenen we ons om die openheid te behouden, om te blijven beseffen dat we verbonden zijn in dezelfde wereld, waar we allemaal zoeken naar het goede. Laten we zo'n soort kerk zijn. Een kerk als een plek waar je op adem kunt komen, een plek van niet-weten. Samen te komen om te leren kijken en luisteren, te spreken vanuit ons hart."*

Dit soort vieringen met een positieve boodschap geven je kracht en moed om door te gaan, dat onze kerk er toe doet. En zo fijn dat je die boodschap altijd weer kunt teruglezen en zien op de website.

### **Streng dirigent**

Blijdschap ervaren we ook via ons koor, waarin een zeer talentvolle, rechtvaardige doch strenge dirigent het beste uit ons weet te halen bij soms behoorlijk uitdagende liederen, zoals bijvoorbeeld het lied "zevenmaal": 4-stemming en in canon.

In het begin dacht ik wel eens 'huh, dat gaan we nooit onder de knie krijgen' - en wie weet dat Henk dat ook wel eens dacht - maar we zetten het toch maar weer neer met elkaar.

We zongen het voor het eerst tijdens de Kerstnacht en ik zag veel mensen genieten.

Doorzettingsvermogen dat resulteert in het genieten van mooie koormuziek - ondersteunt door onze fantastische Stefanus - voor zoveel mensen die avond in de kerk. Ieder jaar komen ze weer terug.

Indrukwekkend, onze Duifgemeenschap die al 50 jaar meedraait, puur door de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, iedere week weer.

En onze Duiven die trouw blijven en een ieder die bidt, gelooft, twijfelt of zoekende is.

Het sprakeloze bidden - of zingen - op jouw eigen manier, het mag en het kan.

We gaan dit voortzetten en volgende week zal Jan Meijer een feestelijke viering neerzetten hier in de Duif, want dan bestaan we alweer 51 jaar.

Lichtpuntjes moet je soms zoeken, er moeite voor doen om ze te zien. Maar ze zijn er en soms dienen ze zich zelfs spontaan aan. Koester ze vooral ook, ze zijn een fundament voor geluk.

### **Omdenken-scheurkalender**

Welke handleiding zou jij kunnen gebruiken voor aankomend jaar?

Hoe haal jij het beste uit jezelf en kun jij bijdragen aan meer lichtpuntjes, hoe klein die ook mogen zijn? Die boodschap geef ik jullie als overweging mee voor het nieuwe jaar.

Denk er eens over en wie weet kun je er iets mee.

Voor mijzelf heb ik deze spreuk op mijn 'Omdenken scheurkalender' even een prominent plekje gegeven op mijn bureau:

*"Als je het wat rustiger aan doet, zou het geluk je kunnen inhalen"*

Laten we in ieder geval een bron van vreugde zijn en blijven voor elkaar.

Dat je zult ervaren dat Gods vreugde jouw kracht geeft. Dat je beschutting vindt bij Hem en dat je Zijn vrede ontvangt.

Moge dat zo zijn.

## **Geloofsbelijdenis**

Ik wil geloven in een wereld  
waar het fijn is om te wonen;  
zonder ruzie, zonder verdriet.

Ik wil geloven in een wereld,  
waar iedereen vriendelijk is met elkaar;  
een wereld zoals Jezus die beloofd heeft.

Ik wil geloven dat wij samen  
die wereld kunnen bouwen;  
een groene wereld met bomen en vlinders,  
met de zon en met moedige mensen,  
die doen zoals Jezus ons voordeed.

Ik wil geloven, dat zijn Geest ons zal helpen  
om te worden zoals onschuldige kinderen,  
voor wie het eenvoudig is  
om vriendelijk en eerlijk te zijn  
om te helpen;  
om geluk te brengen aan anderen.

Amen.

## **Collecte**

In de Duif dragen veel mensen bij d.m.v. een periodieke of  
jaarlijkse bank afschrijving.  
Mocht je hier nog geen gebruik van maken, dat kun je vandaag  
ook een bijdrage in de collecte schaal doen.  
Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap  
maken om o.a. de wekelijkse vieringen te kunnen realiseren.  
Daarnaast kun je ook via onderstaande QR code een gift doen.  
Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd.



**Stichting De Duif**

## **Rond de tafel verzameld Intenties vanuit de gemeenschap**

### **Lied: Tot Zegen**

*Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal*

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen  
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen  
van hier en overal, aarde en hemel,  
deze seconde der uren, der eeuwen,  
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,  
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,  
dat onze boeien geslaakt,



onze honger gestild,  
dat niet de dood op ons valt.

Moge het licht van de morgen  
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen  
van Jezus uw dienstknecht uw kind.  
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,  
bestemd en bezielde om in ons midden,  
eens en voorgoed,  
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,  
aldoende liefde, recht –  
brood uit de hemel, water uit de rots,  
wijnstok wereldwijd vertakt –  
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwet,  
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij  
als een van ons, als een met u.  
Moge het delen van dit brood en deze beker  
ons sterken in de hoop  
dat hij leven zal in ons  
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal  
waar brood en liefde is genoeg voor allen.  
Kom bevrijden wees genadig,  
ere zij u in den hoge,  
diep in ons midden,  
vrede op aarde,  
kome wat komt.

### **Tafelgebed**

Dat een nieuwe wereld komen zal  
waar brood en liefde is genoeg voor allen.

Toen Jezus voor het laatst met vrienden  
Brood brak en deelde,  
wijn schonk en rondgaf,  
vroeg Hij ons dit te blijven doen:  
Het brood van het leven met elkaar te delen  
en de wijn te schenken  
die ons met elkaar verbindt.

Zijn leven volgen wij,  
Zijn oproep tot solidariteit,  
compassie en eerlijkheid;  
een leven voor vrede,  
nu, hier, met ons samen.

## **Uitnodiging tot delen en breken**

### **Lied: Ik heb lief de aarde en de mensen**

*Petra Kerssies, Tom Löwenthal*

Ik heb lief de aarde en de mensen,  
de Levende, mijn God  
met heel mijn hart,  
ziel, kracht en verstand.

‘Been van mijn gebeente, ik fluisterde je naam:  
voor liefde ben je gemaakt.  
Wijzer dan de goden,  
je zal tot inzicht komen  
onderscheid de onmacht van het kwaad.’

Mensen worden oud en grijs,  
geen god die ons in leven laat.  
In pijn en barensood zijn wij geworden,  
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze  
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.  
Jij schiep verlangen en dromen en afgrond.  
Jij wakkerde ons verlangen aan.

Kom uit de hemel, schep hemel op aarde,  
doe ons weten van elkaar.  
Kom uit je hemel, maak aarde en hemel,  
doe ons leven voor elkaar.

Ik heb lief de aarde en de mensen,  
de Levende, mijn God  
met heel mijn hart,  
ziel, kracht en verstand.

### **Gedachte bij het thema**

Ik wil graag het gebed van Franciscus met jullie delen als bron van hoop voor het nieuwe jaar:

#### ***Het gebed van Franciscus van Assisi***

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

### **Bidden wij samen**

Onze Vader  
Geef ons een nieuw hart,  
Open en vriendelijk voor alle mensen,  
Geef ons nieuwe ogen,  
Om U te ontdekken in mensen in al wat ons overkomt.  
Geef ons een nieuw geloof,  
Dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen,  
Geef ons nieuwe hoop,  
Die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede.  
Geef ons nieuwe liefde,  
Diep als de zee, warm als het vuur,  
Sterker dan de dood.  
Amen.

### **Mededelingen**

*Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje*

### **Slotlied: Joy to the World**

*Isaac Watts / G.F.Handel, arr. William Llewellyn*

Joy to the world, the Lord has come  
Let earth receive her King  
Let every heart prepare Him room  
And heaven and nature sing (3x)

Joy to the world, the Savior reigns  
Let men their songs employ  
While fields and floods  
rocks, hills, and plains  
Repeat the sounding joy (3x)

He rules the world  
with truth and grace  
And makes the nations prove  
The glories of His righteousness  
And wonders of His love (3x)

Joy to the world, the Lord has come

### **Zegenbede**

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en een goed gesprek te voeren.*

*Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is binnenkort na te lezen op onze website: [www.deduijf.net](http://www.deduijf.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
12 januari	Jan Meijer, feestelijke viering	In de Duif en via Zoom
19 januari	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
26 januari	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
2 februari	Gastvoorganger Marc van der Giesen Verkiezingszondag	In de Duif en via Zoom
9 februari	Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom
16 februari	Noud-Lodewijk van Poppel	In de duif en via Zoom
23 februari	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)