

**19 januari 2025**

*Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom*

*Inclusief overweging en alle gesproken teksten*

Afbeelding: Pixabay - 6726218 - Msaedsalem



## **(On)zichtbare God?**



Voorganger: Natasja Bakker  
Lector: Ellen Tiggeler-de Jong  
Piano: Irina Ursu-Antonova  
Zang: Het koor van de Duif

## **Openingsgebed**

U bent onze toekomst en niet de dood.  
Daarom stellen wij nu al  
tegenover de wanhoop de hoop,  
tegenover het verdriet de vreugde  
en laten ons door niets van de wijs brengen:  
U bent de redder van ons leven.  
En wat wij hier al mogen geloven  
zult U ons laten zien. Amen.

## **Openingslied: Wees hier aanwezig**

*H. Oosterhuis / A.Oomen*

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven  
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Woord ons gegeven, God in ons midden,  
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.  
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Dat wij U horen, dat wij U leven,  
mensen voor mensen, alles voor allen.  
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven  
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

## **Welkom en inleiding**

Waar is God als je hem nodig hebt?

Als kind wist ik het zeker. God is er altijd en overal. De tekening op de voorkant van het boekje lijkt op de tekening maakte toen ik een jaar of 7 was op de zondagschool. Wat ik me herinner was dat je God of Jezus moest tekenen zoals jij die zag. En ik tekende gewoon een huis en een boom en wolken. Uiteraard kwam de vraag waar God was. En toen zei ik dat je God niet kunt zien maar dat hij er altijd is en dat hij doorzichtig was dus daardoor onzichtbaar. Ik vond het ook geen enkel probleem dat je God niet zag. Hij bestond. Dat zij de juf van de zondagschool, mijn pappa, mijn oma en de dominee had dat ook wel eens verteld dus dan was het zo. Zo simpel denk je als kind. Ik bad vurig en vaak kwamen mijn wensen uit en zo niet dan had God vast een ander plan.

En nu ben ik volwassen en was dat onbevungen onwankelbare geloof dat God er altijd is een tijdje weg. Ik kreeg te maken met een bomdreigement voor een van de burens bij mij in het appartementencomplex. De situatie is ook voor mij gevaarlijk en dat was en is lastig. En het had ook invloed op mijn geloof. Waarom gebeurde dit en waarom greep God niet in. Ik was niet mijn geloof kwijt in dat God bestaat maar ging wel twifelen aan zijn alom aanwezigheid. Ook dat is weer veranderd gelukkig. Ik neem jullie graag mee door de lezingen heen in die zoektocht naar geloof en hoop dat wat ik kan delen ook anderen weer kan helpen.

Ik wens ons een mooie inspirerende viering

### **Lied: Zoals een moeder zorgt**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Zoals een moeder zorgt  
voor kinderen, haar toevertrouwd,  
en waarborgt dat zij leven:  
zo werkt een God van liefde  
en geen uur verflauwt zijn vuur.  
Niet meer verstomt het woord  
dat Hij ons heeft gegeven.

Het neemt ons bij de hand,  
dat woord, geduldig voert het ons  
uit angstland weg naar vrijheid.  
Zo onbegaanbaar dwars die weg,  
zo hoog, zo heet en droog.  
Laat mij niet moeten gaan  
als Gij niet zelf nabij zijt.

Een waterval van licht,  
van vreugde en gereede hoop,  
van inzicht en vertrouwen:  
zo overkomt Gij mensen,  
ik besta uw woord en ga.  
Nog weet ik niets van U,  
ooit zal ik U aanschouwen.

### **Eerste lezing: Johannes 2 : 1-12**

*Jezus is op een bruiloft in Kana*

Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was op het feest, en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd.

Toen de wijn oprakte, zei de moeder van Jezus: 'Ze hebben geen wijn meer!' Jezus zei tegen haar: 'Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.' Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: 'Doe precies wat hij zegt.'

*Jezus maakt van water wijn*

Er stonden daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon ongeveer 100 liter water. Met dat water konden mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. Jezus zei

tegen de dienaren: 'Vul die bakken met water.' De dienaren vulden de bakken tot de rand. Toen zei Jezus: 'Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.' De dienaren deden wat Jezus zei. De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden! De dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom en zei: 'Iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!'

Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem.

### **Lied: Delf mijn gezicht op**

*H.Oosterhuis / B.Huijbers*

K: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

A: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

K: Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.

Ik heb gezichten, meer dan twee,  
ogen die tasten in den blinde,  
harten aan angst voor angst ten prooi.

A: Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,  
maak mij mooi, maak mij mooi.

K: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

A: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,  
en zal zichzelf opnieuw verstaan,  
en leven, bloot en onomwonden,  
aan niets en niemand meer ten prooi.  
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,  
maak mij mooi, maak mij mooi.

### **Tweede Lezing: Jesaja 62 : 1-5**

De Heer zegt: 'Ik zal blijven spreken. Ik zal pas zwijgen als Jeruzalem weer vrij is, en straalt van vreugde. Ik zal pas zwijgen als er weer eerlijk rechtgesproken wordt, en het overal licht is.

Jeruzalem, alle volken zullen zien dat je bevrijd bent. Alle koningen zullen zien hoe prachtig je bent. Ikzelf zal jou een nieuwe naam geven. En alle volken zullen jou bij die naam noemen. Je zult een prachtige stad zijn, zo mooi als de kroon van een koning. En ik zal jou beschermen.

Jeruzalem, de mensen zullen je niet langer Verlaten Stad noemen. Je nieuwe naam zal zijn: Stad waar de Heer naar verlangt. Want ik verlang naar jou, Jeruzalem. En je land zal niet langer Verwoest Land genoemd worden. Nee, het krijgt een nieuwe naam: Bruid van de Heer. Want iedereen zal van je land houden, zoals een bruidegom van zijn bruid houdt.

### **Lied: De woorden die wij spraken tot elkaar**

*H. Oosterhuis / T. Löwenthal*

De woorden die wij spraken tot elkaar,  
haastige harde lieve onverstane,  
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,

de bange dromen, de doorluchte wanen,  
de dagen die wij gingen met elkaar  
in donker woud door schaduwlichte lanen.

De mensen die wij werden één voor één,  
spelende handen helderziende ogen,  
lichamen stromend water steen en been,  
vurige zielen vonken mededogen,  
die ene die wij zijn en anders geen,  
die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood,  
dit alles dat ik ben in vrees en beven,  
dit enig hier nu tegen doem en dood,  
dit korte, lichte, lange eigen leven  
dat wij ontvangen als genadebrood,  
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

### **Derde lezing: Psalm 55**

*Mijn vijanden maken me bang*

God, luister naar mijn gebed, verberg u niet als ik om hulp roep.  
Hoor mij en geef mij antwoord! Ongelukkig loop ik rond, ik ben wanhopig.  
Mijn vijanden maken me bang, ze schreeuwen tegen mij.  
Ze zijn slecht, ze brengen ellende. Woedend vallen ze mij aan.  
Mijn hart bonst hevig, ik ben doodsbang.  
Ik beef van angst, mijn hele lichaam trilt.  
O, had ik maar vleugels, net als een duif!  
Dan zou ik wegvliegen, op zoek naar rust.  
Ver weg zou ik vluchten, 's nachts zou ik slapen in de woestijn.  
Ik zou vluchten naar een veilige plek,  
waar wind en storm me niet kunnen raken.  
Heer, breng mijn vijanden in verwarring, laat ze voor altijd zwijgen.  
Want nu is er ruzie en geweld in de stad, dag en nacht zie ik mijn vijanden vechten.  
De stad is vol ellende en verdriet.  
Overall dreigt gevaar, iedereen bedriegt elkaar.  
Niet alleen mijn vijanden lachen mij uit, daar kan ik nog wel tegen!

Niet alleen mijn tegenstanders spotten met mij,  
voor hen kan ik me verstoppen.  
Maar zelfs mijn vriend is een vijand geworden!  
Hij was mijn beste vriend, een mens zoals ikzelf.  
Ik vertrouwde hem helemaal.  
Samen waren we vrolijk, samen gingen we naar de tempel.  
Daar vierden we feest met iedereen. En toch is hij nu mijn vijand.  
Heer, laat al mijn vijanden sterven, stuur ze levend naar het land van de dood!  
Want ze zijn slecht, ze brengen alleen maar ellende.  
God zal mij redden. En ik? Ik roep naar God, hij zal mij redden.

De hele dag ben ik verdrietig, maar de Heer hoort mij.  
Hij zal mij redden, hij zal mij rust geven, hij zal mij beschermen tegen mijn vijanden,  
ook al zijn het er nog zo veel.  
God zal mij horen. Hij is voor altijd koning, hij zal mijn vijanden straffen.  
Want zij hebben geen eerbied voor God, ze zijn slecht en ze blijven slecht.  
Ze verraden hun vrienden, en ze doen niet wat ze beloven.  
Ze zeggen prachtige dingen, maar hun hart is vol haat.  
Hun woorden klinken mooi, maar ze zijn zo scherp als een mes.  
Vertrouw op de Heer als het leven zwaar is.  
Hij zal voor je zorgen. Goede mensen laat hij nooit in de steek.  
God stuurt zijn vijanden naar het land van de dood.  
Moordenaars en bedriegers zijn het! Hij laat ze sterven als ze nog jong zijn.  
Maar ik, ik mag op God vertrouwen.

### **Overweging**

De psalmlezing is een lezing die aansluit bij hoe ik me de afgelopen tijd heb gevoeld.  
Alleen in een vijandige gevaarlijke wereld. Angst en onrust waren de gevoelens waar ik  
mee dealde. En God leek verder weg dan ooit. Ik had niet het idee dat God zag wat voor  
een rotsituatie ik in zat en als Hij het wel zag dan vond ik hem behoorlijk sadistisch dat ie  
niet ingreep.

In eerste instantie hield ik dat voor mezelf. Een paar mensen wisten wel wat er speelde  
maar ik kon prima doen alsof ik er goed mee om kon gaan.  
Dat is best even vol te houden maar na een tijdje was ik het zo zat was, dat ik het letterlijk  
uitschreeuwde naar God. En toen merkte ik ondanks alles dat Hij er wel was. Hoe precies  
wist ik niet en mijn boosheid over de situatie en dat God het niet onmiddellijk verbeterde  
was niet meteen weg maar er kwam weer hoop, vertrouwen. En hoe het zal aflopen weet ik  
niet maar God zal blijven strijden tegen dit onrecht. En als ik daar op vertrouw dan geeft  
dat al een stuk rust. En ik hoef niet lijdzaam af te wachten. Met het vertrouwen dat God  
ook aan het strijden is kreeg ik weer energie om, in hoeverre dat kan, actie te ondernemen  
zodat er een einde komt aan de situatie van dreiging.

### **Bestanden zijn broos**

Dat is ook wat wordt beloofd in Jesaja.

God blijft strijden. Strijden voor Jeruzalem. Strijden voor een rechtvaardige wereld. Hij zal  
pas zwijgen als er vrijheid en vreugde is. Als er weer eerlijk recht wordt gesproken en  
overal licht is.

In deze huidige maatschappij is vrede en vreugde harder nodig dan ooit. Er woeden vele  
oorlogen en waar er nog geen oorlog is, is er wel een dreiging dat die zal komen.

Afgesloten bestanden zijn vaak broos en worden verbroken....

En als ik kijk naar hoe de politieke situatie in Nederland is word ik daar verdrietig van. Het  
is vreselijk hoe mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast  
elkaar.

Maar als je goed leest in Jesaja lees je dat God pas zal zwijgen als Jeruzalem weer vrij is, en  
straalt van vreugde. Hij zal pas zwijgen als er weer eerlijk rechtgesproken wordt, en het  
overal licht is.

En waar in Jesaja Jeruzalem staat kan je dat nu zien als een belofte aan ons. Mensen die zoekend zijn om Gods weg te gaan.

God zwijgt niet totdat er gerechtigheid en vrijheid is

Ik vrees dat God nog wel even aan het woord is dan. Want vrede lijkt nog niet bepaald dichtbij en rechtvaardigheid is ver te zoeken. Net als op zoveel plaatsen elders op de wereld. Er staat in Jesaja niet ik los het in een klap op. Nee God zal pas zwijgen als het in orde is. Als wij doen wat Hij vraagt. Maar wat vraagt Hij dan? Dat we een beetje lief zijn voor elkaar. Geen oorlog, geen ruzie geen geweld maar vriendelijkheid. Zorgen voor elkaar en eerlijk delen want er is genoeg. Genoeg om iedereen een gelukkig leven te laten leiden. God heeft al voor alles gezorgd, wij hoeven het plan alleen maar uit te voeren met de middelen die we hebben. En zolang we dat niet goed doen zal God niet zwijgen. Hij zal niet rusten voor het voor iedereen veilig is. Genoegen eten, drinken en een thuis. Fijne mensen om je heen, geen ruzies en oorlogen.

### **Ik zie het probleem**

En dan komen we bij de derde lezing. De bruiloft in Kana

Jezus, zijn moeder en de discipelen van Jezus zijn op een bruiloft. Maria ontdekt dat de wijn oprakt en ze spreekt Jezus er op aan. Die antwoordt dat het wel goed komt en dat het juiste moment voor hem nog komt.

Maria draagt de discipelen op precies te doen wat Jezus zegt. Dat wordt door de meeste predikanten uitgelegd alsof ze een groot vertrouwen in Jezus heeft.

Wat mij opvalt is dat Maria haar zoon wel vertrouwt. De wijn is op en Maria verwacht dat het onmiddellijk wordt opgelost. Er is immers een acuut probleem. En haar zoon kan dit soort problemen oplossen. Hij is gedoopt, is in de woestijn geweest en als een sterke volwassen man staat hij in het leven. Ze vertrouwt hem voor de oplossing maar vindt wel dat die meteen nodig is. Door de vertaling komt het bijna over alsof Jezus zegt, bemoei je met je eigen zaken, je weet toch dat het goed komt?

Maar als je terug kijkt in de grondtekst zie je dat Jezus vol respect respectvol antwoord geeft. Maar vrouw zeggen tegen zijn moeder geeft ook aan dat er afstand is. Zijn antwoord is meer een vraag. Wat verbindt ons met elkaar? Betekent het in de grondtekst. Maria spreekt hem aan als haar zoon. Ik ben toch je moeder? Los het op nu. Jij kunt dat. En Jezus antwoordt. Ja ik los het op maar niet omdat jij een beroep doet op een bijzondere verhouding tussen ons van moeder en zoon. Die is er en zal er altijd zijn, maar dat is niet de reden dat ik dit op ga lossen. Ik zie het probleem en los het op, op Mijn Tijd. Vertrouw op mij als God. Ik overzie het geheel, het komt goed maar laat los wat ik moet doen, doe wat u moet doen! En dan beseft Maria mijn zoon laat zich niet manipuleren. Hij is volwassen. Hij gaat zijn eigen weg en hij heeft mij niet nodig zoals hij me nodig had als kind. Ik ben niet meer in de positie om te zeggen kijk uit, doe dit doe dat. Mijn rol is om Hem los te laten, het volle vertrouwen te geven en te zien dat het goed komt. Op zijn tijd en Zijn manier. En daarom zegt ze aan de discipelen, doe precies wat Hij zegt. Ze steunt hem en vraagt om hem te steunen in alles.

### **Het grote wonder**

Dat Jezus zorgt voor meer dan genoeg wijn is wat we allemaal weten. Ik vond dat altijd het grote wonder dat hij van water wijn maakte. Maar nu ik het verhaal echt goed gelezen heb valt me op dat dat eigenlijk niet het wonder is voor de ceremoniemeester. Die weet niet

eens dat er een gebrek aan wijn dreigde. Hij had volop vertrouwen dat dat wel goed zat. Hij is niet verbaasd dat er steeds volop wijn is. Hij is wel verbaasd dat ook op het einde van het feest er uitstekende wijn wordt geleverd. Het was schijnbaar gebruikelijk om als de mensen al flink wat hadden gedronken de goedkopere wijn te geven. Het idee was: ze zijn zo dronken dat merken ze niet. Jezus heeft de taak te zorgen voor genoeg wijn. Dat is zijn belofte. Maar hij geeft meer dan hij belooft. Hij geeft niet zomaar genoeg wijn. Hij geeft ook van het begin tot het einde goede wijn. De wijn wordt zelfs steeds beter. Het wonder is niet dat water in wijn verandert. Dat weet de ceremoniemeester niet eens. Voor hem is het wonder dat Jezus zijn belofte om voor de wijn te zorgen groter is dan dat. Er is niet alleen voldoende maar ook steeds goede wijn. Jezus levert alleen het allerbeste. Ook als dat niet perse nodig is. Alleen het beste is wat Hij geeft.

### **Psalmist ontdekt God**

Toen ik alles las en nadacht hoe God zich laat zien door deze teksten heen wist ik dat Hij om zichtbaar te worden ons nodig heeft.

Bij de bruiloft werd het wonder zichtbaar doordat Jezus moeder hem ruimte gaf om zijn ding te doen en met hulp van de discipelen. In Jesaja geeft God aan dat Hij zichtbaar is zodra Zijn stem klinkt tegen onrecht. En Zijn stem klinkt pas als wij niet zwijgen. Als we het onrecht blijven benoemen.

En in de psalmen zie je dat de psalmist God ontdekt als hij het naar hem uitroept. Dan komt het gevoel weer terug dat God er wel is en blijft strijden tot het wel allemaal goed is. Ik heb ook zelf ontdekt dat het zo werkt. Pas toen ik een stevig gesprek had met God kwam er een opening en inzicht. God vraagt vertrouwen en dat ik loslaat wat Zijn taak is. Ook tijdens de liturgievergadering gaven de mensen aan dat als ze even moeite hebben om God te vinden het helpt als ze zich naar hem uitspreken.

Het probleem is niet meteen opgelost maar het geeft ruimte.

### **Vrede en gerechtigheid**

Wat je aandacht geeft groeit. Daarom kies ik er nu voor om als het pittig is dat wel te erkennen maar wel te zoeken naar iets om er tegenover te zetten. De wetenschap dat God met me meestrijdt helpt.

Maar ook de mensen om me heen die een luisterend oor bieden. Of gewoon genieten van wat er allemaal wel goed gaat. En dat is gelukkig ook heel erg veel. Ik mag op God vertrouwen die zich laat zien in de mensen om mij heen.

Me op dat laatste richten, de mooie dingen maakt ook dat God weer zichtbaar wordt. Hij laat zich ook zien door ons heen als we Hem daar de ruimte voor geven. En onze taak is te doen wat hij vraagt. Streven naar vrede en gerechtigheid en vertrouwen dat het goed komt. Dat is het wonder wat mij hoop geeft en ik hoop jullie ook.

Moge het zo zijn!

### **Muzikaal Intermezzo**



## **Geloofsbelijdenis**

Ik besef, dat ik niet alleen sta,  
waar ik ook leef.

Ik erken, dat er schuld en onschuld is,  
bij mij en bij jou,  
macht en onmacht, dood en leven,  
aan mijn kant en jouw kant.

Ik weet dat er moed voor nodig is  
dit te aanvaarden.

Ik geloof in de vrijheid,  
in de vrede voor de mens,  
ook al kost het heel veel pijn.

Ik geloof dat er één is,  
die groter is dan ons hart,  
en ons het eerst heeft liefgehad.

Ik geloof, dat hij uit liefde voor ons  
mens geworden is, geleden heeft  
en is gestorven.

Ik geloof dat hij op de derde dag  
voor altijd is opgestaan.

Ik geloof dat Hij God is,  
God van levenden.  
Amen.

## **Collecte**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze  
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel  
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je  
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een  
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een  
standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht  
veranderen. Hartelijk dank voor je gift.*



**Stichting De Duif**

## **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

*En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.*

## **Tafelgebed: Gij die de stomgeslagen mond verstaat**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Gij die de stomgeslagen mond verstaat  
van alle stervelingen die wij zijn,  
wij roepen u de naam toe van een mens,  
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,  
in hem verstonden wij uw bestaan,  
de zin van ons bestaan.  
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht  
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil, zie ons dit uur bijeen.  
Zie alle stervelingen van de wereld,  
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,  
vragen wij U - hebt Gij hen nog gezien?

Waarom genadeloos vernietigd worden  
de armsten van de wereld, uw geliefden;  
waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,  
een nieuwe orde van gerechtigheid -  
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:  
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,  
een bron van kracht en moed en zeker weten.  
Gij die het licht in ons geschapen hebt:  
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,  
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,  
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,  
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,  
wij roepen U de naam toe van uw mens,  
Israël, deze aarde, uw geliefde.

### **Nodiging, breken en delen van brood en wijn**

Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de wijn voor zijn vrienden, zijn leerlingen. Het was in een tijd dat zij als groep leefden op het scherpst van de snede. Een tijd die wel wat weg had van onze tijd. Zij en wij zijn soms bezorgd en ongerust over onszelf en over onze kinderen en kleinkinderen, over wat komen gaat. We kennen de gevaren van het leven en wij weten dat elke dag mooie dingen en moeilijk dingen in zich bergt. Daarom is het des te belangrijker dat je als vrienden, als mensenkinderen bij elkaar bent en elkaar steunt. Wij willen vandaag delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen. Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als gemeenschap. Als mensen die zoeken naar de Waarheid, naar een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid.

## Gedachten bij het thema

### **Onze Vader** *(uit het Nieuw Zeelands Liedboek)*

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,  
drager van pijn, geveer van leven,  
bron van alles wat is en zal zijn,  
Vader en Moeder van ons allen,  
liefhebbende God, in wie de hemel is,  
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan  
door de volkeren van deze wereld,  
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,  
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen  
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,  
vergeef ons als we elkaar verwonden,  
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,  
bewaars ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.  
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,  
nu en altijd. Amen.

### **Activiteiten en informatie voor de komende periode**

*Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.*

### **Lied: Om liefde gaan wij een leven**

*H. Oosterhuis/Herman Rouw*

Om liefde gaan wij een leven,  
zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen  
wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte  
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,  
graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel  
om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.  
Mensje, één van de velen  
waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene,  
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,  
wagen wij dood na dood,  
zwerfen de verste wegen  
om jou, op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde,  
bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven  
om alles of niets met jou.

### **Zegenbede**

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!*

*Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging is na te lezen op [www.deduijf.net](http://www.deduijf.net)*



**Orde van Dienst** (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

| <b>Zondag</b> | <b>Voorganger</b>                                       | <b>Agenda</b>          |
|---------------|---|------------------------|
| 26 januari    | Catrinus Mak  | In de Duif en via Zoom |
| 2 februari    | Gastvoorganger Marc van de Giessen<br>Verkiezingszondag | In de Duif en via Zoom |
| 9 februari    | Bert van der Meer                                       | In de Duif en via Zoom |
| 16 februari   | Noud-Lodewijk van Poppel                                | In de duif en via Zoom |
| 23 februari   | Diana Vernooij  | In de Duif en via Zoom |

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)