

26 januari 2025
*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom
Inclusief overweging en alle gesproken teksten*

Afbeelding: Pexels, Ario Stories



Tijding van Vreugde

*Samenvallen met wat de
Bedoeling is*



Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Jos Pruisen
Piano: Irina Ursu-Antonova of
Stephanus Harsono
Het Koor van de Duif

Openingsgebed

Roepende, wenkende God,
Jij bent het die ons hier verzameld hebt.
Jij bent het
die in ons midden aan het woord wil komen.
Stem ons dan af op jou,
hier, in dit uur. Amen.

Lied: Ik wens jou vrede

Bas v.d. Bent / Traditioneel / Basisgroep Alkmaar

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij
en wie je ook bent wees welkom hier.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,
ik wens jou vrede gegroet ben jij.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij
en wie je ook bent wees welkom hier!

Welkom en inleiding

Goedemorgen en van harte welkom in deze viering in de Duif, een geloofsgemeenschap van bewogen en bevlogen mensen. Welkom als je hier voor het eerst komt, welkom als je hier al veel vaker bent. En welkom aan de mensen die thuis meekijken en ook welkom aan alle mensen die actief aan deze viering bijdragen.

Welk geschenk wordt ons vandaag uitgereikt uit de schrift. We zitten in de liturgische periode van de Epifanie, waarin Jezus laat zien dat de Geest van God op hem is neergedaald en dat hij bijzondere en heilzame dingen brengt voor de mensen. Vandaag lezen we, dat Jezus in Nazareth optreedt. Hij begint met een positief verhaal. Verlossing voor mensen die in de knel zitten. Een tijding van vreugde heb ik het in navolging van Maria van der Zeijde genoemd. Zij vertaalde dit evangelie met een wat ander luisterend oor. Van nu af aan, start er een ander tijdperk. Maar de mensen in Nazareth zijn hier bepaald niet van gediend.

Maar hoe reageren wij vandaag de dag op de goede boodschap van Jezus? Wat betekent die tijding van vreugde nu voor ons. Daar gaan we verder op in, in deze viering.

Ik wens u allen een prachtig uur van op adem komen. Laten we nu verder gaan door stil te worden. En ruimte te maken voor wat er in ons omgaat en voor de Eeuwige.

Stilte - Gebed

Eeuwige God,
U die soms juist in de stilte aanwezig wordt, wij vragen om uw zegen. Neem ons af en toe op uw schouder en laat ons dat licht zien van uw tijding van vreugde. De goede boodschap. Zodat wij geïnspireerd worden om deze wereld waardiger maken. Amen

Lied: Naar jou

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal - Vrij naar psalm 63

Naar jou sta ik op in de morgen,
roep ik de uren bid het licht,
strompel om water.

Naar jou dorst ik door de middag.
Lichaam ben ik, ziel, smee ik.
Met de schaduwen val ik.

Naar jou woel ik in de nacht.
Slaap je? Raak mij aan,
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.

Eerste Lezing: Marcus 1:1-8

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Er staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen.

Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”

En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Lied: Geschreven staat

Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal

Geschreven staat dat uw Messias komt
op zonnevlagen, vleugels van genezing
en dat Gij komt in hem, wees hier aanwezig
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen.

Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.
De mensen sterven en zijn niet gelukkig.

Zoals uw woord in den beginne sprak,
zoals uw licht in den beginne lichtte,
zo kome uw Messias, uw knecht-koning,
een mens waarin Gij U te kennen geeft.

In diepe nacht is hij de weg gegaan
die in de afgrond voert der sprakelozen.

Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God,

een onbekende naam, één van de velen.
Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt.

Een zoon van uw Tora, in U geworteld,
die ons geworden is tot heer en meester.

Tweede Lezing: Lucas 4:14-30

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 'De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: 'Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.' Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: 'Dat is toch de zoon van Jozef?' En Hij zei tegen hen: 'Ongetwijfeld zullen jullie Me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.'

Hij vervolgde: 'Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar Ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.

En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.' Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven Hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te storten. Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Overweging

Lieve mensen,
hier in de kerk en digitaal verbonden,

Ik wilde maar met het begin starten. De lezingen uit Lucas en Marcus. Wat is daarin opvallend? Wel, Jezus begint niet zomaar rond gaat te trekken, maar dat zijn optreden als representant van de Eeuwige wordt aangekondigd. De zoon die laat zien wat de bedoeling van God is. In Marcus lezen we hoe Johannes de Doper Jezus met diep respect aankondigt en oproept ruim baan voor Hem te maken. Bij Lucas kondigt Jezus zichzelf aan op basis van een profetie van Jesaja. Jezus brengt een tijding van vreugde: Een nieuw tijdperk is vanaf nu aangetreden, goed nieuws voor de armen, voor de gevangenen, verdrukten en meer.

Vanaf wordt alles anders.

Maar de mensen van Nazareth accepteren dit niet. Ze willen Jezus zelfs helemaal uit de wegruimen. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks: Jezus blijkt ongrijpbaar en stapt rustig weg uit die woeste menigte.

Voor mij riep het de vraag op: Hoe laten we ons door Jezus inspireren, welke waarde heeft Hij voor ons? Zijn wij een beetje als de mensen van Nazareth: Ja dat verhaal van Jezus hebben we nu wel zo'n beetje gehad, het is nu nog steeds kommer en kwel in de wereld. En wat verandert die Jezus hier nog aan?

Wat betekent Jezus en zijn boodschap vandaag de dag voor ons?

bijzondere antwoorden

Op deze wat lastige vraag kwamen bij de voorbereiding bijzondere antwoorden. De een gaf aan op belangrijke momenten in het leven toch steun te hebben aan de stille omgang met Jezus. Waardoor rust en wijsheid aanwezig worden.

Een ander bracht in, Jezus kondigt hier het heil aan, ook bevrijding, maar we zijn al vrij. De steen voor het graf waar Jezus na zijn kruisiging en dood in is weggelegd, is weggerold. We hoeven niet langer in de macht van het kwaad te blijven hangen.

We kunnen ons laten leiden door liefde, niet door strakke regels. Maar door naast een persoon te gaan staan, met liefdevolle aandacht. En ook naast jezelf.

Iemand anders noemde het belang van verlossing. Opgetild worden uit gepieker, uit het boos blijven op iemand of iets, niet tot vergeving komen. Kortom, los komen van iets wat knelt en niet heilzaam is. En dat verhaal van Jezus wordt hier in de Duif telkens weer verder gebracht. Het kan van alles zijn wat inspireert. Een lied, een lezing gebed of overweging. Het geeft kracht om beter verder te kunnen.

In onze lezingen vind ik een paar dingen speciaal. Jezus doet het niet zelf, maar hij laat de heilige Geest in hem toe. Je ziet het zowel bij Lucas als bij Markus dat Jezus werkt met behulp van de Geest. Jezus claimt geen autoriteit op basis van persoonlijke kwaliteiten maar op kwaliteiten zoals hem zijn toevertrouwd. En bij Markus hoor je Johannes de Doper zeggen: Op hem, Jezus, is de geest neergedaald. Hij zal jullie ook dopen met die Geest. Maar let op: maak ruim baan voor deze man Gods.

Silent rebellion

Een klein voorbeeld van hoe de geest mijns inziens kan werken. Diana en ik waren naar een stille meditatie, silent rebellion geheten, van een half uur midden in het vondelpark. Om stil te staan bij het geweld in de wereld, zowel jegens mensen jegens de natuur. En voor vrede en behoud van de natuur. Zodra ik daar op mijn stoeltje ging zitten in de cirkel van een mens of 15 voelde ik iets aparts.

Ik zat daar en direct kwam er een speciale ruimte in mijzelf. Een ruimte ergens in mijn binnenste waar gedachten en gevoelens rond dwarrelden, bij het gebeuren in de wereld. Het fijne was dat ik het niet hoefde te weten. Ik hoefde ook niets te doen, niet te discussiëren of protesteren in een optocht. Op dat moment voelde het alsof ik door het vaderlijke licht gedragen werd en ik was een kijkend kind. Verstilte beweging was voelbaar, zonder antwoorden op vragen. Een soort stilte als bij de 4 mei viering. Even later zaten we na te praten. En iedereen bleek het fijn te vinden die verstilte betrokkenheid met elkaar te delen. Dat was de kern van de beleving.

Helpt dat dan? Ja ! Je bent bezig een nieuwe andere weg in je eigen denken en voelen voor

te bereiden of te versterken. Althans, je begint ermee. Je gaat eerste stappen zetten met wat de bedoeling is. Niet eindeloos doorgaan met de natuur en grondstoffen voor snel eigen gewin gebruiken. Geweld niet met tegengeweld alleen zien op te lossen, maar via andere wegen. Contact, diplomatie of wat verder zou kunnen.

En als er dan iets op je pad komt, hoe dingen anders zouden kunnen dan pak je dat enthousiaster op.

Geen gevecht tegen de bierkaai

Ik kom tot een volgend punt. Het opmerkelijke is hoe Lucas eindigt. Jezus wordt in het nauw gedreven en de mensen van zijn dorp willen hem om het leven brengen. Maar dan staat er: Maar hij liep rustig tussen hen door en vertrok.

Het lijkt erop dat Jezus geen gevecht tegen de bierkaai gaat beginnen. Naar mijn interpretatie had hij heel duidelijk iets in zijn hoofd wat stroomt en licht geeft, zoals Huub Oosterhuis in zijn lied Hoe ver te gaan verwoordt. Jezus heeft mensen nodig. Mensen die open staan om echt vanuit hart, ziel en verstand te leven. Mensen die open staan voor een andere manier van denken. Die blij worden als de economie krimpt in plaats van groeit.

Elk van u heeft kwaliteiten. Als je kijkt op de maandagavond voorbereiding, dan bewaakt Erwin die met een vriendelijke strengheid, iemand anders stelt een verhelderende vraag, als het gesprek niet goed op gang komt. Maar het kan je ook gebeuren in een situatie in ontmoeting met een ander. Dat je soms alleen maar rustig luistert en iets aanreikt. Dat is vaak een kwestie van aanvoelen en durven. Dat wat stroomt en licht geeft laten gebeuren. Alsof je als kijkend kind van de schouder van die vader afstapt en doet wat gedaan kan worden. En dan gebeuren er soms wonderbaarlijke dingen, die diepe vreugde kunnen geven.

Bisschop Marianne Edgar Budde

Een actueel voorbeeld is de vrouwelijke bisschop Marianne Edgar Budde. Zij was 1 van de kerkelijke leiders die de 'viering' leidde waarin president Donald Trump als president werd ingeluid. Ze zei tegen Hem: Meneer de president. Sinds uw openingsrede als president, zijn er veel mensen in ons land bang geworden. Mensen die hier geïmmigreerd zijn, mensen vanuit de Lhbtqia+ gemeenschap en anderen. Ze vrezen niet meer welkom te zijn in ons land. Terwijl de meesten geen crimineel zijn, maar gewoon als burger hun werk doen, belasting betalen, burens zijn. Ik vraag u om deze mensen met compassie te behandelen, niet als vreemden die hier niet horen. Als we hen als vreemden gaan behandelen, worden we wellicht juist vreemden van onszelf.

Voor de volledige tekst van haar toespraak, zie:

<https://www.youtube.com/watch?v=ACcD8FA15uY>

De vreugde van het onverwachte, of: te doen wat de bedoeling is, gun ik u en ons van ganser harte.

Amen.

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jou, God,
bron van mijn bestaan.

Jij bent het
tot wie ik steeds weer spreek vanuit mijn binnenste,
die mij steeds nieuw maakt,
zacht om te stromen en krachtig om te staan
in het leven.

Ik geloof in Jezus Christus
die mensen groot maakt, nodig heeft,
die ja zegt tegen mensen in vertwijfeling en angst,
die laat zien dat genezing en bevrijding mogelijk zijn,
die uitnodigt om ons hart te openen en ons leven te delen.

Ik geloof in de Geest van God
die mijn diepste zelf levend houdt,
het verlangen al het levende te ontmoeten,
die me kracht geeft te inspireren
en die gevoel geeft voor wat stroomt en licht geeft.

Ik geloof in een gemeenschap
waarin mensen het leven toevertrouwen
aan zichzelf, aan elkaar en aan Jou, Onnoembare.

Het hart van de viering – delen met elkaar

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd,
in den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

Wek onze kracht,
vuur onze hartstocht aan,
heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons uw lieve naam

Tafelgebed

Eeuwige, God,
die telkens opnieuw uw liefde naar ons toe stuurt,
die in uw zoon Jezus liet zien
hoe u totaal aanwezig kan zijn.
Als wij dan dadelijk brood en wijn delen,
open ons hart, zodat we ons verbinden met Jezus
en met Uw Geest die in hem was.
Opdat wij herboren worden, als kind van u.
Amen.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Iedereen, met welke achtergrond of geaardheid, is welkom aan deze tafel, om je te verbinden met de gezindheid die was in Jezus.
Komt dan, alles is gereed en maak ruim baan voor Gods Geest, die totaal aanwezig was in Jezus en onder ons wil wonen.

“De vreugde van Christus is met je.”

Lied: Jij nog Naamloze

H.Oosterhuis/A.Oomen

Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling, oplaaierend vuur van visioenen,
aanshijn der aarde vernieuwend. (2x)

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare
die ons weten doet wat wij niet weten,
wat onmogelijk is bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij.
In onze handen klemmen wij wichelroeden,
spiegels en zwaarden.

En neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.

Jij, nog naamloze, ademt ons open
en wekt in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen.

En doet ons gaan in tranen maar ongebroken
door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:

blinde muren zacht licht, water geworden
en aan de overzijde rozensteden
en de zang van de lijster.

Gebed bij het thema

God van liefde, u die telkens weer naar ons toekomt.

We danken u, die ons inspireert en met ons meereist op die weg van hoever te gaan,
dus ons perspectief geeft.

We bidden u dat we geïnspireerd blijven om voor het goede te kiezen en daarin ook te
handelen.

Ook al is dat soms tegen de stroom in.

Wij bidden u voor allen die zich direct inspinnen voor vrede in onze wereld.

Wij bidden u voor mensen die nieuwe wegen zoeken voor uw heil,
ook al worden ze soms uitgelachen.

Wij bidden u voor alle geloofsgemeenschappen, zo ook voor de Duif.

Onze Vader

Armeense versie

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.

Maak los de koorden van fouten,

die ons vastbinden aan het verleden,

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,

want uit U wordt de al werkzame wil geboren.

De levende kracht om te handelen,

het lied dat alles verfraait

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Volgende week zondag is het verkiezingszondag en gaat Marc van de Giessen voor.

Zoals al aangekondigd zijn volgende week de verkiezingen.

We kiezen dan onze voorgangers, bestuur en het nieuwe jaardoel. Dus kom naar de Duif om je stem uit te brengen.

Er kan niet online worden gestemd.

Na de viering wordt een ieder uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Verder ben je welkom na de koffie op een nieuwjaarsconcert van de Muziekschool Amsterdam Noord, waar onze pianiste Irina werkt.

Irina zal dit presenteren.

Lied: Van grond en vuur

H.Oosterhuis/A.Oomen

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

K: Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

A: Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

K: Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd,
eindelijk mens zal ik zijn.

A: Van licht en stem zult gij ons maken,
uw evenbeeld.

K: Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Zegenbede

We zijn bij het einde van de viering aangekomen. Dank dat u er was, dank voor alle ondersteuning.

Ik nodig u uit om samen te vragen om de zegen.

Als je wilt kun je samen met mij de armen openen

Om je hart te openen en vrij baan te maken.

De genade van Jezus Christus, die ons bevrijdt en verlost,

De liefde van God, die permanent met alle mensen betrokken is

En de gemeenschap van de heilige Geest, die het heilige vuur in ons blijft aanjagen

Is met ons allen

Amen.

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging is na te lezen op www.deduijf.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
2 februari	Gastvoorganger Marc van de Giessen Verkiezingszondag	In de Duif en via Zoom
9 februari	Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom
16 februari	Noud-Lodewijk van Poppel	In de duif en via Zoom
23 februari	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
2 maart	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom
9 maart	Natasja Bakker Begin van de 40-dagentijd	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net