

2 februari 2025

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Afbeelding: Pixabay-3186876-JP|enio



Het pad dat zich ontvouwt

Verkiezingszondag



Voorganger: Marc van de Giessen

Lector: Natalie Hakhoff

Piano: Irina Ursu-Antonova

Het koor van de Duif

Openingsgebed

Roepende, wenkende God,
Jij bent het die ons hier verzameld hebt.
Jij bent het
die in ons midden aan het woord wil komen.
Stem ons dan af op jou,
hier, in dit uur.
Amen.

Lied: Gij die een en eeuwig zijt

H.Oosterhuis/Luc Löwenthal

Gij die een en eeuwig zijt,
ver weg, onbeeldbaar God.

Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.

Keer ons om naar U toe,
keer ons om naar elkaar (3x)

Welkom en inleiding

Ontsteken van kaars

Wij ontsteken het licht voor elkaar, voor onszelf, voor de wereld, voor God. Moge het licht in ons ontstoken worden-
Licht als God in ons.

Lied: Herschep ons hart

Huub Oosterhuis/Tom Lowenthal

Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet, Verberg U niet.

Eerste lezing: De weg ontvouwt zich

Er was eens een reiziger die zijn levenspad bewandelde, vol dromen, plannen en doelen. Hij was vastberaden om zijn bestemming te vinden. Hij dacht te weten waarheen hij moest, maar onderweg struikelde hij over onverwachte stenen en werd hij afgeleid door paden die niet op zijn kaart stonden.

Op een dag, terwijl hij uitgeput op een heuvel zat, ontmoette hij een wijze vrouw. "Waarom haast je je zo?" vroeg ze. "Ik moet mijn bestemming bereiken," antwoordde hij. Ze glimlachte en wees naar de horizon. "Je bestemming is niet enkel een plaats, maar een ontdekking van wie je bent."

De reiziger begreep het niet meteen, maar begon aandachtiger te lopen. Hij ontdekte dat hij talent had om verhalen te vertellen, en mensen bleven luisteren. Waar hij ging, liet hij hoop en vreugde achter. Hij stelde zich niet langer strakke plannen, maar volgde wat zich aandeede.

Langzaam begon hij te begrijpen: het lot ontvouwt zich niet volgens onze wil, maar volgens de roeping die diep in ons is geplant. Het is ons geschonken. Hij ontdekte dat de wereld niet vroeg om zijn ambitie, maar om zijn gave. En terwijl hij deze gaf, voelde hij zich geleid door een kracht die groter was dan hijzelf.

Zo bewandelde de reiziger zijn pad met vertrouwen. Hij wist niet waar het hem bracht, maar hij wist zeker dat het zich zou ontfouwen. Want waar je talent en de nood van de wereld elkaar ontmoeten, daar is de plek waar je geroepen bent. En zo toont het pad jou het leven.

Lied: Verward

Marieke van Baest / Teresa Takken

Mijn voeten vertragen, verlaten het pad,
verdwalen in de tijd,
hun stap is onzeker vol droevige schaduw,
ik ben de richting kwijt.

Mijn handen verzaken vergeten gebaren,
verliezen keer op keer,
hun werk is vergeven, gestold hun bewegen,
ik vind geen houvast meer.

Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld,
vermijden wat verwacht,
hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen,
mijn wezen raakt verstard.

En mijn hart draagt de oude beelden,
in mijn hoofd klinken woorden van thuis
en mijn oren horen vertrouwde muziek:
ik wil dansen,
dansen de weg terug naar huis !

Tweede lezing: Handelingen 1; 20b-26

De apostelen spraken: “Laat een ander zijn taak overnemen. Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.”

Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias.

Daarna baden ze als volgt: “U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.” Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.

Overweging

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
de God die de wereld tot leven roept
en die vraagt om ons antwoord.

Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken
zoals God ons heeft bedoeld.

Ik geloof in een gemeenschap die,
toegerust met de kracht van de geest,
vrijheid geeft aan mensen.

En ik weet zeker, dat God dichtbij is
en dat zij naar ons glimlacht.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

- V: God, jij die voor ons zo onbegrijpelijk bent en soms zo ver weg.
Soms als een vreemde,
dan weer als een vriend of vriendin.
- A: Je hebt tot ons gesproken,
tot profeten, tot heiligen,
maar ook tot gewone mensen zoals wij.
Daardoor heb je kracht gegeven
om de goede weg te gaan.
Je hebt mensen van stotteraars
tot grote redenaars gemaakt;
van laffe kleine mensen
tot mensen vol geloof;
het geloof dat bergen kan verzetten.
- V: Het duidelijkst heb je tot ons gesproken
in Jezus Christus,
beeld van jouw goedheid, beeld van God.
Hij leefde onder de mensen.
Hij droomde van een volk
van nieuwe mensen, die,
één van geest en één van hart,
zouden zorgen voor elkaars geluk.
- A: Toen zijn vijanden hem naar het leven stonden
en hem zijn droom wilden ontnemen,
riep hij - op de avond voor zijn dood -
zijn vrienden bij zich aan tafel.
Hij nam het brood in zijn handen,
sprak het dankgebed uit, brak het brood,

gaf het aan zijn vrienden en hij zei:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
gebroken voor jullie.”

A: Hij nam ook de beker met wijn,
dankte God opnieuw
en gaf hem aan zijn vrienden en zei:
“Drink van deze beker, want het is het bloed
van het nieuwe verbond tussen God en de mensen.
Het wordt vergoten tot vergeving van alle zonden.
Als jullie hiervan eet en drinkt, denk dan aan mij!”

V: Zo leeft Jezus voort in ons midden.
Met dit grote gebaar
nam hij ons op in zijn liefde
en houdt hij ons bij elkaar.
Hij is een mens om nooit te vergeten,
een goddelijk mens van vlees en bloed.
Van zijn brood gaan wij straks eten,
wij drinken zijn wijn.
Vóór wij dat doen bidden wij:

A: God, moge jouw Geest ons aanzetten
om in Jezus' voetstappen verder te gaan.
Hij is ons voorbeeld.
Maak ons krachtig om de droom
tot werkelijkheid te maken:
dat de eenzamen liefde mogen vinden;
dat onze zorgen, maar ook onze rijkdom,
ons leven niet verstikken;
dat wij, ieder op zijn of haar eigen plaats,
de ander mogen versterken en bevestigen.

De droom ook dat jij uiteindelijk
al onze dromen in vervulling zult doen gaan.
Dan zullen wij zingen en gelukkig zijn. Amen.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Niemand heeft u ooit gezien

H.Oosterhuis / A.Oomen

Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt:
Jezus, kind uit Nazareth.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons dat wij U doen.
Licht ons op dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind,

brood voor ieder kind van mensen,
vrede en een nieuwe wereld -
en de dood zal niet meer zijn.

Gebed

Lied: Onze Vader

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde,
Uw wil geschiede.
Een wereld, met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Activiteiten en informatie

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje

Slotlied:Om liefde gaan wij een leven

H. Oosterhuis /H. Rouw

Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerfen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

Zegenwens

Andries Govaart / Rien den Arend

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je op-staat wan-neer je valt,
dat je mens mag wor-den in Gods o-gen en die van an - de - ren.
Weet dat de aar - de je draagt, dat je gaat in het licht
en de wind je om-geeft. Dat je de vruch-ten van je le-ven proeft en
gaat in vre - de. gaat in vre - de.

The image shows a musical score for the hymn 'Zegenwens'. It consists of five staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The score includes a repeat sign with a first ending bracket and a second ending bracket.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe
Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of
thee en een goed gesprek!



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
9 februari	Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom
16 februari	Noud-Lodewijk van Poppel	In de duif en via Zoom
23 februari	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net