

9 februari 2025

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Inclusief overweging en alle gesproken teksten



Microsoft CoPilot - AI-generated

Leven zonder angst



Voorganger: Bert van der Meer

Lector: Aafje Sluis

Piano: Irina Ursu-Antonova of

Stephanus Harsono

Het Koor van de Duif

Openingsgebed

U bent onze toekomst en niet de dood.
Daarom stellen wij nu al
tegenover de wanhoop de hoop,
tegenover het verdriet de vreugde
en laten ons door niets van de wijs brengen:
U bent de redder van ons leven.
En wat wij hier al mogen geloven
zult U ons laten zien. Amen.

Openingslied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de
weg van de vrede. *(tweemaal te zingen)*

Welkom en inleiding

Welkom in de Duif in de viering van 9 februari 2025. Welkom ook aan de Zoomers die ik nu even recht kan aankijken.

Na een uitzinnig zonnige start van de week hebben we weer ‘Hollands weer’ waarin er méér aandacht uitgaat naar de mensen dan naar het weer. Dat is ook een manier om ernaar te kijken 😊.

We staan hier met het Duifkoor dat begeleid én geleid wordt door Irina, want Henk zit deze week in Frankrijk. Verder verzorgden Fred en Henk de layout van het boekje en de uitnodiging, Angela de nieuwsbrief aan alle Duiven, zijn de stoelen klaargezet, doen Erwin en Marc de techniek van video, Zoom en geluid en is er straks koffie. Zo zijn we samen kerk.

We hebben een belangrijk thema te pakken: Leven zonder angst. Op de voorkant zie je een jongen in de branding staan, de armen geheven naar de horizon. Iedereen die wel eens met blote voeten in de branding heeft gestaan, weet dat de terugtrekkende zee het zand onder je voeten wegzuigt. Dat zie je ook als je richting z'n voeten kijkt, daar kolkt het. Toch kijkt hij niet naar z'n voeten, krimpt niet ineen, buigt z'n knieën niet om steviger te staan. Hij heft z'n handen en de wolken lijken opzij te gaan, het wordt licht. Dat is het gevoel waar ik naar verlang: me over te geven aan vertrouwen, niet aan angst. Omdat angst een slechte raadgever is. Dat is niet alleen het gezegde, dat is ook mijn eigen ervaring. Daarover wil ik straks wat met jullie nadenken.

We hebben lezingen uit Jesaja, over een verschijning die Jesaja bang maakt. We lezen uit Korintiërs over de blijde boodschap. En we lezen uit Lucas over Jezus' toespraak bij het meer van Gennesaret. Allemaal lezingen waar angst een rol speelt.

En ik heb mooie liederen uitgezocht, waaronder ‘Boek, jij bent geleefd’ met daarin het

belangrijke zinnetje: “Daarom ben ik neergeschreven: dat je zonder angst zult leven wat je leest”.

Ik wens ons een goede dienst.

Lied: Hoor je mij

Huub Oosterhuis, Antoine Oomen

Hoor je mij,
voor mij geen ander dan jij,
bij jou alleen ben ik veilig.

Godheid had mij in haar macht,
offers eiste zij, bloed,
ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij.
De jouwe niet, die is hier op mijn lippen.

Hoor je mij...

Enige die ik nog ken,
alles ben je me,
erfdeel en beker.
Lieflijke oorden vielen mij toe.
Mijn hart klimt in mij
mijn geest wordt wijd:
Jij verkoopt mij niet,
voor geen prijs,
voor geen ander.

Hoor je mij ...

Eerste lezing: Jesaja 6,1-8

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer. Hij zat op een hoge troon. De onderkant van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden engelen. Die engelen hadden allemaal zes vleugels. Twee vleugels om hun gezicht te bedekken. Twee vleugels om hun lichaam te bedekken. En twee vleugels om te kunnen vliegen.

De engelen riepen tegen elkaar: ‘Heilig is hij, heilig! Heilig is de machtige Heer! Overal op de aarde kun je zien hoe machtig hij is!’ De engelen riepen zo hard dat de deuren van de tempel begonnen te schudden. En overal in de tempel was rook.

Jesaja denkt dat hij moet zwijgen

Toen werd ik bang en ik schreeuwde: ‘Vanaf nu moet ik zwijgen! Ik mag niet meer spreken als profeet. Want ik heb met mijn eigen ogen de machtige Heer gezien, onze koning. En dat mag niet, want ik ben schuldig. Ik doe verkeerde dingen, net als de mensen om mij heen.’

Maar één van de engelen pakte met een tang een gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat kooltje naar me toe, en raakte daarmee mijn lippen aan. Toen zei hij: ‘Nu ben je niet meer schuldig. Alles wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven.’

De Heer stuurt Jesaja naar zijn volk

Toen hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei: 'Wie zal ik naar mijn volk sturen? Wie kan er namens mij spreken?' En ik zei: 'Ik! U kunt mij sturen.'

Lied: Die om mij smeekt

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Refrein (1. koor 2. allen)

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.

Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte,
over uw drempel.

Die de sluier van mijn angst niet scheurde,
maar optilde.

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde,
dat ik wilde.

Refrein (1. koor, 2. allen)

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.

Ooit door geruchten over U geknecht.

Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U.

Refrein (1. koor, 2/3 allen)

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.

Tweede Lezing: 1 Korintiërs 15,1-11

Opstaan uit de dood - het goede nieuws over Christus

Vrienden, ik heb jullie vroeger het goede nieuws van God verteld. Jullie hebben dat toen allemaal gehoord. En jullie geloven in die boodschap van God. Daarom zullen jullie door God gered worden. Maar alleen als jullie ook blijven geloven in die boodschap. Anders is alles voor niets geweest.

Luister! Het goede nieuws dat ik jullie vroeger verteld heb, heb ik niet zelf bedacht. Ik heb het van anderen gehoord. En in de heilige boeken is er ook al over geschreven. Dit is het goede nieuws: Jezus Christus is voor ons gestorven, en daardoor worden onze zonden vergeven. Na zijn dood is hij begraven, maar drie dagen later is hij opgestaan uit de dood. Ook dat staat al in de heilige boeken.

Nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft Petrus hem gezien. Daarna hebben de twaalf leerlingen hem allemaal gezien. Later hebben meer dan vijfhonderd christenen tegelijk hem gezien. Een paar van hen zijn intussen gestorven, maar de meesten leven nog. Weer later heeft ook Jakobus hem gezien, en daarna ook alle andere apostelen.

Lied: Boek jij bent geleefd

H.Oosterhuis/A.Oomen

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen,
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn.
Als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.-
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezes,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven,
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar.
Lijden, sterven, liefde leren,
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

3de Lezing: Lucas 5,1-3

De eerste leerlingen van Jezus - de mensen willen Jezus horen spreken
Op een keer stond Jezus bij het Meer van Gennesaret. Er stond een grote groep mensen dicht om hem heen. Die wilden allemaal de boodschap van God horen.

Toen zag Jezus twee boten liggen. De vissers stonden bij hun boten de netten schoon te maken. Jezus stapte in één van de boten, het was de boot van Simon. Jezus vroeg hem om een stukje het meer op te varen. En vanaf de boot sprak Jezus tegen alle mensen aan de kant.

Overweging

Angst komt in vele vormen. Angst voor uitsluiting: anxiety, wat je wel hebt als je op een feestje weinig mensen kent. Of ergens voor het eerst bent.

Angst voor het onbekende, als je 's-Avonds of 's-Nachts door een donker stuk stad loopt, of door een donker bos. Elk geluid maakt je attent op gevaar, dat denk je althans.

Angst voor afwijzing, in een liefdesrelatie. En ook in een werkrelatie, als je werk niet gezien of ondergewaardeerd wordt. Of als je bang bent dat je je opdracht, of je baan gaat verliezen.

En natuurlijk angst voor de dood. Existentiële angst. Als je ziek bent, of oud en gebrekkig, of een ongeluk meemaakt.

Onderscheid 'angst en 'bang'

Ik wil wel onderscheid maken tussen bang en angst. Bang is een emotie die je kunt hebben in een donker bos, een verlaten huis of in een ongeluk. Angst zie ik als een toestand waarin je wordt gedreven door dat gevoel. Dat het je helemaal in z'n greep krijgt. Wat Jesaja meemaakte, op het moment dat hij door vrees wordt bevangen omdat hij 'De Heer' had gezien. En zichzelf niet waardig achtte dat te zien, "want ik ben schuldig, ik doe verkeerde dingen, net als de mensen om mij heen." - een uitspraak waarmee hij zich verbond met mensen zoals jij en ik. Dan is er een engel, die met een tang een gloeiend kooltje pakt, naar hem toevliegt en zijn lippen aanraakt met de woorden "Nu ben je niet meer schuldig, alles wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven".

Ik ben wel even benieuwd: wie van jullie heeft dat wel eens ervaren, een gloeiend kooltje van een engel? Niemand? Bij de Zoomers dan, ik kijk even naar Erwin en Marc.

Tja, ik ook niet.

Bevangen door angst

Maar ik heb wel de ervaring dat ik het ene moment bevangen ben door angst en dat ik een uur of een dag later merk dat de angst me verlaten heeft. We zingen het straks ook "even zijn wij ontkomen aan de angst". Maar als ik bevangen ben door angst, dan voel ik me opgesloten in mezelf en is het net of de overvloed aan mogelijkheden is opgedroogd, alsof die er zelfs nooit is geweest, zo onmogelijk onbereikbaar voelt het dan om daaruit te komen. Onmachtig en hopeloos kan ik me dan voelen.

Inmiddels wéét ik ook dat ik niet moet handelen naar de angst, omdat dat niet leidt tot iets goeds. Maar wat dan wel, dat komt niet meteen tot me. Met als gevolg dat het gevoel van hopeloosheid niet verdwijnt, het duurt voort.

In de tijd van Jezus waren er veel mensen die angst in hun leven ervoeren. Het waren de 'ani', hebreuws voor mensen die weinig geld en spullen hebben én mensen met een lage

sociale status, aan de rand van de samenleving, uitgesloten, waaronder een prostituee en een belasting-inner. Hen geeft Jezus hoop door aan te geven dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Hij vertelt dat dat een tijd is van generositeit, vrijgevigheid. Van dienend leiderschap. Van vrede sluiten, van vergeving, van diep respect voor anderen. Dat staat tegenover de bestaande tijd. Vrijgevigheid staat tegenover bezit, dienend leiderschap tegenover dictatuur, vrede sluiten staat tegenover oorlog voeren als je je bedreigd voelt, vergeving tegenover machtsdenken en respect voor anderen staat tegenover uitsluiting van anderen.

Toen ik dit rijtje opschreef, dacht ik: angst heeft de wereld aardig in haar greep. Maar daarover gaat het niet vandaag. Het gaat over ons.

Openhartig delen

De voorbereiding voor deze viering was afgelopen maandagavond, het was een mooi gesprek, de mensen waren heel openhartig. Ik vroeg of iemand wilde delen een gebeurtenis, of een fase in je leven, die door angst werd gedomineerd. En aangeven wat je gedaan had om daaruit te komen. Iemand vertelde dat er een tuchtzaak tegen haar was gevoerd, waarin je als professional genadeloos tegen het licht wordt gehouden om te zien of jou belangrijk wat te verwijten is. Een ander had iets naars meegemaakt tijdens het werk en had daar nog jaren last van. Een derde leed onder de nukken van een huisgenoot. In alle drie verhalen kwam naar voren dat er een fase was van ervaren, doorstaan, doorleven. En dat je je daarna pas kunt oprichten, stapje voor stapje, kunt bouwen aan vertrouwen in jezelf en in de medemens.

Dat herken ik ook. Ik vertelde al dat ik een fase ken van onmacht en hopeloosheid en dat dat niet meteen weg is.

De andere kant van angst is vertrouwen. Dat is niet iets dat je bij de slager kunt bestellen, een onsje vertrouwen. “Doe voor mij trouwens maar twee kilo, ik zit in een winterdepressie.”

Nee, het is iets dat er is als je erin gelooft. We zeggen wel: een ander kan me vertrouwen géven. Als ik bij hem ben, bij haar ben, dan voel ik me sterker, dan kan ik het. Alleen is dat natuurlijk iets dat al in jezelf zat, maar er pas uitkomt op het moment dat jij dat luikje openzet. Je angst loslaat. Je overgeeft.

Dat is wat we lezen in de brief aan de Korintiërs. “Je zult door God worden gered. Maar alleen als je blijft geloven in de boodschap”. Dat is die boodschap van de nieuwe tijd, van de omkering van de tot dan toe bestaande waarden in de maatschappij.

En is dat soms al niet zo?

Hartbewaking

We kennen het verhaal van Noud-Lodewijk, waarover hij in de voorbereiding vertelde en ook eerder hier op 8 december vorig jaar, toen hij werd opgenomen op de hartbewaking. Dat hij ging bidden, “in de diepste diepte van mijn radeloosheid en angst” zoals hij zei. En dat er daarna “een diepe, diepe rust” over hem kwam. “Zonder de realiteitszin van de ernst van mijn situatie te verliezen, was ik ontroerd, vertrouwd en vredig”.

We kennen allemaal wel gebeurtenissen waarbij je een bijeenkomst begon met een gevoel van ongemak vanwege onbekendheid. En eindigden met een mooie avond en een gevoel van verbondenheid.

We kennen dienend leiderschap als geen ander in de Duif. Onze Vergadering van Aangesloten is het hoogste orgaan, voor het bestuur zowel als voorgangers.

We kennen vergeving. En het werkt heel goed als je je ervan bewust bent dat jij ook dingen doet die anderen storen. Ik heb jarenlang gezegd: ik weet dat ik slechte eigenschappen heb, want ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Zij vertellen het me elke dag. En ook als je artiest bent, word je aanraakbaar als je je kwetsbaar toont. In het prachtige liefdesliedje van Toon Hermans, “appels op de tafelsprei”, staat het zo: “vier maten heide, vier maten kust, vier maten forte, vier maten rust, acht maten liefste, vergeef het me nou... dat is mijn liedje voor jou”.

Wonderbare vrijgevigheid

We kennen vrijgevigheid en waar dat toe leidt: jij bakt voor de Duif een cake, en ‘bam!’ iedereen die hier komt heeft elke zondag iets lekkers bij de koffie. Ik ga vijf keer per jaar voor en ‘bam!’ we hebben elke zondag een viering. Dat is precies waar de wonderbare broodvermenigvuldiging over gaat.

Angst zal ons van tijd tot tijd nog wel bekruipt. Daar komen we niet onderuit, want het is menselijk dat dat van tijd tot tijd bij ons aanklopt. De doemgedachten, het zelfbeklag en afbreuk doen aan jezelf liggen dan op de loer. Alleen: door het uit te spreken, te delen, wordt het lichter en makkelijker te dragen. Daar moeten we alleen nog in geloven. Moge het zo zijn!

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jou, God,
bron van mijn bestaan.
Jij bent het
tot wie ik steeds weer spreek vanuit mijn binnenste,
die mij steeds nieuw maakt,
zacht om te stromen en krachtig om te staan
in het leven.

Ik geloof in Jezus Christus
die mensen groot maakt, nodig heeft,
die ja zegt tegen mensen in vertwijfeling en angst,
die laat zien dat genezing en bevrijding mogelijk zijn,
die uitnodigt om ons hart te openen en ons leven te delen.

Ik geloof in de Geest van God
die mijn diepste zelf levend houdt,
het verlangen al het levende te ontmoeten,
die me kracht geeft te inspireren
en gevoel voor wat stroomt en licht geeft.

Ik geloof in een gemeenschap
waarin mensen het leven toevertrouwen
aan zichzelf, aan elkaar en aan Jou, Onnoembare.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse overschrijving.

Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif



Jaardoel De Duif

Elke 2e zondag van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2025 is dat ten gunste van de stichting "Heart for Children". Zij biedt scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo in Oeganda. Deze kinderen komen uit achterstandssituaties. Het uiteindelijke doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Alle ingezamelde gelden komen volledig t.g.v. deze stichting. Voor meer info: www.heart4children.org

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafelgebed

- V: Eeuwige, Gij kent ons en weet wie wij zijn.
Gij kent onze verlangens
en kent onze angsten.
Wij zijn ongelijk,
want nog altijd verschillend.
- V: Maar toch, God van mensen,
bindt ons een geheim.
Een geheim dat verteld wordt,
verklaard wordt, ontraadseld
en toch een geheim blijft.
Een wonder, een kracht:
want ons werd gezegd
van genade en vrede,
dat U zich niet afkeert van ons,
van Uw mensen.
Uw mensen die diep in hun hart willen leven
voor alles wat goed is,
voor alles wat God is.
- A: Wij danken U God,
voor het woord ons geworden
in Jezus Uw Zoon, die het sprak
en die deed wat Hij doen moest op aarde;

waar eenzaamheid, hoon en lijden Hem wachtte.
Eeuwige, leer ons luisteren,
want Hij was de mens,
zo volmondig, volkomen,
die leerde wat trouw is
en preekte van liefde,
van leven, vergeven.
Hij wees ons de weg
en liet het Onzichtbare zien:

- V. De God van ons mensen,
verschenen in Jezus,
de helper, de trooster,
het licht van de wereld,
het leven, het Lam,
die hier aan Zijn tafel
verwarden, verdwaalden,
verwaaiden, verweesden
een plaats heeft gegeven;
niet vraagt hoe je was, hoe je bent,
maar vermoedt hoe je worden zal,
samen met Hem, na de maaltijd.
Zo blijft Hij eenvoudig, gewoon,
in ons midden,
zoals in de avond toen Hij werd verraden:
Hij deelde en schonk met het zekere weten
van lijden en sterven. Hij deelde zich uit.
- A. Het brood in Zijn handen werd ons tot een teken.
Hij nam het, hij brak het en dankte U, Vader.
Hij deelde en zei: “Neemt allen en eet,
want dit is Mijn lichaam, gebroken voor U.”
- A. Zo nam Hij de beker en dankte de hemel
voordat Hij hem doorgaf met deze belofte:
“Dit is de beker van nu en uw toekomst,
met wijn van het nieuwe verbond van altijd.
Dit is Mijn bloed dat voor u en de mensen
zal worden vergoten als delging van schulden,
voor nu en voor later is dit u een teken:
Ik geef het aan u. Neemt en denkt dan aan mij.”
- V: Liefdevolle God, zegen ons
en heilig de gaven, dit Brood, deze Wijn,
en wijdt ook al Uw mensen die komen ter tafel,
wanneer zij aanvaardden hun deel van leven.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Jezus deelde op de avond voor zijn lijden en dood brood en wijn als symbool van het delen van zijn leven.

Hij predikte een radicale ommekeer van de waarden in de destijds bestaande maatschappij. Op dit moment lijken we af te glijden naar een dergelijke maatschappij, waarin machtsdenken, dictatuur, bezit en uitsluiting leidend zijn in plaats van vrede zoeken, dienend leiderschap, vergeving en respect voor anderen.

Juist nu is het belangrijk dat wij dit hier in de Duif blijven doen: breken en delen.

Want dat ritueel drukt verlangen uit. Dat drukken we uit in een afspraak door één gebaar: je houdt je hand op, je krijgt een stukje van dat ene brood dat zo groot is als het leven op aarde, en zo breekbaar. En je besluit: ik ben van dat gebaar, liefdesgebaar, tegen de honger, tegen noodlot en willekeur – ik hoor bij dat verhaal over liefde als laatste waarheid. En je zegt terwijl je je hand ophoudt en het brood ontvangt – met of zonder stemgeluid of bewegen van lippen zeg je: Afgesproken, Amen. Wat betekent: hier ben ik, kome wat komt. Iedereen hier aanwezig is uitgenodigd om deel te nemen.

Komt dan, want alles staat gereed.

Lied: Om Vrijheid

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,
wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn-
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. (2x)

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is, maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water -
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht, ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn-
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn,
en voor de grootste liefde niet vervaren. (2x)

Gedachten bij het thema

Onze Vader - Het rijk der hemelen

Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt,
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,
een koninkrijk dat mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven
waar dan ook.

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen en het vuur in huis
vergeving van alle schuld is,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen,
een plek die mij niet in verzoeking leidt,
die mij verlost van angst.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

En er is straks weer een concert van de leerlingen van de Vioolschool.
Het koor Nederlied, waarin ik zing, brengt een programma met meer dan 20 prachtige
liedjes, waaronder dus “Appels op een tafelsprei” op 4, 5 en 6 april in het Zonnehuis in
Amsterdam-Noord. Folders vind je op de koffietafel.

Slotlied: Uit staat en stand

H.Oosterhuis/A.Oomen

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
een vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevluht.
Ergens heen gejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar. En niet wonen meer,
tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe -
een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Zegenbede

Petra Kerssies / Tom Löwenthal

V. Ga nu allen heen in vrede
met woorden van een ver verleden,
gezegend gij met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak.

Moge de Levende ons zegenen en behoeden.
Moge zijn aangezicht ons verlichten
en ZHIJ ons genadig zijn.
Dat ZHIJ met ons is
en wij in vrede leven.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te
drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
16 februari	Noud-Lodewijk van Poppel	In de duif en via Zoom
23 februari	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
2 maart	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom
9 maart	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
16 maart	Maranca Schenkeveld, Gastvoorganger	In de Duif en via Zoom
23 maart	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
30 maart	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
6 april	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
13 april	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
20 april	Paasviering: Jan Meijer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel. In 2025 is dat de stichting "Heart for Children". Zij biedt scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo, Oeganda. Deze kinderen komen uit achterstandssituaties. Het uiteindelijke doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Voor meer info: www.heart4children.org

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net, daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net