

16 februari 2025
*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom
Inclusief overweging en alle gesproken teksten*

Foto: Noud-Lodewijk van Poppel



Voor de dag komen



Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel
Lector: Marry van der Aa

Openingsgebed

Onnoembare,
wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.
Wij keren terug bij onszelf
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.
Wij worden stil, om ons hart te openen
voor schepping en creativiteit,
voor de stralen van licht en de klank van liefde.
Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.
Maak onze adem weer tot levensadem
en tot bron van moed en zeker weten.
Geef ons de levende woorden van uw schrift
ter herkenning en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.
Amen.

Lied: Dit huis vol mensen

H.Oosterhuis / A.Oomen

1.Koor 2/3. Koor + Allen

Dit huis vol mensen,
weet jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb jij ons geteld,
ken jij ons bij name?
Dan ben je de Enige.

Welkom en inleiding

Welkom in deze viering van zondag 16 februari 2025

Op deze plek had je waarschijnlijk Noud-Lodewijk verwacht. Hij bereidde ook deze viering voor en zijn naam staat op het boekje. Hij is echter verhinderd, omdat de moeder van een goede vriend van hem om 11uur begraven wordt. In de joodse traditie wordt een overledene binnen 48 uur begraven, dus dat valt niet te plannen.

Hij belde me gisteren en ik heb aangeboden om deze viering van hem over te nemen en in zijn voetsporen te treden, dus doen wij het samen, vanochtend.

Marry van der Aa gaat met mij voor in de viering. Verder zijn het koor en Erwin met vakantie, dus hebben we een wat soberder viering. Niettemin hebben we Duifliederen van CD en nog wat andere muziek. We hebben een prachtig boekje met een bloeiende foto van Noud-Lodewijk zelf.

We gaan het vandaag hebben over het thema: hoe kom jij voor de dag? Een prachtig thema die de focus teruglegt bij onszelf. Want nu er zoveel gebeurt op het wereldtoneel is het heel verleidelijk overal wat van te vinden, maar het begint altijd met onszelf. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe staan wij in dit leven?

Daarover wil ik straks in de overweging met jullie nadenken.

Ik wens ons een goede dienst

Ontsteken van de kaarsen

Stilte

Lied: Lied van alle dagen

H.Oosterhuis / A.Oomen

Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen.
Nooit andere
goddelozer mensen dan wij.

Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel,
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.

Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

Eerste lezing: Zondagmorgen

*Ida Gerhardt (1905-1997)
uit de bundel: De hovenier - 1961*

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Lied: Mens op aarde*H.Oosterhuis / T.Löwenthal*

Dat ik aarde zou bewonen,
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil,
niet kortstondig als een bloem,

niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee.

Om de verte te belopen,
om de horizon te halen
en met handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;

met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon.

Om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Tweede lezing: Uit het Evangelie volgens Lucas 6,17.20-26

Uit de Bijbel in gewone taal

Jezus maakt veel mensen beter

Samen met zijn twaalf apostelen ging Jezus de berg weer af. Hij bleef staan op een veld. Daar waren veel van zijn leerlingen bij elkaar gekomen. Er was ook een grote groep andere mensen. Die kwamen uit alle delen van Judea, uit Jeruzalem en ook uit het gebied bij Tyrus en Sidon.

Jezus vertelt over Gods nieuwe wereld

Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: 'het echte geluk is voor mensen die arm zijn. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die nu honger hebben. Want zij zullen veel te eten krijgen. Het echte geluk is voor mensen die nu huilen. Dan seizoenen lachen. Het echte geluk is voor jullie. We zullen het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Misschien word je gehad of weggestuurd. Misschien scheldende mensen je uit of bespotten ze je. Dat is vroeger ook gebeurt met de profeten. Als dat met jullie gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. Maar het loopt slecht met je af als je rijk bent. Want dan heb je het nu goed, maar straks niet meer. Het loopt slecht met je af als je nu heel veel te eten hebt. Want dan zul je straks honger hebben. Het loopt slecht met je af als je nu lacht. Want dan zul je straks verdriet hebben en huilen. Het loopt slecht met je af als iedereen goede dingen over je zegt. Dan ben je net als de valse profeten, daar zeiden ze vroeger ook altijd goede dingen over.'

Overweging

Door welke (christelijke) waarde(n) laat jij je in jouw leven leiden?

En hoe zichtbaar of onzichtbaar kun en wil je daarmee in het daglicht komen?

Dit was de vraag die tijdens de liturgievergadering van 20 januari jongstleden centraal stond.

Deze vraag kwam bij mij op na lezing van het evangelie van vandaag. Feitelijk de zaligsprekingen van Jezus Christus. Anders gezegd een soort aftrap van de waarde waar Jezus voor staat en ons mee wil uitnodigen en misschien wel uitdagen. Want het juist ook wat uit balans raken van een waarde, kan ons juist aanzetten tot bewegen. Tot in beweging zetten.

Zaligsprekingen

Jezus sprak de zaligsprekingen aan het begin van zijn publieke leven. Hij kwam daarmee met zijn waarden voor de dag!.

En wat kunnen wij daar als Duiven mee?

Wat doe jij daarmee, als mens van deze tijd, als volger van Jezus Christus, leef jij je christelijke waarden, of draag je ze misschien zelfs uit? Wat merkt jouw familie, je collega's, je vrienden daarvan?

Een waarde is wat mij betreft een ankerpunt in mijn doen en laten. Een ankerpunt waar ik steeds weer op terug kan vallen als het ingewikkeld wordt. Als ik uit mijn 'midden' raak, omdat ik bewust of onbewust ontregeld ben of wordt.

En dat ontregeld raken is, de laatste tijd met alle zaken die op het wereldtoneel zich afspelen, niet zo moeilijk.

Daarnaast is een waarde ook een kwaliteit of norm die aanzet tot actie, beweging en doen leven.

Zo waar dat, zoals ik in de liturgiebijeenkomst zei bij Noud-Lodewijks voorbereiding: 'Dit moet iedereen weten...; Dit wil en kan ik in wezen niet meer voor mijzelf houden!' Voor mij was dat punt mijn viering van september, 'door het donker naar het licht', omdat ik daar op dat moment zó in geloofde. In die viering kwamen voor mij persoonlijke ontwikkeling en christelijke waarden bij elkaar.

Jouw waarde en richtpunt

Dus tijdens de liturgievergadering, maar nu ook vandaag hier in deze viering de vraag: Wat is voor jou zo'n waarde die een richtpunt is in je leven?

In goede tijden en zeker ook in slechtere tijden?

Ik wil met jullie stil staan bij een aantal waarden die te onderscheiden zijn als het om de Duif gemeenschap gaat.

Dit om ons in te herkennen en mogelijk ook ter inspiratie om zo'n waarde ook eens voor jezelf te onderzoeken en mogelijk mee te nemen voor jezelf.

Om te beginnen: binnen de Duif als oecumenische gemeenschap willen we in de voetsporen van Jezus Christus steeds weer ontdekken of herontdekken wie we werkelijk zijn en hoe we als mens bedoelt zijn. Dit is een wezenlijke waarde voor ons als individueel en als gemeenschap van mensen.

In de waarden die in de zaligsprekingen worden genoemd, de lezing van vandaag, worden wij verder uitgenodigd om oog te hebben voor:

Mensen die om welke reden dan ook tekort komen;

Oog te hebben voor mensen met verdriet of in rouw

Mensen die in hun ervaring negatief bejegend worden..

Oog voor de waarachtige medemens, hoe die er ook uitziet, wat hij of zij, of het ook bezielt en voorkeuren heeft...

Kort samengevat: In de Duif zien we naar elkaar om!

10 manieren van omzien

Verder noem ik hier een aantal waarde die Duiven in de liturgievergadering naar voren brachten. Ik ga er niet te veel verder op in. Ik wil ze graag noemen en ben nadien dan even stil, om die waarde in de dragende kracht van de stilte te laten resoneren.

- Een open, lerende, luisterende houding naar andere mensen;
- Een beetje relativerend en accepterend door het leven bewegen en daarbij mezelf en andere mensen nemen zoals ze zijn;
- Mezelf zijn en daarin betrouwbaar en eerlijk zin. Werkelijk uitkomen voor wie ik ben, ook als is dat misschien niet wat anderen van mij verwachten of van me wensen. Samengevat authentiek zijn...! in mijn authenticiteit ervaar ik eigen-waarde....;
- Ik ben meer van de compassie!
- Eerlijkheid naar jezelf en de mensen om je heen;
- Uitkomen voor wie je bent en hoe het werkelijk met me gaat;
- Door middel van een publicatie, ja dus letterlijk mezelf publiek maken en daarmee ervaren dat eerlijkheid een oplossing is; feitelijk een ont-knoping voor mijn hele wezen; Dat brengt erkenning en herkenning en verbinding en het doorbreken van een jarenlang isolement; een alleen gaan...

- Heb respect voor elkaar en doe de ander niet aan wat je niet wil dat jou aangedaan wordt!;
- Ook al heb ik niet echt een openbaar leven, in contact met de Duiven, wil ik eerlijk zijn, luisterend naar de ander en de ander niet afwijzen;
- Ik ben misschien wel een hele eigenzinnige christen. Ik geloof er namelijk in dat God niet zo iets is als een aparte entiteit buiten ons... ik ervaar God met en in mezelf en voel me op die manier altijd verbonden. Dat is een belangrijke waarde waaraan ik me vast houd.

Wat een rijk palet aan waarden die voortkomen uit een groep van mensen die met elkaar gemeenschap willen zijn.....

We zongen als: Dit huis vol mensen..., weet jij wie het zijn....?

Nou dus door de gedeelde waarden, weten we nu iets meer wie die mensen zijn en waar ze voor staan.

Kortom allemaal prachtige en in meer of mindere mate eigenzinnige en mogelijk zelf eigen-aardige waarden, om mee voor de dag te komen....

Wat mij betreft een prachtig tegenwicht in een wereld vol verwarring en normvervagingen.

Laten we als gemeenschap en als Duiven steeds weer een bron van inspiratie zijn. Voor onszelf en voor elkaar.

Amen / moge het zo zijn!

Muzikaal intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Eeuwige.

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken.

Ik geloof in Jezus,

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is.

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld.

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij.

Hij houdt mij staande met de handen van anderen,

die mij troosten, steunen en bijstaan.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen.

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn,

die naar dat verhaal willen luisteren.

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is.

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest,

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit

en het toekomstige leven dat is toegezegd.

Ik geloof in de gemeenschap

die dit geloof wáár probeert te maken.

Samen met Hem en met allen van goede wil

geloof ik in de waarde van mijn leven.

Amen.

Het hart van de viering – delen met elkaar

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse overschrijving.

Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen.

Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Intenties uit het groene boek en uit de gemeenschap

En mogelijkheid voor de ‘zoom-deelnemers’ om een intentie uit te spreken.

Dienst van de tafel

Lied: Tijdloos lied

H. Oosterhuis, naar Augustinus / T.Löwenthal

Dieper dan de brandhaard in het vuur is,
dieper dan in de typhoon de stilte,
was jij in mij die niet in mijzelf was,
dieper dan de zielen in mijn lichaam.

Uitgehakt als stenen uit een rotswand
was ik, lichtloos, dicht als steen van binnen,
vlakke, wind van lege woorden.
Maar nog was jij dichterbij me dan ik ik ben.

Dieper dan de stormhaard in de vuurzee,
hoger dan een rotsgebergte zonlicht,
hoger klank dan oren kunnen horen,
hoger woord dan klanken kunnen dragen,
hoger dan mijn steilste hoogte ben jij,
dieper in mij dan mijn diepste zelf.

Nodiging / Breken en delen van brood en wijn

Lied: Staan in licht

H.Oosterhuis / A.Oomen

I.
Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij ?

Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.

II.
Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.

Gebed bij thema

Onze vader

Onze Vader,
alom aanwezig in het universum.
Uw naam zij geprezen.
Moge het Goddelijk bewustzijn in ons allen neerdalen.
Zodat uw Wil en de onze gelijk zijn.
Moge inzicht ervoor zorgen, dat we leren delen.
Want er is voldoende voor iedereen.
Moge iedere stap er een van vergeving zijn.
Moge het ego plaats maken voor dat Goddelijke bewustzijn.
Zodat er eindelijk vrede zal komen.
Vrede in ons hele wezen.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus Christus.
Amen.

Afsluiting, mededelingen en dankzegging

Lied 6: Die mij droeg

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

Zegenbede

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te
drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
23 februari	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
2 maart	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom
9 maart	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
16 maart	Maranca Schenkeveld, Gastvoorganger	In de Duif en via Zoom
23 maart	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
30 maart	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
6 april	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
13 april	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
20 april	Paasviering: Jan Meijer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel. In 2025 is dat de stichting "Heart for Children". Zij biedt scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo, Oeganda. Deze kinderen komen uit achterstandssituaties. Het uiteindelijke doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Voor meer info: www.heart4children.org

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net, daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net