

Het Groene Licht

Berichten uit de Oecumenische basisgemeente De Duif • Verschijnt 5 maal per jaar • Redactieadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB Amsterdam • info@deduif.net • www.deduif.net • 06 45949624

Toastmoment 2025

5 januari - Beste lieve Duiven,

Vandaag brengen wij een toast uit op het jaar 2025. We laten ons jubileumjaar achter ons, een jaar waarin de Duif op de kaart stond. Het begon op 14 januari 2024 met een mooie feestelijke viering, we zijn zichtbaar bij de vergaderingen van de Raad van Kerken Amsterdam, en ons koor deed mee aan de korenmiddag in de Lutherse kerk. Dit in het kader van 'Amsterdam 750 jaar'.

Maar we sluiten ook een jaar af waarin we afscheid hebben moeten nemen van 2 prominente Duiven, eerst Yvonne van der Velden en kort daarop Harris Brautigam. Ook persoonlijk hebben we hoogte- en dieptepunten beleefd. Vandaag toasten we op het nieuwe jaar, een jaar waarvan we nog niet weten wat het ons zal brengen, maar wat we positief tegemoet treden. Een jaar waarin wij met elkaar in de Duif ons verbonden weten.

Laten we proosten met elkaar en genieten van de Wieltjes weer door Ton en Sabine gebakken en de lekkernijen die Rui en Hans nog meegenomen hebben. Proost op 2025 en op ieders gezondheid.

• Ellen Tiggeler - de Jong

Vanuit het bestuur

Op maandag 13 januari vergaderde het bestuur weer via zoom. Het was de laatste vergadering met het huidige college. Henk Kemper verlaat na zoveel jaren het bestuur.

Volgens de statuten mag het bestuur bestaan uit 7 personen. In dit HGL lees je de motivaties van de 4 zittende bestuursleden en 1 kandidaat bestuurslid. Fijn dat er actieve Duiven mee willen denken in het bestuur.

Zondag 2 februari is het verkiezingen zondag, we kunnen dan onze voorgangers en bestuursleden kiezen en we stemmen over het jaardoel voor 2025.

In het kader van Amsterdam 750 jaar wordt er een 'Andere Kaart van Amsterdam' gemaakt, een kaart met spirituele plekken in Amsterdam. Daarom zal er een fotograaf aanwezig zijn die foto's maakt van de stemming, de voorgangers en de Paaskaars uit 1974 die voor ons jubileum gerestaureerd is. Kijk eens op de website <https://deanderekaart.amsterdam/nl> naar deze kaart in wording. De bedoeling is dat in maart ons Duifverhaal van de afgelopen 50 jaar er ook op komt te staan. Arjan Vader, hij kent de Duif van binnenuit, schreef voor ons de tekst op de website.

Ook onze voorgangers hadden weer een inspirerende ochtend die ik als voorzitter mag bijwonen. De lijn naar Pasen is uitgezet en daar zul je de komende weken meer over horen en lezen.

Tijdens de vergaderingen van de Raad van kerken spreken wij over wat er speelt in onze diverse geloofsgemeenschappen, leggen we lijntjes naar het gemeentebestuur. Het is goed om daar ook ons Duifgeluid te laten horen. Dit zijn prettige, inspirerende avonden.

• Ellen Tiggeler - de Jong

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Nr 1 - donderdag 30 januari 2025

Volgend nummer verschijnt op 20 maart.

Deadline kopij: zondag 9 maart.

Adresseer aan: info@deduif.net, betr. 'kopij HGL'

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

2 feb	Gastvoorganger Marc van de Giessen
9 feb	Bert van der Meer
16 feb	Noud-Lodewijk van Poppel
23 feb	Diana Vernooij
2 mrt	Henk Kemper
9 mrt	Natasja Bakker
16 mrt	Gastvoorganger Maranca Schenkeveld (Vredesvlucht)

Het actuele voorgangersschema is te lezen op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie

Techniek: Erwin geassisteerd door Marc. Voor info over Zoom-data zie onze website.

Agenda

2 feb	Verkiezingen, Voorgangers, bestuur en jaardoel 2025
5 mrt t/m 19 apr	- Veertigdagentijd
6 apr	Zondag 11:45 uur Vergadering van Aangeslotenen

Kerkruimte inrichten & sluiten

Wij zoeken jou, helpende handjes, tijdens inrichten én opruimen in De Duif. Extra Koffieschenkers en Duiven die iets willen bakken voor bij de koffie zien wij ook graag. Meld je aan bij één van onze bestuursleden; en elke zondag kun je je naam opschrijven op de lijst in de koffiehoeke. We verwelkomen je hartelijk!

Correcties

In de vorige versie van dit HGL is de naam van Ellen Tiggeler - de Jong foutief gespeld. Dat is in deze versie verbeterd.

En verder in dit nummer:

- 2 Bezoek aan de Paleiskerk
- 2 Door de glazen deuren heen
- 3 Motivatie voorgangers 2025
- 3 Motivatie bestuur 2025
- 4 'Rose' cookies
- 5 Voorstellen jaardoel
- 6 Verhuisbericht, kerst- & nieuwjaarswens
- 7 Wooncoöperatie Stroom

Bezoek aan de Paleiskerk

Zondag 12 januari - *Natasja Bakker, Marian en ik brachten een bezoek aan de gemeente van Marijn Vermet, die in november in de Duif voor ging in een viering van Natasja.*

Ik was namelijk zó onder de indruk van de warmte en uitstraling van Marijn in de Duif dat ik Natasja had gezegd dat ik graag méér van hem wilde meemaken, bijvoorbeeld in zijn eigen gemeenschap. Natasja vond dat ook een goed idee, dus planden we een datum.

We kwamen daarmee in de Doopsgezinde Gemeente in de Paleiskerk. Die kerk, in het hart van Den Haag, bleek niet alleen een prachtige 19e-eeuws gebouw, maar ook een plek waar we ons direct thuis voelden: boven de ingang prijkt namelijk een Duif (zie foto).

Er was een kindernevendienst die werd ingeleid met een grappig en aansprekend verhaal. Het ging vervolgens over wat het delen van een kop thee met zich meebrengt. Dat herinnerde ons eraan hoe kleine momenten van samenzijn groots kunnen voelen.

De kinderen vertrokken met een lantaarn naar hun viering achterin het gebouw. Wij vervolgden onze viering. Marijn Vermet raakte me met zijn preek, waarin hij net als in de Duif een gedicht voordroeg, nu hetzelfde aan het begin als aan het einde. Gedichten zijn vaak hele sterke, gedestilleerde taal. Die langzaam zijn geheimen prijsgeeft als je die in slokjes tot je neemt.

Na de dienst viel het ons op dat bijna iedereen bleef voor de koffie. Iemand sprak ons aan, vroeg naar onze ervaring en kwam bij ons zitten, waardoor we ons welkom voelden.

Gesterkt met inspiratie en gevoed met koffie en cake vervolgden we onze weg.

* Marijn Vermet is in november 2025 opnieuw te horen in De Duif. We zien ernaar uit!

• *Bert van der Meer*

Door de glazen deuren heen

Kerstavond heeft iets... magisch. Met ons tweeën stonden Nettie en ik op kerstavond bij de entreeduren van de Duif. Vooral om mensen persoonlijk welkom te heten en voor wat praktische dingen.

Maar ook toen de viering al was begonnen, stonden er mensen in de entree te kijken. We vroegen dan steeds: Wilt u niet even binnen kijken? "Mag mijn hond dan mee naar binnen?"

De eerste keer zei ik nee, dat kan gedoe worden. De 2e keer zei ik, ja, als de hond rustig blijft, dan is het goed. Als ie gaat blaffen, dan is het niet fijn. Twee vrouwen gingen met hond de kerk in.

Op een gegeven moment stond er een gezinnetje, man, vrouw en hun 2 kids langdurig te kijken. Kom toch binnen. "Ze willen een kaarsje aansteken" zei Nellie tegen mij. Dat kan toch?" antwoordde ik. Wij zoeken, maar konden geen lucifers of aansteker vinden. Ik kwam op het idee om dan maar een waxinelichtje naar voren te brengen en die aan de adventskaarsen aan te steken.

Rond het groene boek ontstond een soort mini kerkdienst in de kerstviering. Lichtjes werden aangestoken. Het zoontje van een jaar of 8 vond dat ie ook wat moest schrijven in het groene boek. Hij stond daar een aantal minuten intensief na te denken over wat ie erin zou zetten. Het jongetje was lang bezig. Het werd tekst met illustratie. Toen hij klaar was, keek zijn vader nog even wat erin stond en hij zag dat het goed was.

Uiteindelijk hebben we zo'n 25 mensen na starttijd van de kerstnachtviering binnengelaten.

• *Catrinus Mak*

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif.

Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie, bestaande uit: Hans, Rui, Ellen en Angela.

Indeling: Freek van der Marck.

Eindredactie en -vormgeving: Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor discussie.

Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD
Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de

Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen.

Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2024 - *Stichting Ophikker / Keten van kracht*

2023 - De Duif 50 jaar

2022 - Hart voor Tanzania

2020-2021 - Liliane Fonds

2019 - Hospice daklozen Centraal Azië

2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS

2017 - Kinderen van de voedselbank

2016 - Liefdevolle massage bij kanker

2015 - The Dreamcatcher Foundation.

2014 - Hospice Kuria

2013 - De Regenboog Groep

2012 - Voedselbank Amsterdam

2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika

2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw

2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Motivatie voorgangers 2025

Elke jaar kiest geloofsgemeenschap De Duif een team voorgangers uit zijn midden. De acht kandidaten vertellen waarom zij zich kandidideren als voorganger van de Duifgemeenschap.

Natasja Bakker

Ik ben heel blij dat is gevraagd of ik me weer beschikbaar stel als voorganger komend jaar. Daarop zeg ik graag ja!

Ik heb wel even getwijfeld omdat ik een drukke agenda heb. Maar het maken van een overweging en het voorgaan geven ook energie, dus ik wil het ook komend jaar graag doen.

Het mooie aan voorgaan in De Duif vind ik dat we het samen doen. De liturgie-vergaderingen die inspiratie geven, de feedback na afloop van de viering. Ik vind het fijn dat ik de kans krijg om verder te groeien in mijn rol als voorganger.

En ik wil heel graag ook komend jaar opnieuw uitleg geven aan de Bijbelse woorden die ook actueel zijn en aansluiten op ons leven in deze tijd. Graag wil ik weer samen met jullie zoeken naar inspiratie en bemoediging in deze eeuwenoude geschriften.

Hans Ernens

Ook dit jaar stel ik me weer kandidaat als vaste voorganger in de Duif voor het nieuwe seizoen. De bevoegenheid is er nog steeds; de Duif is onderdeel van mijn spirituele zoektocht in het leven.

Onze kerk staat bekend om haar inclusiviteit, maatschappelijke betrokkenheid en open geloofsgemeenschap en ik voel mij verwant met deze waarden, gesterkt door de mooie muziek en mijn rol in het koor.

Tevens blijft de Bijbel voor mij een uitdagende zoektocht: hoe plaats je de verhalen in de context van deze tijd? Waar vinden we een verlossend woord van God in deze chaotische wereld waarin we leven?

En wordt het soms wat ingewikkeld dan vertaal ik God naar liefde en liefde naar God en zie ik weer een lichtpuntje.

Henk Kemper

Voor het komend jaar stel ik mij weer verkiesbaar als kandidaat voor het voorgangerschap van de Duif. Onze gemeenschap is misschien wel de enige gemeenschap die haar voorgangers kiest. Een goede gewoonte, omdat voorgangers draagvlak moeten hebben van hen die zij vertegenwoordigen en die zij mogen toespreken.

In deze tijd van buitengewone -of zal ik zeggen zorgelijke- ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk vlak en op mondiaal niveau hoop ik dat we als voorgangers in staat zijn om verdieping te bieden, inspiratie te geven en vooral motivatie om Gods woorden te blijven uitdragen, voor te leven en te bespiegelen.

Mij kwam door een toeval een tekst van Jeremia onder ogen. Die luidt als volgt: "Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; ik zal je een hoopvolle toekomst geven" (Jeremia 29:11).

Een prachtig citaat waarin geschetst wordt dat God het beste met ons voor heeft. We hoeven alleen maar zijn woorden in de praktijk te brengen.

Al 51 jaar houden we elkaar vast en houden we elkaar bij de les. Ik hoop dat we ook het komend jaar elkaar weer weten te vinden, elkaar te raken en te dragen.

Dat doen we door te luisteren naar uitdagende teksten, oude of nieuwe. Door muziek in de vieringen te zingen die het thema aanvult en die tot nadenken stemt.

Onze vieringen -in elk geval de mijne- pogen een 'compositie' te zijn die in zijn geheel een bron van goede moed zijn. Want moed is wat we vandaag de dag nodig hebben. De moed om door te gaan. De moed om onze mond open te doen tegen onrecht. De moed om elkaar aan te spreken. *Lees verder op, pag. 5 ►*

Motivatie voor Bestuur 2025

Natalie Hakhoff

Wat hebben we een geweldig jubeljaar gehad. Ook persoonlijk kijk ik met veel genoegen terug naar fantastisch 2024. Naast ons geregistreerd partnerschap heb ik de eer gehad om uit handen van Bert het vredesduifje te mogen ontvangen.

Ondanks alle festiviteiten hebben we elke zondag een viering gehad. Mijn wens voor dit jaar is dat we dit zo voort kunnen zetten, zowel in De Duif als op Zoom.

Genieten van het koor, het prachtige pianospel van onze pianisten, het samen zijn, op adem komen en de energie te krijgen om de nieuwe week weer in te kunnen gaan

Om voor elke week een voorganger vinden is steeds weer een uitdaging. Ook dit jaar zal die uitdaging niet makkelijk worden. Uitdagingen ga ik niet uit weg. Wat is het dan fijn als het ook elke keer weer lukt om de puzzel weer kloppend te krijgen.

Ook het komende jaar heb ik er weer zin in om deze uitdaging weer aan te gaan en stel mij verkiesbaar voor het Bestuur van De Duif.

Angela van der Marck

Ja ik stel mij graag herkiesbaar als secretaris in het Duifbestuur.

Ons gouden jubileumjaar in 2024 is echt voorbijgevoegen. Onze 51e jaardag als Oecumenische Basisgemeenschap is de tweede zondag van januari kleinschalig gevierd met prachtige liederen en uitgesproken teksten. Fijn om elkaar te hebben ontmoet!

Vorig jaar sprak ik over de bouwstenen in onze gemeenschap. Laten we blijven bouwen en kleurrijk groeien als gemeenschap. Mijn steentje draag ik er graag zichtbaar aan bij in het uitdragen van de contacten binnen en buiten De Duifgemeenschap.

Ik ben bereid om mee te blijven denken en uitvoeren van een opdracht

Lees verder op pag. 4 ►

► Motivatie bestuur *Vervolg van pag. 3*

vanuit het Duifbestuur & alle Duiven en nieuwe belangstellenden in onze geloofsgemeenschap in Amsterdam.

Marian van der Meer

Ik ben blij om te laten weten dat ik graag nog een jaartje penningmeester blijf bij onze oecumenische basisgemeente De Duif.

Het afgelopen jaar, waarin ik deze functie heb overgenomen van Helma, is mij goed bevallen en ik kijk ernaar uit om dit voort te zetten.

Bedankt voor jullie vertrouwen en samenwerking. Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!

Rui Suprihadi

Ik zou graag in dit nieuwe jaar willen toetreden tot het bestuur van de Duif. Al vanaf 2005 kom ik -samen met mijn man Hans- in de Duif en vanaf 2006 zing ik ook in het koor.

Ik ben met name tijdens de activiteiten en/of festiviteiten van de Duif actief betrokken geweest, zoals de Duif 35/40/50 jaar.

Hans is ook voorganger en bespreekt wel eens wat er zoal allemaal speelt in de Duif en ik heb daar dan wel ideeën en suggesties voor. Dus het speelde al een tijdje door mijn hoofd en nu is er dan opeens een plekje beschikbaar in het bestuur en meld ik me aan!

Ik vind met name het teruglopen van het bezoekersaantal verdient bijzondere aandacht en zou het een uitdaging vinden vinden om daar een steentje aan bij te dragen via het bestuur. Hoe houden we de Duif toekomstbestendig? Een onderwerp wat vaker naar voren komt.

Marketing/PR zou dan mijn voornaamste interesse hebben, want dat matched goed met mijn creativiteit, maar uiteraard wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan alle onderwerpen die er spelen.

Ik ken de Duiven in het bestuur goed, vele zijn mede koorlid, dus ik denk dat we met elkaar goed en constructief kunnen samenwerken.

Tot ziens in de Duif!

Ellen Tiggeler – de Jong

Alweer 2 jaar ben ik lid van het bestuur van onze geloofsgemeenschap. Ik vervul

Lees verder op pag. 6 ►

'Rose' cookies

Rose cookies; waarschijnlijk weet niemand waar ik het over heb. Maar Rose Cookies zijn de ons welbekende 'wieltsjes' waarin je ook de vorm van een bloem kunt ontdekken en waarvan wij afgelopen nieuwjaarsreceptie weer konden genieten.

Al jaren maakt onze Ton Visser deze lekkernij. Hij is dan ook de Meester Bakker. Maar iedere Meester Bakker kan wel een hulpje gebruiken en dat is ondergetekende. Ik ben nu ongeveer 6e jaars student-Wieltsjes bakker en hoop ooit nog eens af te kunnen studeren.

Het wieltsjes-maak-proces is een lastige. Het beslag wordt door Ton gemaakt en hij gebruikt een heel oude frituurpan, excuus: een 'erfstuk!'. Deze gaat op het vuur en wordt loeiheet.

Zelf gebruik ik een elektrische frituur en probeer die af te stellen gelijk aan die van Ton. Natuurlijk doen we voorzichtig en hebben we goede materialen. Ton gebruikt een gratis verf-roer-stokje van de Gamma en ik een lange houten prikker. Ook hebben we een schort aan, waarbij Ton's schort helaas 'te korte bandjes' voor hem heeft (zie foto) en dus niet dicht kan. Met regelmaat zit zijn trui dan ook onder het beslag!

Allereerst wordt er gezamenlijk een Indonesisch Youtube filmpje bekeken. Hierin zie je een automaat met 25 (!) ijzers tegelijk in de hete olie verdwijnen, waarna de Rose Cookies er vanzelf (!) afvallen en mooi bruin bakken. Dit filmpje werkt niet motiverend helaas. Bij ons gaat één ijzer met beslag per keer in de hete olie. Hierna moeten wij heel snel, maar niet te snel, het deeg van het ijzer pulken, zodat het wieltsje los kan drijven in de olie. Op de één of andere manier gaat dat bij Ton altijd veel beter dan bij mij. Hij roept dan vrolijk: 'bij mij valt hij er haast vanzelf vanaf!!' terwijl ik soms alle deeg van het ijzer af moet schrapen om overnieuw te beginnen. Irritatie en het gevoel van opgeven zijn mij niet vreemd. Ton gaat dan ook voor kwantiteit ('ik ben al bij de dertig!') en ik voor de kwaliteit ('kijk, deze is pas mooi!'). Na 100 stuks mag ik gelukkig stoppen. We gieten het restant van het beslag in de olie en roeren er losse stukjes van (dát is pas gemakkelijk!). Daarna mogen wij dit overblijfsel lekker opeten... dat is dan het leukste deel wel.

Over enige jaren hoop ik af te mogen studeren in het bakken van de Rose Cookies. Maar voor nu blijf ik onder de bezielende en soms frustrerende begeleiding van Ton nog wat bijleren. Misschien vallen de wieltsjes bij mij ook nog eens 'vanzelf' van het ijzer af. Of misschien noem ik het over een aantal jaren geen 'wieltsjes' maar 'crunchy nieuwjaars-stukjes' en mag iedereen met een pelptje een paar stukjes opscheppen... Wie weet?

• *Tekst en foto: Sabine Christiaans*



Ton in het domein waar hij de scepter zwaait.

► Motivatie voorgangers *Vervolg 'Henk Kemper' pag.3*

En niet te vergeten de moed om met elkaar te blijven werken aan een mooie, goede wereld voor iedereen. Gods Koninkrijk moet gemaakt worden door mensenhanden.

Dat ook wij die mensen zijn hoop ik van harte.

Catrinus Mak

Wind vangen - Het is al weer een hele tijd geleden, dat ik een groot zeil op had gehangen in de Duif. Een spinaker, een ballonzeil van mijn zeilboot. Als die slap hangt, dan is het een verfomfaaide gekleurde grote vuilniszak. Als die spinaker wind vangt, dan wordt ie prachtig groot in meerdere kleuren.

Bij het voorgaan probeer ik wind te vangen. Wat leeft er onder ons, wat doet stromen en wat geeft er licht? Door te praten met mensen, je te verdiepen in de bijbel, bijzondere levenservaringen en de actuele maatschappelijke situatie bij elkaar te leggen, hoop je goede wind te vangen en daarmee iets van nieuwe levensenergie mee te geven. En daarbij is het streven om je te laten leiden door de Geest van de Eeuwige.

Bert van der Meer

De Duif is een plek waar verhalen en mensen samenkomen, waar ruimte is voor verbinding en reflectie, en waar we het licht kunnen vinden in tijden van duisternis.

Deze gemeenschap heeft altijd een bijzondere kracht gehad: samen zorgen we voor elkaar, voor de wereld om ons heen en voor het behoud van hoop, zelfs wanneer de uitdagingen groot lijken. Het is die zorg en betrokkenheid die mij inspireert om voorganger te zijn, om samen met jullie de waarden van gastvrijheid, inclusiviteit en wederzijds begrip vorm te geven.

De rol van voorganger zie ik niet als een podium voor één stem, maar als een uitnodiging om samen nieuwe verhalen te vertellen en oude verhalen opnieuw betekenis te geven. Het is een kans om te luisteren naar wat er leeft, ruimte te bieden aan ieders perspectief, en ons te laten leiden door wat ons verbindt: de kracht van het menselijke hart, onze scheppende geest en ons geloof in een betere wereld.

Ik hoop samen met jullie momenten te creëren van rust, inspiratie en actie. Of we nu zingen, stil worden, kaarsen aansteken, of elkaar ontmoeten aan tafel, laat ons elkaar blijven aanmoedigen om bergen te verzetten – individueel en als gemeenschap.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie dit pad te bewandelen en het vuur van hoop en licht brandend te houden in ons midden. Ik hoop dat ik één van de dragers van dat licht mag zijn in het aankomende jaar.

Jan Meijer

Het leven zoals Jezus bedoeld heeft is aandacht blijven houden op de verbondenheid met elkaar en de manier van omgaan met elkaar. Die zoektocht mag nooit eindigen. Met de Bijbelteksten voor de vertaling ervan naar het leven van nu en de manier van omgaan met elkaar. Ongeacht afkomst, herkomst, overtuiging en geartheid.

Een open houding in geloof, hoop en liefde. Dat motiveert mij bij het voorganger zijn.

Noud-Lodewijk van Poppel

Het voorganger zijn in de Duif-gemeenschap is voor mij een manier om uiting te geven aan mijn vaste overtuiging dat we het als kwetsbare mensen in het leven niet alleen kunnen en hoeven doen. Daarbij ben ik er van overtuigd dat de Liefde als Grote Waarheid en de Liefde tussen en in mensen altijd het laatste woord heeft.

In het een actieve en inhoudelijke bijdrage te leveren aan deze prachtige gemeenschap en mij daarbij te laten inspireren door God, Jezus Christus en de

Lees verder op pag.6 ►

Voorstel jaardoel 2025

Leger des Heils

Mijn voorstel voor het jaardoel is: het Leger des Heils.

Deze organisatie werd in 1865 opgericht in Londen, in datzelfde jaar kwam er ook een afdeling in Amsterdam. Dit Leger strijdt tegen armoede en onrecht. Er is altijd hoop op verbetering en iedereen doet er toe. Zo biedt het Leger hulp en begeleiding aan dak- en thuislozen. Men geeft hulp aan diegenen die anders geen hulp zouden krijgen.

Een leuk onderdeel van het werk is de kringloopwinkel 50/50 Budgetstore op de Middenweg, waar ik al vaak iets vandaan gesleept heb. De winkel wordt mede gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• *Lida Alberse*

Heart for Children

De Stichting *Heart for Children* is een christelijke organisatie die als doel heeft om in een liefdevolle omgeving scholing te bieden aan weeskinderen in Tororo, in het oosten van Oeganda.

De weeskinderen komen uit achterstandssituaties. Het uiteindelijke doel is om de kinderen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien en hen de mogelijkheid te bieden om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap/stam waartoe ze behoren en aan het land Oeganda. Ze kunnen dit alleen bereiken als ze een professionele opleiding volgen. Daar zet de Stichting zich vanaf de aanvang van het project voor in, in samenwerking met Cor Koelewijn, een man uit Lisse, samen met zijn vrouw Grace. Cor zorgt voor de bouw en Grace voor de organisatie van het onderwijs. Op dit moment zitten er ongeveer 350 kinderen op de school die Kimbilio heet, wat in het Swahili Toevluchtsoord betekent.

Vanaf 2007 is er geld bijeen gebracht om de school te bouwen. In 2009 was het eerste klaslokaal af en kon de

Lees verder op pag.6 ►

► Motivatie bestuur *Vervolg van pag. 4*

Ellen: in het bestuur de rol van voorzitter. Graag wil ik mij weer voor een jaar beschikbaar stellen. De onderlinge betrokkenheid in de Duif is groot en dat vind ik ook heel belangrijk. Zonder die betrokkenheid op elkaar zou de Duif los zand zijn. Mijn motivatie om nog een jaar beschikbaar te zijn is om de verbinding onderling in stand te houden en de verbinding met de wereld/stad om ons heen te vergroten. Zo zijn het afgelopen jaar de band met de andere kerken aangehaald en zijn we vertegenwoordigd in de vergaderingen van de Raad van Kerken. Dit zorgt voor meer zichtbaarheid en bekendheid in Amsterdam.

► Jaardoel 2025 *Vervolg van pag. 5*

eerste klas van start. Vervolgens is er ieder jaar een klaslokaal bijgebouwd en is er een nieuwe groep kinderen bij gekomen.

Er staat nu een lagere school en een middelbare school en slaapgebouwen, want de meeste kinderen slapen tijdens de schoolperiode ook op school. Met geld van de stichting wordt de school gerund en gaat de bouw gestaag verder, want de school is nog lang niet af. Er wordt nog hard gebouwd aan de middelbare school.

De Stichting Heart for Children draait volledig op vrijwilligers, en door het verwerven van sponsors en de opbrengst van feesten en kerken, komt het volledig ingezamelde bedrag dan ook op zijn bestemming terecht. www.heart4children.org
bankrekeningnummer
NL27INGB0004498782

● *Jos Pruissen*

► Motivatie voorgangers *Vervolg van pag. 5*

Heilige Geest, ervaar gedraagkracht, vrijheid en richting in mijn leven.

Vanuit mijn eigen geraaktheid wil ik weer vormgeven aan vieringen in de Duif, om op die manier ook andere mensen te raken, te inspireren en steeds weer perspectief te geven.

Vanuit mijn persoonlijke en beroepsmatige ervaringen plaats ik thema's, die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn, in het levensverhaal en de levenswijsheid van Jezus Christus.

Daarbij zullen Liefde, Waarheid, Eigenzinnigheid en vast en zeker ook voldoende Eigenaardigheid als leidende principes herkenbaar zijn en blijven.

Verder wil ik mensen die op zoek zijn naar een bezielend en inspirerend leven, uitnodigen om regelmatig de Duif gemeenschap te bezoeken en hen zo mogelijk motiveren ook weer hun eigen bijdrage te leveren.

Diana Vernooij

Als jullie mij herkiezen wordt 2025 mijn 35ste jaar als voorganger. Ik stel me er aan het eind van het jaar een feestje bij voor! Wat een immense tijd aan veranderingen. Toen ik gekozen werd, viel er een vaste voorganger, Igna, van haar plek. Zij was degene die me het eerst vroeg als voorganger en heeft het me nooit kwalijk genomen dat ik haar 'verdrong'. En nu, 34 jaar later, nu we als gemeenschap ernstig decimeren in aantallen: wordt dit het jaar waarin we met elkaar praten over waar we de streep trekken?

Omdat soms er meer mensen (het koor) achter me staan als voorganger dan voor me zitten in de kerk - heb ik heel even getwijfeld of ik me verkiesbaar zou stellen. Maar natuurlijk ga ik door. Altijd vind ik het weer inspirerend een viering voor te bereiden. Wat we bieden is goed, hoe we zingen is prachtig en is dat niet waardevol genoeg?

Als voorgangers hebben we voorgesteld in een cirkel samen te komen, zodat koor en gemeente meer één zijn - en er waren echte voorstanders en sterke tegenstanders. Misschien vinden we nog een andere opstelling in de kerk, een die ons niet de hele tijd confronteert met lege stoelen en een lege kerk. Of wellicht gaan we ergens een keer een streep trekken, met een mooi afscheidsfeest in plaats van een rommelig eind.

Voorlopig zie ik ook in dit proces van kleiner worden genoeg voedsel voor vieringen geeft. Immers: het leven is één lange leerweg om je te verzoenen met de eindigheid van alles en om daar met opgewekt gemoed alle aandacht aan te geven.

Verhuisbericht en kerst- en nieuwjaarswens

Wij zijn verhuisd - Het was een hele onderneming om van een groot huis naar een kleiner huis over te gaan. We hadden voorzieningen om met veel mensen samen te zijn maar we zijn blij dat we voor veel dingen een nieuwe bestemmingen konden vinden. Daarnaast hebben we ook met pijn in het hart veel boeken in de papiercontainer zien verdwijnen.

Samen met veel betrokkenen hebben we goed en dankbaar afscheid kunnen nemen van ons mooie huis en vonden een andere passende woonplek waar we ook anderen kunnen ontvangen. Het is de voormalige pastorie van de Marcuskerk. Het had wel wat voeten in de aarde. Het huis had een paar jaar leeggestaan en er moest flink geruimd en schoongemaakt worden. Met hulp en inzet van veel mensen die ons goed gezind zijn heeft er een reinigingswonder plaatsgevonden. We hebben weer een prachtig huis waar we begin december zijn ingetrokken en waar we beginnen te wennen. We hopen hier op een manier die bij onze leeftijd past, nog jaren ons leven als Franciscaanse broeders voort te zetten.

De verhuizing van de Kerstgroep was een bijzonder moment. Frans, die de beelden het oude huis uitdraagt en Rob, die ze het nieuwe huis binnenbrengt, verder op weg met de Heer.

We wensen je/jullie een Zalig Kerstfeest en Vrede en alle goeds voor 2025.

● *Frans Gerritsma en Rob Hoogenboom*

Oud adres: Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam

Nieuw adres: La Verna, Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam

Laverna@franciscanen.nl | Laverna@minderbroedersfranciscanen.net

Op zoek naar een oplossing in de wooncrisis

Multigenerationele en duurzame wooncoöperatie 'Stroom'

Na mijn pensionering kon het ervan komen: de zoektocht naar een andere woonomgeving. Ik woon in een prachtig ruim huis met midden-huur, maar ik woon alleen en ik wil niet alleen oud worden.

• door Diana Vernooij



Artist impression van het door woningcoöperatie Stroom ontworpen gebouw.

Het is een stuk stiller als je de hele dag vanuit huis je dingen doet. Vroeger heb ik samengewoond, en nog verder terug woonde ik in een kraakpand. Daar nam ik deel aan dagelijkse eetgroepen en waren er dichtbij dagelijkse contacten. Ik verlang naar zoiets, een eigen stek met allerlei generaties, reuring, je eigen gang gaan en een beetje omkijken naar elkaar. Mijn zoektocht bracht me bij een nieuw fenomeen in Nederland: wooncoöperaties, waarvan er de afgelopen jaren 12 in Amsterdam ontwikkeld zijn of worden. De basis is simpel samengevat: Je bouwt als vereniging je eigen huis en huurt van je eigen vereniging. Ik heb gekozen voor de multigenerationele wooncoöperatie Stroom (www.wooncooperatiestroom.nl). Over 2 jaar kan het huis er staan, op Centrumeiland – IJburg Amsterdam, 30 appartementen met gezamenlijke ruimten voor midden-huurprijzen.

Het is een prachtig initiatief, niet alleen voor een woon-gemeenschap, maar ook nog eens een die een oplossing biedt voor de wooncrisis. Het trekt wonen uit de marktwerking, de huren zijn op de kostprijs berekend. Winst in de toekomst gaat naar een speciaal fonds voor nieuwe coöperaties. We banen een pad voor een nieuwe vorm van woningbezit en huur. Zo vond ik mezelf ineens niet alleen zoekend naar een fijne gemeenschap voor mezelf, maar ook draag ik nu bij aan een mogelijke uitweg uit de wooncrisis: door een coöperatieve nieuwe insteek – weg uit de markt van vraag en aanbod.

Wat is er aan de hand

“Mijn zoon is het huis uit en huurt nu een slecht geïsoleerde kleine bovenwoning in Amsterdam van een particulier voor € 1.750,00 per maand”, vertelde een van onze Stroomleden, “en dan mag hij nog blij zijn dat hij iets gevonden heeft.”

De midden-huur van mijn eigen woning zie ik ook meegroeien met de marktwaarde van het pand waar ik

in woon. Zonder dat mijn woongenot toeneemt betaal ik steeds meer huur. Dit is waar ook veel jongeren en nieuwkomers in de stad mee worstelen. De huisvestingscrisis neemt toe. De woningmarkt is uit balans. Koopwoningen worden onbetaalbaar voor mensen met een gemiddeld inkomen

zonder eigen vermogen. Huurprijzen rijzen de pan uit. Sociale huurwoningen zijn er tekort en niet toegankelijk voor middeninkomens. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning gaat omlaag; mensen met modale inkomens komen niet meer in aanmerking.

De duurder wordende krappe woningvoorraad doet de huurhoogte in de vrije sector torenhoog stijgen en deze woningen zijn amper meer bereikbaar voor mensen met gemiddelde inkomens. Woningen met een midden-huur (€ 880 - € 1166 per maand) zijn er amper.

Kortom: *De markt en de overheid falen.* Gewone mensen met middeninkomens zonder eigen (of familie-) kapitaal vinden geen woning meer.

Wat is er nog meer aan de hand

Bejaardenhuizen zijn gesloten, zorginstellingen zijn alleen met zeer zware indicaties toegankelijk voor ouderen, terwijl het aantal alleenstaande ouderen toeneemt. Er wordt amper gebouwd voor de grijze golf die nu toeneemt.

Ouderen hebben steeds meer zorg nodig en wat dagelijkse aandacht. Onze maatschappij kan dat niet meer bieden. Kinderen wonen ver weg, of er zijn geen kinderen. Verenzaming ligt op de loer, en er wordt een te groot beroep gedaan op zorgverleners waar mantelzorgers afdoende zouden zijn.

Een weg uit deze crisissen: de wooncoöperatie

Er zijn hoopvolle burgerinitiatieven die een nieuw perspectief openen: die van de wooncoöperatie. De wooncoöperatie is een vereniging die een eigen complex van woningen bouwt die gehuurd worden door de leden, met uitsluitend sociale huur en vooral midden-huurwoningen.



Plattegrond eerste verdieping van het Stroom-gebouw.

De wooncoöperatie zorgt voor huren tegen kostprijs in plaats van marktprijs. Het gaat met het bezit van het complex om gemeenschappelijk gebruiksgoed en niet om een beleggingsobject om aan te verdienen!

In Amsterdam sprak de gemeenteraad zich uit voor het stimuleren van wooncoöperaties (<https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wooncooperatie/>), met het aanbieden van kavels voor nieuwbouw en een ondersteuning in de hypotheek. Op dit moment zijn er rond de 10 wooncoöperaties in de realisatiefase en een nog groter aantal in voorbereiding.

Het concept heeft zich bewezen in Duitsland en Oostenrijk, zie de vele publicaties bij o.a. www.Gebiedsontwikkeling.nu en www.Platform31.nl zoals: <https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/duurzaam-binnenstedelijk-ontwikkelen-vier-lessen-uit-zwitserland/>

Voordat je denkt: laat ze hun eigen boontjes doppen

Wooncoöperaties krijgen slechts 60% hypotheek van de bank: “want een bedrijf”, we krijgen geen hypotheekrenteaftrek: “want een bedrijf”, en ook niet de voordelen van een woningbouwvereniging.

We zijn geen bedrijf, we zijn een groep enthousiaste mensen die al hun vrije tijd stoppen in het tot stand brengen van Stroom als een duurzame en zorgzame multigenerationele woongemeenschap.

Feitelijk hebben zowel de overheid als de banken nog geen regelgeving die aansluit bij dit nieuwe particuliere initiatief maar zijn zij welwillend om dit de komende jaren te gaan veranderen. Ook het huidige kabinet ziet dat en heeft zich in het regeerakkoord uitgesproken voor stimulering van de wooncoöperaties.

Door ons pionieren dragen we bij aan de maatschappelijke oplossing voor de woningnood voor mensen met een middeninkomen en de tekorten in de gezondheidszorg voor ouderen.

Wooncoöperatie Stroom hoort bij een eerste generatie wooncoöperaties die een weg banen voor een hele stroom van nieuwe initiatieven. Verenigd in het Platform *Wooncoöperaties Amsterdam* timmeren we aan de weg voor goede samenwerking en betere voorwaarden.

Het zijn vooral jongeren die actief zijn in het platform, zij

voelen de crisis het meest. Statutair is er geen winst te halen uit de wooncoöperatie. Ook maken we een fonds waar de toekomstige revenuen van de wooncoöperaties ten goede zullen komen aan nieuwe initiatieven. Zo beogen wij (samen met alle andere woon-

coöperaties) een vliegwieleffect waardoor meer wooncoöperaties kunnen worden opgezet en er over 30 jaar een hele nieuwe tak is ontstaan aan de volkshuisvesting.

Wil je bijdragen aan de laatst benodigde financiering?

Wij staan op een cruciaal punt in onze realisatie. Kavel verkregen, goede groep mensen van diverse leeftijden bijeen die zorgzaam willen samenleven, en het Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd. Dankzij onze vernieuwende aanpak hebben we bank-, impactfinanciers en diverse subsidies verworven. Wij investeren zelf allemaal een bedrag. De financiering van de bouw is voor het overgrote deel gedekt – maar we zijn nog op zoek naar bijdragen om het laatste gat in de begroting te dichten.

Eén flinke impactlening én de verkoop van onze obligaties, dat zoeken we. Voor 250,- per stuk kun je obligaties kopen. Daarover kun je informatie vinden op onze website: www.obligaties.wooncooperatiestroom.nl.

En ben je nog niet overtuigd, kijk dan naar de filmpjes van familie en vrienden die we vroegen waarom zij investeren in Stroom: <https://obligaties.wooncooperatiestroom.nl/investeer-in-samenleven/>

En spreek mij aan als je geïnteresseerd bent mee te doen, of bij ons te komen wonen! diana@dianavernooij.nl

