

Pelgrims van vertrouwen

Veertigdagentijd voor Pasen 2025

Nu wij een nieuwe tijd tegemoet zien, gaan wij op reis in het vertrouwen dat er een andere weg is dan die van confrontatie en afscheiding. Een pelgrimstocht van vertrouwen gaan wij, zoekend naar de leefbaarheid van het niet-weten. Er is overgave, er is dankbaarheid en we weten dat we steeds weer terug kunnen vallen op vertrouwen. Niet het soort vertrouwen dat naïef een goede uitkomst verwacht, maar het soort vertrouwen dat weet dat er altijd steun is, altijd verbinding en zinvol contact, altijd de mogelijkheid het lijden te verminderen. Altijd.



9 maart – **Samen onderweg** – **Natasja Bakker**

Als je je levenspad loopt kom je anderen tegen of je loopt samen een stukje op. Hoe kan je je laten verrassen door de mensen die jij tegenkomt?

16 maart – **Stralend onderweg** – **Maranca Schenkeveld**

Mozes straalde toen hij de berg afkwam omdat hij Gods heerlijkheid weerspiegelde. Die glans verdween echter weer; het was tijdelijk. Hoe kun je blijvend stralen van vreugde?

23 maart – **Kwetsbaarheid omarmen** – **Hans Ernens**

Kwetsbaarheid op het pad naar vertrouwen is als een bloem die haar bladeren opent naar de zon. De bloem geeft zichzelf bloot aan de elementen en in ruil ontvangt ze licht, warmte en leven.

30 maart – **God is ieder ogenblik nieuw** – **Catrinus Mak**

De Eeuwige noemen we de Altijd Aanwezige. Of diegene die op een andere manier verschijnt van moment tot moment. Hoe blijven we die aanwezigheid trouw?

6 april – **Oproep tot zelfbewustzijn en mededogen** – **Noud-Lodewijk van Poppel**
‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen...’: Jezus laat zich niet verleiden om te oordelen, maar roept op tot zelfbewustzijn en mededogen als onderdelen van onze weg van vertrouwen.

13 april – **Als je kijkt en ziet wordt alles poëzie** – **Diana Vernooij**
Hoe zwaar de weg ook is, hoe vreemd de dagen – als je je ogen opent en kijkt, is er altijd poëzie. Tussen alle struikelblokken door is er schoonheid.

17 april – **Trouw aan werkelijke vreugde en waarde**
– **Witte Donderdag** – **Catrinus Mak**
Wat heeft je tot nu toe werkelijke vreugde en waarde gegeven in je leven? Wat omarm je, koester je, geef je door en wat laat je los? Een maaltijd met bezinning in kleine groepen bij mensen thuis. De avond start om **18.00 uur** met zoomverbinding met elkaar. Geef je op als gastvrouw/heer of als deelnemer (ieder neemt wat te eten mee) bij Catrinus Mak, graag met je telefoonnummer: klophart@telfort.nl.

18 april – **Langs de plekken van vertrouwen**
– **Goede Vrijdag** – **Diana Vernooij en Bert van der Meer**
We gaan op pelgrimstocht door Amsterdam, langs plekken van hoop en vertrouwen. *Gemeenschappelijke meditatieve wandeling van Duif- en Dominicusgangers.*
Start: **18.15 uur** bij De Duif en we lopen naar De Dominicus waar we deelnemen aan de stille viering om 19.30 uur waar Eva Martens voorgaat. Contact: Diana Vernooij vernooijdiana@gmail.com.

20 april – **Pelgrims van vertrouwen**
– **Pasen** – **Jan Meijer**
Opstanding: de overwinning op de dood betekent leven. De apostelen gingen onderweg met geloof, vertrouwen en liefde. Met weinigen begonnen en met velen dezelfde weg gegaan en nog steeds. Wat kunnen we in deze tijdloze boodschap lezen?



Oecumenische basisgemeente De Duif
Prinsengracht 756, Amsterdam Actuele informatie: www.deduif.net
Zoomdeelnamen: bit.ly/40ndgEI