

2 maart 2025

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Foto: Pixabay - Jenő Szabó



Aan de vruchten herken je de boom



Voorganger: Henk Kemper
Lector: Fred Vos
Piano: Irina Ursu-Antonova of
Stephanus Harsono
Het Koor van de Duif

Openingsgebed

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt,
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader,
dragen wij in eerbied dit samen zijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingslied: Jij bent de god

H.Oosterhuis / A.Oomen

Jij bent de God die mij gegeven is,
de beker die voor mij ingeschonken staat.
Mijn levenslot rust in jouw hand,
goed land is mij ten deel gevallen.

Jij bent het lot dat mij beschoren is,
mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt -
laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw,
ik kan geen mensen drinken.

Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt?
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht,
een dorstend hert- en ik een lege bron
dorstend naar stromen regen.

Welkom en inleiding

Goedemorgen, ook namens Fred, hartelijk welkom bij deze viering van schrift en tafel.
Jullie, hier in de kerk hartelijk welkom en ook onze Duifzoomers via de Zoomverbinding,
fysiek op afstand maar toch hier aanwezig, hartelijk welkom. Fijn jullie allemaal te zien.

Het thema luidt vandaag "Aan de vruchten herken je de boom."

Een citaat van Jezus van Nazareth. Het is zo'n spreekwoord dat we allemaal kennen en dat we misschien van tijd tot tijd gebruiken. Ik heb de indruk dat de uitdrukking meestal enigszins cynisch wordt bedoeld. Met name als we signaleren dat anderen iets nalaten of verkeerd doen of een verkeerd voordeeltje ten koste van anderen arrangeren. Zo van "Ja, ja, aan de vruchten herken je de boom."

Zoals gezegd, een citaat van Jezus dat we vandaag zullen lezen.

De lezingen zijn vandaag wat aan de belerende kant. De profeet Jeremia moet de inwoners van Juda toespreken. Nou ja... toespreken. Hij veegt zijn toehoorders de mantel uit en wijst ze op hun verkeerde, egoïstische en huichelachtige gedrag. Hij vergelijkt de tempelgangers zelfs met misdadigers. Maar laat ik niet al verklappen wat de achtergrond is van zijn redevoering.

Splinter en balk

We lezen ook over Jezus van Nazareth, die de vergelijking trekt van de vruchten en de boom. Hij focust op de goede daden die mensen doen. De mensen zijn in de metafoor een

boom die vruchten geeft. Een goede boom geeft goede vruchten, een slechte boom geeft geen vruchten of heel slechte.

Ook houdt hij ons voor dat we oog moeten hebben voor onze eigen gebreken en niet alleen naar de gebreken van anderen moeten kijken en die oordelen of veroordelen. Het bekende verhaal van de splinter in het oog van de ander en de balk in je eigen oog.

Zoals ik al zei: betrekkelijk belerende lezingen krijgen we vandaag. Daarmee ook lezingen die ons doen nadenken over het hier en nu. Wie zijn wij zelf en hoe gedragen we ons? Wat gebeurt er op het wereldtoneel en hoe gaan we daar mee om? Berusten we er in of trekken we onze mond open om onrecht te benoemen.

Social media & influencers

De huidige tijd wordt gekenmerkt door social-media-platforms die lang niet allemaal zuiver op de graat zijn. So-called influencers debiteren de een na de andere leugen en feiten en meningen lopen in aanloop naar verkiezing door elkaar. Leugens, laster, list en bedrog zijn soms nog moeilijk van waarheid te onderscheiden. Je moet wel een ijzersterk eigen kompas hebben.

Volgende week begint de 40-dagentijd in aanloop naar Pasen. Vroeger haalde je op aswoensdag, komende woensdag dus, een zogenoemd askruisje. Een kruisje van as ten teken dat mensen zich aanspoorden tot bezinning, boete en bekering. Kennen we die begrippen nog? Boete? Bekering? Bezinning?

Enfin, straks meer over woorden en daden, over waarheid en goede vruchten.

Laten we eerst een moment stil worden om ruimte in hoofd en hart te maken voor de dingen die we het komend uur zullen ervaren.

Lied: De wildernis zal bloeien.

*M.Nijhoff / T.Löwenthal
op.25, nr. 10*

De wildernis
zal bloeien
als een roos.

Eerste lezing: Jeremia 7, 1-15

Jeremia in de tempel

De Heer stuurde Jeremia naar de tempel. Hij moest in de poort van de tempel gaan staan. Daar moest hij spreken tegen de inwoners van Juda die de tempel binnenkwamen om de Heer te vereren. Hier volgen de woorden die hij zei.

De Judeeërs moeten hun leven veranderen

Luister allemaal! Dit zegt God, de machtige Heer, de God van Israël: 'Verander je leven! Dan laat ik jullie voor altijd in dit land wonen.

Jullie zeggen steeds: 'Dit is de tempel van de Heer! Dit is de tempel van de Heer! Dit is de tempel van de Heer!' Ja, jullie vertrouwen op de tempel. Maar daarmee bedriegen jullie jezelf. Want het komt alleen goed als jullie je leven echt veranderen.

Behandel iedereen eerlijk. Zwakke mensen mag je niet onderdrukken. Wees goed voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader. Vermoord geen onschuldige mensen. En vereer geen andere goden, want dan loopt het slecht met jullie af.

Verander je leven! Dan zal ik jullie voor altijd laten wonen in dit land, dat ik aan jullie voorouders gegeven heb.'

De Judeeërs bedriegen zichzelf

De Heer zegt: 'Jullie vertrouwen op de tempel. Jullie gaan naar de tempel om mij te vereren. En daar, in mijn huis, zeggen jullie: 'Wij zijn veilig, want God woont bij ons.' Maar jullie bedriegen jezelf! Want intussen doen jullie allemaal slechte dingen. Jullie stelen en moorden, en jullie gaan vreemd. Jullie houden je niet aan je beloftes. Jullie brengen offers aan de god Baäl, en jullie vereren goden die jullie vroeger niet eens kenden.

Ik zie al jullie misdaden. En jullie komen gewoon naar mijn tempel. Is dat soms een huis voor misdadigers?'

Tweede Lezing: Psalm 92, 13-16

Met goede mensen gaat alles goed

Met goede mensen gaat het goed.

Ze zijn dicht bij de Heer,
in zijn huis zijn ze gelukkig.

Goede mensen lijken op grote, hoge bomen,
die vruchten blijven geven,
ook als ze oud zijn.

Hun bladeren blijven groen en fris.

Goede mensen zeggen:

'De Heer beschermt ons.

Hij doet geen onrecht, hij is goed.'

Lied: Ik heb lief de aarde en de mensen

Petra Kerssies/Tom Löwenthal

Op. 45, nr 2 Voor Eva

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (2x)

Ben van mijn gebeente,
ik fluisterde je naam:
voor liefde ben je gemaakt.
Wijzer dan de goden,
je zal tot inzicht komen:
onderscheid de onmacht van het kwaad.

Mensen worden oud en grijs,
geen god die ons in leven laat.
In pijn en barensood zijn wij geworden,
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.
Jij schiep verlangen

en dromen en afgrond.
Jij wakkerde ons verlangen aan.
Kom uit je hemel, schep hemel op aarde
doe ons weten van elkaar (2x)

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God,
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (3x)

Derde Lezing: Lucas 6, 39-45

Daarna gaf Jezus een voorbeeld. Hij zei: 'Kan een blinde een andere blinde de weg wijzen? Nee, want dan vallen ze samen in een kuil. En een leerling weet niet zo veel als zijn leraar. Pas als een leerling alles geleerd heeft, weet hij net zo veel.'

Kijk eerst naar je eigen fouten

Daarna zei Jezus: 'Jullie letten goed op de fouten van anderen. Maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit. Je zegt tegen die ander: 'Kom, ik haal die splinter wel even uit je oog. Doe niet zo schijnheilig! Haal eerst die balk uit je eigen oog! Dan kun je zelf weer goed zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen.'

Je herkent mensen aan hun woorden

Een goede boom herken je aan zijn vruchten. Een goede boom geeft geen slechte vruchten, en een slechte boom geeft geen goede vruchten. Van een doornstruik kun je geen vijgen of druiven plukken.

Zo zegt een goed mens goede dingen omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte dingen omdat hij van binnen slecht is. Je woorden laten zien hoe je van binnen bent!

Overweging

Die is weer lekker bezig, die Jeremia. Hij mag, nee moet, een redevoering houden voor de mensen die naar de tempel komen. Mensen die komen om de Heer te vereren, staat er. Komen ze in hun zondagse goed (o nee, het zal wel zaterdags sjabbatgoed geweest zijn) naar de tempel en krijgen ze daar een donderpreek van jewelste over zich heen gestort.

Ik herinner me als kind dergelijke preken te hebben gehoord. De pastoor of kapelaan hield dan een gespierde preek die de beminde gelovigen over zich heen kregen. Of dat hielp weet ik niet. Misschien waren er wel mensen die stiekem dachten: "Als 'ie zo klaar is kunnen we gaan." Bovendien... wat heb je aan een donderpreek die inzoomt op fout gedrag. Het benadrukt wat niet goed is, maar biedt geen inspiratie om in actie te komen. Eerder het tegendeel.

Tempelgang misbruikt

Jeremia probeert de mensen duidelijk te maken dat ze de zaken omkeren. Ze zeggen: "We zijn veilig, want de Heer woont bij ons." En dat klopt als je bedenkt dat een tempel een Godshuis is. Echter, die tempel en de tempelgang wordt in de ogen van Jeremia misbruikt

om slechte daden af te dekken. Ze vertrouwen op de tempel, maar nemen tegelijkertijd hun eigen daden niet onder de loep.

Jeremia zegt hen onomwonden dat ze zich niet houden aan Gods geboden. Dat ze zich inlaten met Goden die ze vroeger niet eens kenden en dat ze geen oog hebben voor de dingen die er echt toe doen. Zoals goed zijn voor vreemdelingen, voor weduwen en kinderen zonder vader. Niemand vermoorden geen andere Goden vereren.

Huis voor misdadigers

Jeremia houdt zijn gehoor voor dat ze precies doen wat niet moet. Ze stelen, moorden en gaan vreemd. In de tussentijd komen ze wel naar de tempel. De plaats waar goedheid en recht in het brandpunt staan. De plaats waar Gods woorden gevierd en gedaan moeten worden. Jeremia zegt dat ze met hun gedrag van de tempel een huis voor misdadigers maken. Zoals gezegd: een donderpreek waarvan je hoopt dat het mensen tot inkeer brengt.

Hoe anders is de toon van de gelezen psalm. De ondertitel luidt niet voor niets “met goede mensen gaat het goed.” Goede mensen lijken op grote, hoge bomen die vruchten blijven geven. Goede mensen zeggen: De Heer beschermt ons. Hij doet geen onrecht en hij is goed.”

Jezus neemt deze beeldspraak over. Hij benoemt dat goede mensen goede dingen doen, omdat ze van binnen goed zijn. Het tegengestelde is ook waar: slechte mensen zeggen slechte dingen omdat ze van binnen slecht zijn. Ze zeggen wel eens dat echte schoonheid van binnen zit. Jezus zegt hier iets dat daar op lijkt.

Hij zegt ook dat goede bomen herkenbaar zijn aan hun vruchten. Anders gezegd: goede vruchten zijn de daden van de mensen die het goede voor hebben met andere mensen. Vruchten die niet de geur van egoïsme hebben of de smaak van hebzucht. Het grappige is, vind ik, dat goede vruchten zichzelf laten herkennen. De boom zelf hoeft niet eens te pronken. Lees, mensen hoeven niet te zeggen hoe goed zij zijn of hoe goed ze doen. Uit hun daden kunnen anderen aflezen of ze een goede boom zijn of een slechte. Of ze uit zijn op welzijn van anderen. Of ze uit zijn op medemenselijkheid en mededogen óf dat ze leven voor eigen gewin.

Het is een mooie beeldspraak.

Schijnheilig

Ook horen we vandaag van Jezus een wat meer kritisch geluid. Ik bedoel de overbekende metafoor van de splinter en de balk. Jezus vindt het schijnheilig als je andere mensen wijst op hun fouten, maar niet naar je eigen stommiteiten kijkt. Hij vergelijkt je eigen fouten met een balk, oneindig groter dan de splinter in het oog van een ander.

Zegt hij daarmee dat je anderen niet op hun fouten mag of moet wijzen? Dat denk ik niet. Ik denk dat hij wil zeggen dat je de fouten die anderen maken, groter maakt dan je eigen tekortkomingen. Dat je die afdoet als iets kleins. Maar groot of klein... dat maakt niet uit. Splinter of balk, allebei fout.

In Jezus' ogen heb je pas recht van spreken als je ook goed naar je eigen gedrag kijkt.

Kijk nu eens aan: tot dusver horen we Jeremia die zijn gehoor, misschien ook ons, de mantel uitveegt. We horen over mensen die zichzelf bedriegen door naar de tempel te gaan en daar schijnheilig goed zitten te wezen, maar ondertussen allerhande onrecht doen of laten bestaan. Jezus, die zegt dat je eerst naar je eigen tekortkomingen moet

kijken alvorens een ander te oordelen. Of beter: zelf niet oordelen, maar oordelen overlaten aan God.

De leugen ontmaskerd

Ik vind dat de lezingen onze neuzen griezelig dicht op de feiten van vandaag de dag drukken. We leven in een heel aparte tijd waarin de waarheid aan alle kanten wordt geschonden. Waar nepnieuws gemaakt wordt tot feiten en waar meningen verdraaid worden tot feitelijke waarheid. Wie of wat kunnen we nog geloven en op welke manier kunnen we nog open en eerlijke gesprekken voeren. Polarisatie is overal en ieder heeft slechts zijn eigen gelijk, als je niet oppast.

So-called leiders verdraaien naar verkiezing de waarheid voor eigen gewin of eigen gelijk. Mondiale afspraken worden geschonden, oorlogen goed gepraat of doodgezwegen en sancties die opgelegd worden door bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof, worden genegeerd. Van de week las ik dat de beoogde nieuwe Bondskanselier Merz de Israëlische premier uitnodigt naar Duitsland te komen, zonder risico te worden opgepakt. Voorheen keiharde afspraken zijn boterzacht geworden. Onkreukbare gezagsdragers vermorzelen recht, waarheid en gerechtigheid. Niet alleen de ons bekende oligarchen met hun X-poen, hun decreten en machtswellust, maar zelfs gezagsdragers die we tot dusver integer achtten.

Stuk voor stuk zijn het zaken waarvoor het nodig is dat de leugen ontmaskerd wordt. Maar waar moet een eenvoudig burger als jij of ik beginnen? Geven Jezus' woorden ons enig houvast en inspiratie?

Ik denk oprecht dat ieder mens het onderscheid tussen goed en kwaad ingebakken heeft gekregen. Ieder mens weet dat hij goede vruchten kan geven. Ook, of zeg ik zelfs (!) de mensen die ons een rad voor ogen proberen te draaien.

Splinters verwijderen

Jezus zegt dat we, als we zelf goed zien omdat de balk uit ons eigen oog verwijderd is, ook de splinters van anderen moeten verwijderen. En dat kan maar op één manier: onrecht benoemen en hard roepen. Niet meegaan in de leugens, maar blijven roepen en vooral blijven geloven dat het recht zal overwinnen.

Bij de voorbereiding hadden we het over wat we fundamenteel vinden voor ons blijvend geloven. En we benoemden dat het fundament is: een combinatie of optelsom van God, goedheid, goed doen, delen en liefde verspreiden. Zeg maar het verkiezingsprogramma van Jezus van Nazareth, verwoord in de zogenoemde Bergrede. Het tafelgebed dat we straks zingen rust op woorden van de Bergrede.

Jezus zette daarmee een stroming in gang die niet moet en niet mag stoppen, omdat alleen naleving van die woorden, onrecht zal stoppen.

We zingen straks, als slotlied, het lied "Levend woord."

Daarin klinkt de zin: "Nooit houdt het stromen op. Zelfs koude adem, adem van dood, kan dit woord niet weerstaan."

Koude, dode adem

Onze huidige tijd heeft kenmerken van koude, dode adem. Maar laten we ons vasthouden aan de gedachte dat échte waarheid, echte waarden en normen, altijd zullen blijven.

Omdat het stromen daarvan niet ophoudt áls wij ons mond blijven opendoen en onrecht bestrijden binnen onze mogelijkheden.

Mogen we niet aflaten Jezus woorden te laten stromen.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God, die onze Vader en bevrijder is.
Die hemel en aarde en ook mij geschapen heeft.
Die de wereld in zijn hand houdt
en het leven stuwt tot de volkomen voltooiing.

Ik geloof in Jezus Christus
die ons heeft voorgeleefd hoe God is.
Die tranen heeft gedroogd en harten heeft doen lachen.
Die ons de weg heeft gewezen naar de voltooiing.

Ik geloof in de Geest
die nooit meer gedooft kan worden sinds het eerste paasfeest.
Ik geloof dat het mijn taak is
die Geest gestalte te geven in deze dagen.

Ik geloof dit te kunnen doen
door de kracht van deze gemeenschap.
Amen.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafellied: Slechts het brood

Tullio Consalvatico / Bernard Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven
zal ons verzadigen.
Slechts de gevangene die wij verlost
zal ons bevrijden.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken
zal ons bekleden.
Slechts de zieke die wij bezochten

zal ons genezen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven
zal ons verkwikken.
Slechts het woord dat leed verzachtte
zal ons troosten.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Het teken dat Jezus naliel is een teken van verbond. Ingesteld op de laatste avond van zijn leven. Als we dit teken navolgen, zoals hij vroeg, betekent het dat we in zijn navolging de wereld een goede en veilige plek willen laten zijn. Een plek waar iedereen recht van leven en spreken heeft.

In deze gemeenschap maken we geen onderscheid, want wat telt is onze gelijkgerichtheid om de talenten die je hebt gekregen in te zetten voor elkaar.

Lied: Klankresten

H. Oosterhuis / T.P. Oosterhuis

Klankresten van een onvoltooid verhaal.
Steenlettergrepen,
sporen in woestijnzand.

Lichtwoorden,
ooit ontvangen,
maar van wie?

Hij zal niet slapen,
allerzielen hoeder.

Gedachten bij het thema

Jos Brink

Heer,
Leer ons samen door het leven te gaan.
Laat mij een vriend zijn voor wie naast mij is.
Help mij om deze dag het beste te geven van mijzelf.

We moeten met elkaar bestaan.
We leven met elkaar, maar zijn pas menselijk,
zo menselijk als de man van Nazareth,
wanneer we willen leven voor elkaar.

U toont uw liefde immers via ons.
Ik geef het toe, ik houd het al te vaak voor mij alleen,
terwijl Hij zei: "Ik zal aanwezig zijn
in een begrijpend woord, een lach,
een kus, een hand die helpt,
een schouder die een muur van troost is.

Help mij om deze dag
dit door te geven
als het beste van mijzelf.

Onze Vader

Onze Vader,
al zolang onderweg
van de hemel naar de aarde,
Uw Naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man;
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw rijk
door allen die veranderd zijn
in mensen van vrede en mededogen.

Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden zoveel inzicht
dat wij weten wat ons werkelijk
tot vrede en toekomst brengt.

Vergeef ons dat wij U tegenhielden
in zoveel mensen,
zoveel eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding
tot macht en geweld,
maar verlos ons vandaag nog
van één wereld voor enkelen
en open die wereld
van God en mens met allen.

Amen.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Lied: Levend Woord

In evangelium

Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen)

Mariëtte Harinck

Woord door klank, door heiligheid aangeraakt
vloeit als purperrood bloed uit de hemel,
dat onderhuids kloppend gaat,
zuurstof geeft,
kiemkracht tot bloesem brengt,
liefde als dauw. (2x)

Nooit houdt het stromen op,
zelfs koude adem
adem van dood
kan dit woord niet weerstaan. (3x)

Slotwoorden en Zegen

We zijn aan het einde van de viering gekomen.

We stonden vandaag stil bij onze eigen rol in het leven. Bij de dingen die we doen en laten. Bij wat we zaaien en oogsten.

Ik hoop dat we in onze omgeving de goede zaden mogen planten waaruit goede vruchten ontspruiten.

Ik kreeg recent een gedicht opgestuurd van mijn goede vrienden Astrid Duijff en René Roders. Zij wonen op Bonaire en schreven een boek met de titel: "Nieuwe politiek op Bonaire." Het is een zoektocht dan wel beschrijving van het soms corrupte en soms integere politieke landschap, vroeger en nu.

Voorafgaand aan het voorwoord namen zij een gedicht op van de Bonairiaanse dichter Cola Debrot. Ik vond het mooi aansluiten bij de thematiek van vandaag. Het gedicht draagt de titel "Misschien."

*Misschien komt de dag nog eens terug.
Een dag van pure vreugde,
of een nacht van puur verdriet
met een heldere maan op de zadelboom.*

Gumbo Limbo tree

*Misschien komt de dag nog eens terug
dat de kadushi en de zadelboom
elkaar omarmen op Bonaire
met liefde voor elkaar.*

cactus-achtige

*Misschien komt de dag wel
dat de maïs zijn zaden draagt
met arbeiders en werkgevers
samengebracht in sympathie.*

*Misschien is die dag nog ver
verder dan de kunuku van moeder Linda.
Maar verlies als je blijft geloof noch hoop,
ondanks de tegenslagen onderweg.*

plantage-platteland

Het gedicht komt er op neer, schreef René mij, dat het mogelijk is met elkaar samen te leven en te werken. Dat het soms heel veel tijd kost om dat voor elkaar te krijgen. Maar... dat je de moed niet moet opgeven.

Komende week begint de 40-dagentijd, te beginnen met as-woensdag.

Laten we toeleven naar het feest van Pasen. Dat we niet verzinken in zak en as, maar dat

we uitzien naar een oprechte wereld waar gerechtigheid is voor alle mensen. Laten we proberen daar de zaden voor te planten, opdat we later goede vruchten mogen oogsten.

Laten we de zegen van de Eeuwige vragen over ons doen en laten.
Nu en in de komende tijd.

Lied: Zegenwens

Andries Govaart/Rien den Arend

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je op-staat wan-neer je valt,
dat je mens mag wor-den in Gods o-gen en die van an - de - ren.
Weet dat de aar - de je draagt, dat je gaat in het licht
en de wind je om-geeft. Dat je de vruch-ten van je le-ven proeft en
gaat in vre - de. gaat in vre - de.

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:

www.deduijf.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
9 maart	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
16 maart	Maranca en Helma Schenkeveld <i>Gastvoorgangers</i>	In de Duif en via Zoom
23 maart	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
30 maart	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
6 april	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
13 april	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
20 april	Paasviering: Jan Meijer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net