

16 maart 2025

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Inclusief overweging en alle gesproken teksten



Foto: Ineke Pruissen, Ouders van Maranca vieren hun 60-jarig huwelijksjubileum

Stralend onderweg



Voorganger: Maranca Schenkeveld

Lector: Angela van der Marck

Piano: Irina Ursu-Antonova of

Stephanus Harsono

Het Koor van de Duif

Openingsgebed

Onnoembare,
Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.
Wij keren terug bij onszelf
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.
Wij worden stil om ons hart te openen
voor schepping en creativiteit.
Voor de stralen van licht en de klank van liefde.
Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.
Maak onze adem weer tot levensadem
en tot bron van moed en zeker weten.
Geef ons de levende woorden van uw schrift
ter herkenning en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.
Amen.

Openingslied: Welkom

Anneke Meiners/ Mariëtte Harinck

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Welkom en inleiding, ontsteken van de kaarsen

Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom hier in de Duif. Welkom ook degenen die middels Zoom met ons verbonden zijn.

Een speciaal welkom aan Joanne Nihom. Zij is verbonden met ons via Zoom en vandaag is zij onze speciale gast. Daar vertel ik u straks meer over.

Vandaag zijn we de 2e zondag van de 40-dagentijd. Het overkoepelend thema voor deze periode op weg naar Pasen luidt "Pelgrims van vertrouwen". Binnen dit thema kiest elke voorganger zijn/haar thema. Het mijne van vandaag luidt "Stralend onderweg". In de bijbelteksten van vandaag komt het stralen meermaals aan bod: zo lezen we over Mozes die zijn glanzend gezicht bedekt als hij de Heer heeft gesproken. Ook lezen we over Jezus, wiens kleding stralend wit wordt tijdens het bidden. En dat Mozes en Elia in hemelse luister verschijnen. In de overweging ga ik verder in op de betekenis van het stralen. En dat ook wij kunnen en mogen stralen.

Vandaag is het ook de dag van Pax' Vredesvlucht en het uitreiken van de Vredesduif. Dit zal ik na de overweging doen.

We gaan de (laatste) kaarsen aansteken. Angela, wil jij dit doen?

Wij ontsteken het licht voor elkaar, voor onszelf, voor de wereld, voor God.

Moge het licht in ons ontstoken worden – Licht als God in ons.

Eerste lezing: Exodus 34, 29-35

Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.

Lied: Dit ene weten wij

Löwenthal

H.Roland Holst/T.

Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen

Tweede lezing: Lucas 9, 28-36

Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk hen omhulde werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!' Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd,
in den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

Wek onze kracht,
vuur onze hartstocht aan,
heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons uw lieve naam.

Derde lezing: 1 Korintiërs 13, 8-13

De liefde

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Overweging

Pelgrims van vertrouwen: met dit thema zijn we de 40- dagentijd voor Pasen ingegaan. De toelichting luidt als volgt: Nu wij een nieuwe tijd tegemoet zien, gaan wij op reis in het vertrouwen dat er een andere weg is dan die van confrontatie en afscheiding. Een pelgrimstocht van vertrouwen gaan wij, zoekend naar de leefbaarheid van het niet-weten. Er is overgave, er is dankbaarheid en we weten dat we steeds weer terug kunnen vallen op vertrouwen. Niet het soort vertrouwen dat naïef een goede uitkomst verwacht, maar het soort vertrouwen dat weet dat er altijd steun is, altijd verbinding en zinvol contact, altijd de mogelijkheid het lijden te verminderen. Altijd.

Stralend onderweg

Natasja Bakker heeft vorige week de spits afgebeten met het thema “Samen onderweg”. Als je je levenspad loopt kom je anderen tegen of je loopt samen een stukje op. Ze sprak over hoe je je kunt laten verrassen door de mensen die jij tegenkomt.

Voor vandaag heb ik als thema gekozen “Stralend onderweg”. Vandaag hebben we heel veel voorbeelden van het stralen! Het begint al in de 1e lezing. Mozes' gezicht glanst als hij van de berg afkomt nadat hij de Heer heeft gesproken. Zijn ontmoetingen met de Heer, bovenop de berg, zijn zó bijzonder dat ze zijn gezicht doen stralen. De glorie van de Heer gaat over op Mozes als zijn spreekbuis. En Mozes op zijn beurt kan zijn toehoorders doen stralen als hij over de Heer spreekt. Maar als hij de berg afkomt lijkt dat stralende gezicht angst in te boezemen bij zijn omstanders. Onbekend maakt onbemind, nietwaar? Daarom bedekt hij zijn gezicht met een sjaal, behalve als hij met en over de Heer spreekt.

In de 2e lezing van Lucas lezen we “Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit”. Ook Mozes en Elia verschenen in Hemelse luister op de berg.

Dit verhaal van de verheerlijking op de berg vindt plaats vóór Jezus aan de reis naar Jeruzalem begint.

In Lucas 9 vers 51 staat: “Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem”. Met andere woorden, net voordat de reis naar Jeruzalem begint is er dit verhaal van de Godservaring op de berg en krijgt Jezus zo de noodzakelijke bemoediging om die reis te aanvaarden.

Dit verhaal van de verheerlijking op de berg vertelt over een indrukwekkende ervaring. Petrus, één van de aanwezigen, schrijft later een brief aan zijn gemeenten waaruit blijkt dat hij er nog vol van is. Petrus wist: hij had de glorie van zijn Heer gezien en het had hem voorgoed geraakt. Zo zijn er in heden en verleden veel meer mensen geweest die een Godservaring hebben meegemaakt en het heeft hun leven voorgoed veranderd. Ook zij zijn mensen die weten en niet meer hoeven te geloven. Ze hebben de Eeuwige ervaren en bij velen gebeurde hetzelfde als de discipelen: Ze spreken er nauwelijks of niet over omdat de ervaring niet in woorden te vangen is.

Pelgrims van Vertrouwen

Tot zover Exodus en Lucas. In de 3e lezing, uit Korinthiërs, lezen we over de liefde. Dat de liefde is, blijft en er altijd zal zijn. Een heel mooi voorbeeld heb ik jullie willen meegeven middels de foto op het boekje van vandaag. Het zijn mijn ouders op de dag dat ze hun 60-jarig huwelijksfeest vierden. Beiden ruim 80 jaar oud, straalden zij nog steeds hun liefde voor elkaar uit. Misschien niet persé elke dag, maar wel heel vaak! Zij zijn voor mij het stralende voorbeeld hoe je in het leven kunt staan. Niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden. En geloof me, die slechte tijden hebben zij ook gekend! Maar zij waren zeer gelovig en hun geloof was voor hun de rots in de branding. Juist in perioden van tegenspoed bleven ze rotsvast vertrouwen dat God ze bij de hand hield. Zij waren *Ware Pelgrims van Vertrouwen*.

In de liturgievergadering vroeg ik aan de deelnemers:

Mozes verborg zijn gezicht alsof hij zijn stralende gezicht niet wilde of durfde te laten zien.

Hoe is dat met ons: durven wij te stralen? Durven we het te laten zien? Of verbergen we ons stralen, bang om het te laten zien? Of onder het mom van "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg"?

Plaatsvervangend stralen

Uit de antwoorden bleek dat er meerdere deelnemers waren die zeiden: vroeger, toen ik jonger was, durfde ik niet te stralen. Enerzijds om niet op te vallen of “het hoort niet”, anderzijds omdat we inderdaad te horen kregen: "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg". Maar de meesten blijken inmiddels wèl te durven stralen. Stralen omdat ze iets leuks meemaken of omdat ze zich gehoord en gezien voelen, omdat ze een compliment in ontvangst mogen nemen. Ze durven ervoor uit te komen: “ik ben ik en ik doe zoals ik me voel!”. Eén antwoord sprong eruit: ik kan plaatsvervangend stralen. Op mijn vraag om nadere uitleg zei ze: toen mijn kleindochter afstudeerde, stráálde ze. En ik voelde me stralen omdat zij straalde. En hier zit voor mij het meest belangrijke van vandaag: stralen doet stralen! Het maakt niet uit of je zelf een prestatie hebt neergezet, of dat een ander dat heeft gedaan. Of je een Godservaring hebt gehad of van de natuur genoten hebt.

Of van het koor dat zo mooi zingt. Stralen mag en het werkt aanstekelijk. Zo kunnen we samen stralend onderweg in vertrouwen. Geen blindelings vertrouwen dat alles wel goed in verbinding en zinvol contact, stralend onderweg met de mogelijkheid lijden te verminderen. Stralend onderweg als pelgrims van vertrouwen. Moge dat zo zijn.

Pianospel

Uitreiken Vredesduif in samenwerking met Pax voor vrede

“Vrede en alle goeds”, hoe vaak wensen we elkaar dat niet toe tijdens het breken van brood en delen van wijn?

Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke toekomstdroom om in te geloven en al gelovend waar te maken. We bidden en zingen voor vrede, we zetten ons ervoor in, in onszelf, bij ons thuis, in onze buurt en ons land en ook in de wereld.

We weten hoe belangrijk het is om al het vredeswerk te benadrukken, om iedereen te bemoedigen die zich voor vrede inzet. Vrede lijkt immers zo ver weg.

Het idee van Pax (voorheen Pax Christi) is heel simpel. Vier keer per jaar wijden we een viering aan een Vredesvlucht. Onze verbondenheid met een persoon of organisatie die aan vrede werkt, of juist meer zou moeten werken, benoemen we en maken we bekend.

Vandaag is de keuze gevallen op een schrijfster en haar boek: Joanne Nihom met haar boek “Over grenzen”.

Welkom Joanne, fijn dat je vandaag via Zoom bij ons kunt zijn. Joanne, je bent van Nederlands-Joodse afkomst en woont sinds 20 jaar in noord-Israël in een kleine kibboets omgeven door Arabische en Druzen dorpen. Je schrijft graag over wat niet in de media is terug te vinden. Verhalen over je leven in Israël en hoe de verschillende bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten. Je vertelt over gebeurtenissen en initiatieven die laten zien dat veel Israëli's en Palestijnen hun (voor)oordelen opzij zetten en najagen. Ik geef een paar voorbeelden.

- Één verhaal gaat over een bijeenkomst van *Together Beyond Words*, een non-profit organisatie die ernaar streeft Israëlische en Palestijnse vrouwen dichter bij elkaar te brengen. “Vrede met anderen kun je alleen sluiten als je vrede in jezelf gevonden hebt”.
- Een ander verhaal gaat over het initiatief van de gemengde scholen. Inmiddels zijn er 7, de *Hand In Hand scholen*. Sommige Arabische meisjes hebben hun hoofd bedekt, een aantal Joodse jongens dragen een keppeltje. Verder is er qua uiterlijk geen verschil te zien. Met computerles zit er steeds één Arabisch en één Joods kind achter de pc. Er zijn steeds 2 leraren aanwezig: een Joodse en een Arabische. In Jeruzalem zijn er ook Palestijnse leerlingen.
- Weer een ander verhaal gaat over een Palestijn die als kind in een Israëlisch ziekenhuis lag. Wat hem vooral hielp waren de clowns in het ziekenhuis. Ze lieten hem geloven dat hij beter kon worden, gaven troost, moed en kracht. En maakten hem vooral aan het lachen. Eenmaal volwassen wil hij ook medisch clown worden en spelen voor zieke kinderen in het kinderziekenhuis in Gaza. Hij wordt opgeleid door de *Dream Doctors*, een uniek samenwerkingsverband met ziekenhuizen en de

gezondheidszorg in Israël. Ze hebben inmiddels meer dan 100 clowns opgeleid van Joodse en Arabische afkomst.

Tot zover de voorbeelden.

Jouw boodschap aan je lezers vind ik helemaal voorin het boek, naast de inhoudsopgave, en wel in het volgende gedicht van Ibtisam Barakat, uit *Tasting the sky, a Palestinian childhood*. Het luidt als volgt:

*Voor Alef, de letter waar het alfabet mee begint,
In het Arabisch en het Ivriet –
Twee semitische talen,
Zusters eeuwenlang.*

*Mogen we de taal vinden
Die ons naar het
Enige thuis dat er is, zal leiden –
Naar elkaars harten.*

Joanne, als 15-jarige had je al diepzinnige gesprekken over de toestand in de wereld. Toen al heb je gezegd: "als iedereen in de wereld tegelijk een gebed zou zeggen, dan zou er vrede zijn".

Angela en ik hebben jou en je boek uitgekozen voor de vredesduif. Je mag het duifje met trots in ontvangst nemen en moge het je inspireren tot het verder uitdragen van de wens tot verdraagzaamheid en vrede. Maar voor ik het duifje zal overhandigen, wil je ons iets vertellen over de totstandkoming van dit boek?

Joannes antwoord is te volgen via de zoomregistratie van deze viering, bit.ly/3Rhu2iK

Uitreiking vredesduifaam Michiel Schrijver, partner van Joanne.

Lied: Deze wereld om gekeerd

H.Oosterhuis/B.Huijbers

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen.
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was zal vader zijn;

mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt.
Hij zal zijn ogen niet geloven.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik nooit alleen loop
op de weg die mij voert naar later.
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn.
Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan,
maar ook proberen zal door andere ogen
Gods horizon te zien, daar waar de hemel
de aarde raakt en alles één wordt.
Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht,
verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn.
Ik geloof dat God het lijden niet wil,
maar vrijheid wenst, geluk en vrede.
Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden
die groter is en sterker dan wij.
Die ons liefhad en leed,
die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen
dat God met ons altijd zal doorgaan.
Omdat ZHij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat.
Amen.

Collecte

We delen onze middelen, onze intenties en gebeden, brood en wijn.

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van
een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag
ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen
door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van
tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen.*

Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Wij vragen Uw gebed voor 2 geliefde, pas overleden vriendinnen:

Gerda Biersteker-Groenewegen, onze buurvriendin, waar wij jaren lief en leed mee deelden en die wij, tijdens haar heftig ziekteproces, mochten bijstaan tot haar einde. en voor (pastor) Mirjam Sweere die 16 jaar geleden ons kerkelijk huwelijk inzegende, wat toen nog best bijzonder was!

Dat zij beiden de rust mogen vinden op hun weg naar het eeuwige licht

Laten wij bidden voor onze eigen voorbeelden van pelgrims van vertrouwen. Dat zij ons blijvend mogen inspireren opdat wij zelf ook vol vertrouwen durven te gaan op het pad dat voor ons ligt.

Amen

Tafellied: Slechts het brood

Tullio Consalvatico/B.Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven
zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene die wij verlost
zal ons bevrijden.

Slechts het gewaad dat wij wegschonken
zal ons bekleden.

Slechts de zieke die wij bezochten
zal ons genezen.

Slechts het water dat wij te drinken gaven
zal ons verkwikken.

Slechts het woord dat leed verzachtte
zal ons troosten.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

In onze Duif gemeenschap wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan het delen van brood en wijn. Ongeacht waar je vandaan komt, waar je voor staat, wat je geloof is. Iedereen, zonder uitzondering, is welkom aan deze tafel. Komt, want er is genoeg en alles staat al klaar.

Bij het delen van het brood: ***DURF TE STRALEN!***

Lied: De wildernis zal bloeien

M.Nijhoff / T.Löwenthal op.25, nr 10

De wildernis
zal bloeien
als een roos

Gebed bij het thema

Op weg naar Pasen

Ik hoop dat er eens licht zal zijn
dat straalt uit onze ogen
zodat wij elkaar kunnen zien
zoals wij zijn geschapen: naakt en onbedorven.

Ik hoop dat er eens licht zal zijn
dat straalt uit onze harten
en waar dan plaats zal zijn voor velen
die nu nog geen plaats hebben in onze wereld.

Ik hoop dat er eens een licht
zal stralen over onze gedachten
die ons tot nadenken zal aanzetten
waardoor de besluiten weer rechtvaardig zullen zijn.

Ik hoop dat er eens licht zal zijn
die door onze huizen zal schijnen
waardoor vriendschap en gastvrijheid
weer vanzelfsprekend zullen worden.

Ik hoop dat het licht
eens op onze weg zal schijnen
zodat wij weer te zien zijn
voor wie wij altijd verborgen zijn geweest.

Ik hoop dat het licht
onze paden zal blijven verlichten
zodat wij van ons leven
geen doolhof blijven maken.

Ik hoop dat het licht
dat op Paasmorgen zal stralen
ons de weg blijft wijzen
tot in de verste uithoek toe.

Onze Vader

(Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,
die ons vastbinden aan het verleden,

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

- De viering en overweging zijn na te zien en te lezen op onze website www.deduif.net.
- Volgende week zondag gaat Hans Ernens voor.
- De 40-dagentijdflyer ligt achter in de kerk, met alle informatie over de komende vieringen.
- Morgenavond is er weer de liturgievergadering. De viering van 23 maart van Hans Ernens, de viering van 30 maart van Catrinus Mak en de viering van 6 april van Noud-Lodewijk van Poppel worden dan voorbereid. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur. Doe mee, het zijn inspirerende gesprekken. De zoomlink voor deze avond heb je van de week al ontvangen bij de uitnodiging van deze viering en staat ook op de achterkant van je boekje.
- Op zondag 6 april is er na de viering weer een VA (vergadering van aangeslotenen). Op de agenda staat o.a het presenteren van het jaarverslag. Noteer deze in je agenda, dit mag je niet missen
- We zijn altijd op zoek naar helpende handen, voor het tafeldekken, stoelen klaar zetten etc. In de koffiehoek ligt een intekenlijst voor de komende zondagen. Twijfel niet langer, doe eens mee. Tenslotte maken vele handen licht werk.
- Na deze viering is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en iets lekkers.
- Dit waren de mededelingen voor deze zondag.

Slotlied: Lied van de opstanding

H.Oosterhuis / A.Oomen

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol tosnellend water,
schietsend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

dode, dode, sta op, het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen.

En wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

Dankzegging

Alvorens over te gaan tot het uitspreken van de vredeswens wil ik graag iedereen bedanken die geholpen heeft om deze viering tot stand te brengen. Vele handen maken licht werk en we mogen ons gelukkig prijzen dat dit elke week weer wààr gemaakt wordt. Iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen: hartelijk dank voor jullie inzet. Toch even een speciaal bedankje aan de mannen van de techniek, Erwin en Mark. Met jullie medewerking was het mogelijk om Joanne vandaag bij deze viering te hebben, evenals de overige Zoomers, in binnen – èn buitenland!

Tot slot: een heel groot dankjewel aan Angela: je bent niet alleen lector geweest, maar ook een geweldige hulp bij de voorbereiding van de viering èn bij de voorbereiding van de vredesduif. Voor herhaling vatbaar wat mij betreft, Angela! Dank!

Zegenwens

Laat de zon u zegenen met haar milde stralen,

Zij moge u helen,

Licht zijn op uw wegen,

Uw hart verwarmen

En bij ontij

Een regenboog spannen

Aan uw horizon.

Ik wens jullie allen een stralende zondag toe!

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:
www.deduif.net*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
23 maart	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
30 maart	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
6 april	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
13 april	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
20 april	Paasviering: Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
27 april	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
4 mei	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2025 is dat ten gunste van de stichting "Heart for Children". Zij biedt scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo in Oeganda. Deze kinderen komen uit achterstandssituaties. Het doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Alle ingezamelde gelden komen volledig t.g.v. deze stichting. Voor meer info: www.heart4children.org

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net