

23 maart 2025

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

*Met overweging en
alle gesproken teksten*



“Kwetsbare Droomwereld” - schilderij van Marry van der Aa

Kwetsbaarheid omarmen



Voorganger: Hans Ernens
Lector: Yvon van der Meer
Piano: Irina Ursu-Antonova of
Stephanus Harsono
Het Koor van de Duif

Openingsgebed

Lieve God,
Vandaag komen we voor U met open harten en een verlangen
om onze kwetsbaarheid te omarmen.
Help ons om onze zwakheden niet te verbergen,
maar ze te zien als een bron van kracht en verbinding.
Geef ons de moed om eerlijk te zijn
over onze angsten en onzekerheden
en om steun te zoeken bij elkaar en bij U.
Laat ons Uw liefde en genade ervaren
in onze momenten van kwetsbaarheid.

Moge Uw aanwezigheid ons troosten
en ons de kracht geven om door te gaan,
zelfs wanneer we ons zwak voelen.
Help ons om anderen te zien met dezelfde
compassie en begrip die U ons schenkt.
Amen.

Openingslied: Tegen de laatste oorlog

H.Oosterhuis/A.Oomen

Mocht het waar zijn wat gegrift staat:
dat er iemand is die hoort.
Moge Gij het zijn die hoort, weet,
ziet, afdaalt, om te bevrijden.

Die ons losmaakt uit de strikken
van de nacht, de hand der heersers.
Die ons uitdrijft, zee, woestijn in,
naar een oord van licht en water.

Mocht het waar zijn dat uw liefde
tot op heden nog van kracht is -
dat Gij ons nog in de dood kent,
ook nog daar, als dat zou kunnen.

Wees als toen een God-bevrijder:
laat een nieuwe laatste oorlog,
die gifbeker, ons voorbijgaan.
Zend uw engel, uw messias,

die hem uit de handen van de
heersers slaat, de afgrond in -
die ons wenkt uit onze kelders
en ons toeroept: Vrede nu.

Welkom en inleiding

Beste mensen hartelijk welkom in de Duif, waar ik vandaag samen met Henk Kenper voorga ipv met Yvon van der Meer. Zij is helaas geveld door migraine; dank je wel Henk voor jouw support alvast, want je moet natuurlijk ook nog dirigeren. Ook een welkom aan iedereen die deze dienst via Zoom volgt. Ook al zijn we fysiek niet bij elkaar, laten we ons verbonden voelen! Wees welkom in onze derde viering in de 40 dagen tijd Paasserie, Pelgrims van vertrouwen. Een heel kleine pelgrim stellen we ook graag aan jullie voor, ons nieuwe hondenkind Abby, die vanaf verleden week zondag bij ons woont en het zonnetje is in ons leven!

Maranca Schenkeveld nodigde ons verleden week al uit om onze maskers te laten vallen en te durven stralen! Durf te stralen in wie je bent, met al je imperfecties, je twijfels en je moed om open te zijn. Want juist in die openheid ligt je ware kracht.

Vandaag komen we samen in de De Duif om een ander bijzonder thema te verkennen: kwetsbaarheid omarmen. In een wereld die vaak gericht is op macht en ongevoeligheid, willen we vandaag stilstaan bij de kracht die schuilt in het tonen van onze kwetsbaarheid op het pad naar vertrouwen.

Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte, maar juist een bron van moed en verbinding. Het is in onze kwetsbare momenten dat we echt contact maken met onszelf en met anderen. Het is een uitnodiging om eerlijk te zijn over onze angsten, onze onzekerheden en onze diepste verlangens. Het kan ons helpen om dieper contact te maken met het goddelijke en met de essentie van ons mens-zijn.

Persoonlijke uitdagingen

We leven in een tijd waarin de wereld en haar mensen meer dan ooit geconfronteerd worden met kwetsbaarheid. Van de gevolgen van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid, van pandemieën tot persoonlijke uitdagingen, we worden allemaal uitgedaagd om onze kwetsbaarheid te erkennen en ermee om te gaan. Het is in deze momenten van kwetsbaarheid dat we de kans krijgen om echte verbindingen te maken en elkaar te ondersteunen.

Over ondersteunen gesproken: Vandaag hebben we een bijzondere bijdrage van een van onze bezoekers, Marry vander Aa.

Zij heeft speciaal voor deze dienst een prachtig schilderij gemaakt; op de voorkant van jullie liturgieboekje een afbeelding van haar schilderij 'kwetsbare droomwereld'. Het zijn berenklaauwen. Deze bloemen zien er sterk uit, maar zijn ook gemakkelijk te vertrappen. Dit schilderij herinnert ons eraan dat zelfs wat sterk lijkt, ook kwetsbaar kan zijn.

We lezen het verhaal van David en Goliath en we lezen ook een mooi gedicht van Flora Kwantes, 'Sprongkracht' dat Yvon voor deze viering en thema heeft uitgekozen.

Laten we vandaag samen een ruimte creëren waar we ons veilig voelen om onze kwetsbaarheid te tonen. Een ruimte waar we elkaar ondersteunen en bemoedigen, waar we luisteren zonder oordeel en waar we de moed vinden om onszelf te zijn.

Laten we beginnen met een moment van stilte, om ons te openen voor de aanwezigheid van het goddelijke in ons midden.

Lied: Het was een nacht

H. Oosterhuis/T. Löwenthal

Het was een nacht door merg en been,
het werd een nacht van lichten,
van waterwel uit woeste steen,
van vuur en vergezichten.

Een klank de doodse stilte brak,
een woord verwachting zaaide,
een stem uit hoge vlammen sprak,
een storm de zee verwaaide.

Het einde komt, vlucht weg van hier,
zo schreeuwden van hun tronen
de dochters van het goudvertier
en hun vergulde zonen.

Maar, die in scherven, stof en as
ter neder lagen,
die wisten dat het niet zo was,
dat nieuw begin zou dagen.

Het werd een dag zoals daarvoor,
miljoenen dagen kwamen:
het rad voor ogen draaide door,
het duister spande samen.

Het vuur versteende tot woestijn,
de zee ook kwam met wrake
en roofde alle woorden weg
die ons nog moed inspraken.

Een langzaam einde spint ons in,
een web van doem-gedachten,
geen vergezicht, geen nieuw begin,
geen God staat ons te wachten.

Het is de nacht van voor de tijd,
geen klank van stem te horen,
uit doodse stilte uitgeleid
zijn wij maar pas geboren.

Die op hun tronen tieren voort,
die in hun graven zwijgen.
op onze lippen ligt een woord
dat klank en stem zal krijgen.

Eerste lezing: 1 Samuel 17

David verslaat Goliath

De mannen hoorden wat David zei en vertelden het aan Saul. Toen liet Saul hem halen. David zei tegen Saul: "Laat niemand de moed verliezen door die Filistijn. Ik zal met hem vechten." Maar Saul zei tegen David: "Dat kun je niet. Je bent veel te jong. En hij vecht al van jongs af aan." Maar David zei tegen Saul: "Ik ben gewend om voor mijn vader de schapen te hoeden. Soms roofde een leeuw of beer een schaap uit de kudde. Dan liep ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het dier uit zijn bek. En als de leeuw mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn manen en doodde hem. Ik heb leeuwen en beren verslagen. Met deze ongelovige Filistijn zal het net zo aflopen. Want hij heeft het leger van de levende God uitgedaagd. De Heer heeft mij gered van de klauwen van leeuwen en beren. Hij zal mij ook redden uit de handen van deze Filistijn." Toen zei Saul: "Ga dan maar. De Heer zal met je zijn."

Toen liet Saul David een wapenrusting aantrekken. Hij zette hem een koperen helm op en deed hem een pantser aan. David gespte daaroverheen het zwaard om en probeerde te lopen. Hij had nog nooit eerder een wapenrusting aan gehad. Toen zei David tegen Saul: "Ik kan hier niet in lopen, want ik ben dit niet gewend." En hij trok alles weer uit. Hij nam zijn stok en zocht vijf gladde stenen uit de beek. Die deed hij in zijn herderstas waarin hij zijn slingerstenen bewaarde. Daarna liep hij met zijn slinger in de hand naar de Filistijn toe.

De Filistijn liep op David af. Zijn schildknaap liep voor hem uit met Goliats schild. Toen de Filistijn David zag en hem bekeek, lachte hij hem uit, omdat hij nog jong was, rood haar had en er knap uitzag. Hij zei tegen David: "Ben ik soms een hond, dat je met een stok op mij afkomt?" En hij vervloekte David bij zijn goden. Ook zei de Filistijn tegen David: "Kom maar eens hier! Dan voer ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren!"

Maar David antwoordde hem: "Jij komt naar mij toe met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom naar jou toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het leger van Israël, de God die jij hebt uitgedaagd."

Toen zette de Filistijn de aanval in en kwam op David af. David rende naar hem toe. Hij stak zijn hand in de tas, pakte er een steen uit en slingerde die weg. En hij raakte de Filistijn tegen zijn voorhoofd. De steen drong in zijn voorhoofd en de Filistijn viel voorover op de grond. Zo versloeg David in al zijn kwetsbaarheid de Filistijn, met een slinger en een steen.

Tweede lezing

De kracht van kwetsbaarheid:

In de stilte van de nacht, waar de ziel haar zorgen draagt,
ligt een kracht die zachtjes wacht, in de tranen die men vraagt.

Kwetsbaarheid, een tere bloem, die bloeit in 't hart van pijn,
zij toont ons ware moed en roem, in 't licht van 't diepste zijn.

Wanneer de muren vallen, en maskers worden afgelegd,
dan kan de liefde binnenvallen, en wordt de ziel gehecht.

In zwakte schuilt een kracht zo groot, die ons met God verbindt,
het is de weg die naar Hem leidt, waar ware vrede begint.

Lied: Voor zevende dag

H.Oosterhuis/A.Oomen

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Overweging

Een van de meeste gestelde vragen aan een mens is “hoe is het met je” Ik weet niet hoe jullie ervaringen precies zijn, maar vrijwel altijd krijg je twee standaard antwoorden, “goed hoor en met jou”? Of iemand antwoord, “ja prima, druk!” Waardoor diegene daarna wat kan praten over koetjes en kalfjes die hem/haar bezighouden. En natuurlijk is dat prima.

Vertrouwen is hard nodig

Maar hoe gaat het nou echt met je? Welke muren zouden kunnen omvallen indien we oprecht interesse tonen in iemand, zelfs iemand die je niet zo goed kent. Iemand zou zich open kunnen stellen en een eerste stap naar vertrouwen zou hiermee gezet kunnen worden.

Dat vertrouwen is ook zo hard nodig in een wereld waar macht en ongevoeligheid vaak de boventoon voert.

We leven ook in een wereld waarin macht, controle en succes vaak de norm lijken te zijn geworden. Leiders tonen hun kracht door macht te tonen, bedrijven concurreren met elkaar zonder genade, en zelfs in ons persoonlijke leven voelen we de druk om sterk te blijven en geen zwakheden te tonen. Maar diep vanbinnen weten we allemaal dat niemand onkwetsbaar is. We hebben allemaal momenten van angst, verdriet, onzekerheid en eenzaamheid.

Hoe moeilijk het ook is, er ligt een enorme kracht in het durven tonen van kwetsbaarheid. Niet als een teken van zwakte, maar als een uiting van moed en vertrouwen. Dit is niet alleen een diepe menselijke waarheid, maar ook een goddelijk principe dat we terugzien in de Bijbel.

Intimiderende Goliath

Een van de bekendste Bijbelverhalen over kwetsbaarheid en kracht is dat van David en Goliath wat we net hebben gelezen. De machtige reus Goliath intimideerde het leger van Israël. Niemand durfde hem uit te dagen, omdat iedereen dacht dat alleen brute kracht kon winnen van deze onoverwinnelijke vijand. Maar dan komt David, een jonge herder, zonder wapenrusting of zwaard. Menselijk gezien was hij kwetsbaar, geen partij voor Goliath.

Toch had David iets wat de reus niet had: vertrouwen in God. Hij hoefde zich niet sterker voor te doen dan hij was. Zijn kwetsbaarheid werd zijn kracht, omdat hij zich volledig

overgaf aan Gods leiding. Met een simpele slingersteen versloeg hij de reus die iedereen vreesde.

Dit verhaal is meer dan een historische gebeurtenis; het is een diep spiritueel principe. Ware kracht ligt niet in macht, maar in moed en vertrouwen; wanneer zal dit ooit bij menig wereldleider doordringen?

En dan Jezus: De ultieme kwetsbaarheid als kracht

Het grootste voorbeeld van de kracht van kwetsbaarheid vinden we in Jezus zelf. Hij was de Zoon van God, maar koos ervoor om zich klein en nederig te maken. Hij had alle macht, maar waste de voeten van zijn discipelen. Hij kon overwinnen met geweld, maar koos voor liefde en zelfopoffering.

Liefde, overgave en vertrouwen

Dit leert ons een diepgaande les: echte kracht zit niet in overheersen, maar in liefde, overgave en vertrouwen.

Onze wereld is vaak hard en ongevoelig. We worden aangemoedigd om onze ware gevoelens steeds vaker te verbergen onder een masker van perfectie. Op social media laten mensen vaak alleen hun successen zien, en in werk en relaties voelen we soms de druk om sterk te blijven, ook als we ons van binnen gebroken voelen.

Maar juist in deze wereld is kwetsbaarheid een daad van moed. Denk aan een leider die durft toe te geven dat hij fouten maakt, een ouder die toegeeft dat hij niet altijd de antwoorden heeft, of een vriend die durft te zeggen: "Ik heb je nodig." Dit zijn geen tekenen van zwakte, maar van echte kracht.

Neem bijvoorbeeld Nelson Mandela. Na 27 jaar gevangenschap had hij alle reden om met haat en wraak te reageren. Maar hij koos voor vergeving en dialoog. Geen bommen, geen vergelding—maar kwetsbaarheid en het lef om de hand uit te reiken naar zijn vijanden. En juist daardoor bracht hij een verdeeld land dichterbij vrede.

Kracht, volbracht in zwakheid

De apostel Paulus begreep dit principe heel goed. In 2 Korinthe schrijft hij:

"Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. (...) Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig."

Paulus erkende dat hij als mens beperkt was, maar dat juist in die zwakte Gods kracht zichtbaar werd. Hoe minder wij proberen onszelf groot te houden, hoe meer ruimte we geven aan God om door ons heen te werken.

Door de geschiedenis heen zien we een belangrijk patroon: ware vrede wordt niet bereikt door macht en geweld, maar door moedige kwetsbaarheid.

Denk aan oorlogen en conflicten. Hoe vaak proberen landen conflicten op te lossen met wapens en machtsvertoon? Maar waar heeft dat ooit duurzame vrede gebracht? Bommen kunnen steden verwoesten, maar niet de haat in harten. Vergelding kan vijanden vernietigen, maar niet de pijn van een volk helen.

Echte vrede komt wanneer iemand de moed heeft om te zeggen:

"Ik vergeef je."

"Laten we praten in plaats van vechten."

"Ik weet dat je pijn hebt, laten we samen zoeken naar een oplossing."

In onze huidige wereld lijkt dit nu misschien totaal onbereikbaar, maar we moeten blijven proberen een dialoog te zoeken, je te verdiepen in de ander.

In onze persoonlijke levens werkt het net zo. Een ruzie kan jaren duren als beide partijen blijven vasthouden aan trots en koppigheid. Maar wanneer iemand kwetsbaar genoeg is om te zeggen: "Zullen we praten" of "Ik wil je begrijpen," dan ontstaat er ruimte voor genezing en verzoening.

Kwetsbaarheid, kracht groter dan jijzelf

Kwetsbaarheid heeft de kracht om muren te breken waar geweld alleen maar meer muren bouwt.

Misschien sta jij nu voor een situatie waarin je je kwetsbaar voelt. Misschien worstel je met iets wat je niet durft te delen, of ben je bang om afgewezen te worden als je laat zien wie je echt bent. Dit gebeurt ook zo vaak op de werkvloer. Teveel werk, teveel stress en je voelt dat je het eigenlijk niet meer aan kunt. Weet dit: je hoeft niet altijd sterk te zijn. Ware kracht ligt niet in het verbergen van je pijn, maar in het durven tonen ervan. Ware kracht is het durven toegeven dat alles je een beetje teveel wordt in onze soms dolgedraaide maatschappij en dat je een stapje terug wilt doen.

David overwon Goliath niet door zijn eigen kracht, maar door vertrouwen. Jezus overwon de dood niet door macht, maar door overgave.

Mandela bracht geen vrede door geweld, maar door vergeving. En ook jij mag weten: Gods kracht wordt zichtbaar in jouw kwetsbaarheid.

Wees moedig. Wees echt. Want juist in je kwetsbaarheid schuilt een kracht die groter is dan jijzelf. Laten we die samen proberen te ontdekken. Pelgrims die stralend op weg gaan met vertrouwen in zijn of haar kwetsbaarheid.

Moge dat zo zijn.

Amen.

Muzikaal intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God die Vader en onze bevrijder is.
Die de kosmos, de aarde en ook mij geschapen heeft.
Die de wereld in zijn hand houdt
en de evolutie stuwt tot de volkomen voltooiing.
Ik geloof in Jezus Christus,
die ons voorgeleefd heeft hoe God is.

Die tranen heeft gedroogd en ons weer blij maakte.
Die in zijn leven ons heeft voorgedaan
wat de weg is naar voltooiing.

Ik geloof in de Geest die ons helpt
en die nooit meer gedooft kan worden sinds het eerste paasfeest.

Ik geloof dat het mijn taak is
die Geest gestalte te geven in onze dagen.

Ik geloof dit te kunnen doen
door de kracht van deze gemeenschap.

Amen.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen inzicht veranderen.

Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafellied: Dat wij niet slapen

H. Oosterhuis/A.Oomen

Dat wij niet slapen
daglicht bewoners.

Dat wij ons uithouden
nuchter van liefde.

Reik ons uw beker water
dat dorstig maakt,
woorden die horen, doen,
reik ons uw hand.

Kome wat komt,
maar laat het om jou zijn,
dat wij het uithouden
en niet om niemand.

Dat wij de beker drinken
tot de bodem.

Dat wij dit leven
leven tot de dood.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn.

Lied: Zeven maal

H.Oosterhuis/A.Oomen

Zevenmaal opnieuw geboren,
klein gekregen, uitgeworpen,
wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen
zullen bloeien waar wij wonen,
licht zal op het water stromen.

Gedachte bij het thema: Sprongkracht

Flora Kwantes

Ik wankel met een hart van steen
door druppels uitgehold
bekleed met huid die dun geschild
zich niet meer kan verweren.
De wereld stroomt in golven binnen
stom en weerloos drijf ik mee.

Van binnen leeg stijg ik omhoog
gewichtloos voort tot op de top.
Ik waag de sprong naar vaste kust en land
mijn tenen klauwend in het zand.

Mijn stem zwelt aan en schreeuwt
de echo van een meeuw weerklinkt
mijn stenen hart trilt mee.

Daar vind ik wat vergeten leek
de kracht van flinters hart en huid
in los verband tot een geheel gesmeed
bezie ik mild de splinters in mijn oog.
Laat anderen maar balken.

Bidden wij samen:

Gebed van Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

Activiteiten en informatie

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Slotlied: Dan zal ik leven

H.Oosterhuis/A.Oomen

Het zal in alle vroegte zijn, als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet -
wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen,
aren waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
Bergopwaarts en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen. (2x)

Dan zal ik leven. (3x)

Slotwoorden en zegenbede

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te
drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:
www.deduif.net*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
30 maart	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
6 april	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
13 april	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
20 april	Paasviering: Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
27 april	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
4 mei	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2025 is dat ten gunste van de stichting "Heart for Children." Zij biedt scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo in Oeganda. Deze kinderen komen uit achterstandssituaties. Het doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Alle ingezamelde gelden komen volledig t.g.v. deze stichting. Voor meer info: www.heart4children.org

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net