

**27 april 2025**  
*Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom  
Met overweging en alle gesproken teksten*



# **Nieuw begin, stap voor stap**

***Beloken Pasen***



Voorganger: Jan Meijer

## **Openingsgebed**

Wij bidden om nabijheid:

Wees ons nabij  
wanneer wij onze ogen  
en ons hart proberen open te houden  
voor het bijna onmogelijke.

Help ons  
om daadwerkelijk te blijven geloven  
in het goede dat in ieder mens leeft.

In het vertrouwen op het leven  
zoals Jezus bedoeld heeft.  
De vrijheid om te spreken  
De moed om vol te houden.

Wij bidden om verbinding en kracht  
om te doen  
wat ons te doen staat.  
Amen

## **Openingslied:**

*Bas v.d. Bent / Traditioneel - Basisgroep Alkmaar*

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij  
en wie je ook bent wees welkom hier.  
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,  
ik wens jou vrede gegroet ben jij.  
Gegroet ben jij, gegroet ben jij  
en wie je ook bent wees welkom hier!

## **Welkom en inleiding**

Goedemorgen op deze mooie zondagmorgen in de Duif  
Deze eerste zondag na Pasen. Beloken Pasen.  
Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken'.  
Middelnederlands voor 'sluiten'.  
En bij sluiten/afsluiten hoort een nieuw begin. Stap voor stap.

Eens in de 25 jaar is er een jubeljaar. En 2025 is zo'n jaar.  
In de Paasweken was het thema: Pelgrims van vertrouwen.  
Voor het jubeljaar is het thema wereldwijd: Pelgrims van hoop.  
Hoop dat in het midden staat van geloof, hoop en liefde.  
Voor het brengen van de balans tussen geloof en liefde.

We zingen vandaag zelf en Marc laat vandaag ook solo zijn zangstem horen.  
Het koor geniet van een welverdiende vakantie. Als onze pelgrims van hoop.

Geloof en liefde horen we vandaag terug in de gelezen en gezongen teksten.  
We vragen om hoop in een gebed en bij de zegenbede.  
Om de energie voor steeds een nieuw begin met elkaar.

Het gebouw en onze gemeenschap heeft stevige fundamenten.

De kerk vanaf 1851 en wij vanaf 1974.

Als pelgrims van hoop wensen Marc en ik iedereen een mooi beloken Pasen.

Een viering van geloof, hoop en liefde. Dat het je hart mag openen en het optimisme van een nieuw begin, stap voor stap in je hart mag brengen.

**Lied: Secret Heart**

*Ron Sexsmith - Met enige vrijheid vertaald*

Geheim hart

Waarvan ben je gemaakt?

Waarvoor ben je zo bang?

Zouden het die simpele woorden kunnen zijn?

Of de angst, dat het gehoord wordt?

Wat is daar mis mee?

Laat kennismaken met je geheime hart

Geheim hart

Waarom zo mysterieus?

Waarom zo beschermend, waarom zo serieus?

Misschien doe je gewoon stoer

Misschien ben je gewoon niet dapper genoeg

Wat is er mis?

Laat kennismaken met je geheime hart

Dit grote geheim.

Dat je probeert te verbergen

is precies hetzelfde als

wat je graag wilt laten zien

Ga vertellen hoe je je voelt

Geheim hart

Kom er vooruit en deel het

De eenzaamheid. Weinigen kunnen het aan.

Zou het iets te maken kunnen hebben

met toegeven dat je het niet alleen kunt?

Laat kennismaken met je geheime hart

Dit grote geheim

Dit is een geheim

dat je probeert te verbergen

Is precies hetzelfde als

wat je graag wilt laten zien.

Ga vertellen hoe je je voelt

met dit grote geheime hart

Ga er op uit en deel het

dit mooie geheime hart

### **Eerste lezing: Johannes 20, 19-29**

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede met jullie!" Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie! Zoals de vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.

Één van de twaalf, Tomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de heer gezien!" zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven."

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. "Vrede zij met jullie!" zei Hij en daarna richtte Hij zich tot Tomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Tomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."

### **Tweede Lezing: Handelingen 5, 12-20**

De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk.

De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Er kwamen steeds meer mensen bij die in de Heer geloofden, een groot aantal mannen zowel als vrouwen en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matten buiten op straat, in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op één van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en allen werden genezen.

Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. 's Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: "Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat. "

### **Lied: Love Shines**

*Ron Sexsmith - Met enige vrijheid vertaald*

In elke verborgen stad  
zijn er zijn ergens dromen  
die geduldig volhouden  
om de koperen ring te pakken.  
Als ze hun droom waar zien worden, ontstaat er een vonk  
aan het donkere einde van de geest  
waar het licht verschijnt in blijde tranen  
Daar straalt mijn liefde  
en verdrijft de onrust in onze gedachten.

Er zijn stille dagen  
om tot onszelf te komen  
bij alles wat we omarmen  
en ik verlang ernaar dat met alle macht vast te houden

Wanneer in de nacht onze hoop samenkomt  
ontsteken onze ogen als vuurvliegjes  
Dan straalt onze liefde  
Onze liefde straalt  
In elke verborgen stad  
zijn er ergens dromen  
die sierlijk de armen uitstrekken  
om de touwtjes van de liefde in handen te krijgen.  
En ik heb gezien wat liefde kan doen, dat weet ik.

Het is alsof de kaars gloeit in de wijn  
Het vult een hart met zilveren sterren  
daar waar mijn liefde straalt  
waar het licht verschijnt in blije tranen  
Dat is waar mijn liefde straalt  
Mijn liefde straalt, mijn liefde straalt , mijn liefde straalt  
Onze liefde straalt, onze liefde straalt

### **Derde Lezing: Uit een interview met Bright Richards**

*Bright Richards is vluchteling uit Liberia*

Hij vertelt hoe hij jaren geleden met zijn vrouw Margriet en hun dochtertje van twee op vakantie in Tunesië zag hoe een West-Afrikaanse jongen die daar studeerde, werd opgepakt door de politie. De jongen wilde een Nederlands gezin bezoeken, maar had problemen gekregen met de bewaker van het hotel toen bleek dat hij Arabisch verstond. “Ik ben opgegroeid in een dictatuur, in mijn hoofd speelde zich meteen een film af: als deze jongen wordt meegenomen, zijn wij geen getuige meer van wat er met hem gebeurt. Dus ik zei tegen de politie: “Als jullie hem meenemen, stap ik ook in.”

Hij lacht hard: “De politie dacht waarschijnlijk: twee donkere jongens, geen probleem. Maar toen zei mijn vrouw: “Dan ga ik ook mee.” Ook zij stapte in, met ons dochtertje. Toen zei dat Nederlandse gezin: “Wij gaan ook mee. Ineens zat de politieauto helemaal vol.” De politie droop uiteindelijk af.

### **Overweging**

*Een hoopgevend verhaal van Bright Richards vluchteling uit Liberia en in Nederland opgevangen.*

Met een ogenschijnlijk kleine eerste stap komt toeschouwer Bright in actie. Hij zorgt met die actie voor een ketting reactie en een grootse afloop. Onvoorwaardelijk met zijn eerste stap in actie komen. Hopend op en gelovend in een goede afloop. Geen voorwaarden of zekerheden vooraf.

Tomas heeft die wel. Voorwaarden en zekerheden vooraf.  
We lezen dat in de tekstlezing uit Johannes.

Eerst zekerheden dan pas wilde hij geloven in een nieuw begin.

Pas nadat Jezus dat hem heeft laten zien en voelen.

Ne geleverd bewijs wil hij geloven dat opstanding echt mogelijk is.

Opstaan en een nieuw begin.

We lezen de woorden van Jezus naar Tomas: "Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven"

Gelukkig zijn om het geloof in een hoopvol begin.

### **Onvoorwaardelijk in actie komen**

In de tweede lezing uit Handeling geloven de apostelen in het nieuwe leven en komen in actie. Onvoorwaardelijk.

Ook hier leidt actie tot een kettingreactie van enthousiasme en tot in beweging komen.

Zowel bij de volgelingen als bij de tegenstanders.

Het enthousiasme bij de volgelingen.

De jaloezie en het ingrijpen door de tegenstanders.

De acties lijken minder goed af te lopen dan bij het verhaal van Bright Richards.

Ze worden tegen gewerkt en gevangen gezet.

Maar niet voorgoed. Ze luisteren nog steeds naar de boodschap:

"Ga naar de tempel en spreek daar het volk over.

Ondanks tegenslag bij de stappen die gezet worden.

Niet te stoppen. Een nieuw begin, stap voor stap voor stap

Bij de inleiding heb ik de stevige fundamenten van het kerkgebouw en de gemeenschap van de Duif genoemd..

Met de foto van de Duif wilde ik in beeld brengen dat de Duif als kerk en gemeenschap nog steeds bestaat dankzij de goede fundamenten.

Ondanks weerstand en tegenstand in een poging het gebouw te slopen.

Ondanks weerstand en tegenstand van het bisdom in een poging het begin van onze gemeenschap tegen te houden.

De Duif als gebouw bleef staan dankzij de fundamenten en De Duif als gemeenschap begon, zoals we allemaal weten in 1974 ook met een nieuw begin: stap voor stap. Niet te stoppen.

### **Eerst geloven, dan zien**

Vorig jaar in 2024 nog uitgebreid gevierd en beloken (afgesloten) met een feestjaar.

Op 5 januari 2025 opende Hans Ernens met "Joy to the world" en maakte in zijn overweging melding van het wereldwijde jubeljaar 2025.

En net als in het jubileumjaar 2024 zullen we in het jubeljaar zelf de slingers gaan ophangen. In actie komen. In actie komen zoals de apostelen.

Ondanks eventuele weerstand en dankzij iedereen die er wel bij wil horen. Als Pelgrims van hoop in actie komen voor een nieuw begin. Met al het positieve van de eerste 50 jaar in je rugzak. Stap voor stap naar de weg van de toekomst. De eerste stap zetten zonder de hele weg te kennen. De tekst uit mijn zegenbede van 1e Paasdag. Eerst geloven en dan zien.

Niet als sceptische Tomas van eerst zien en dan geloven.

Maar eerst geloven met het enthousiasme van de volgelingen van de Apostelen.

De volgelingen komen letterlijk met steeds aandragen.

De positieve acties van de apostelen leiden tot positieve kettingreacties.

In de teksten van de liederen die Marc zingt gaat het over de verbinding met jezelf.

Liefde die jij uitstraalt straalt en naar jou terug straalt, zonder vragen.

Over dromen die hun armen uitstrekken om waar te willen worden. Onvoorwaardelijk, Geloof, hoop en liefde. Onvoorwaardelijk.

### **Naar een nieuw begin**

Wat is onze/mijn wens als voorganger in om waar te worden:

Een Duifgemeenschap die weer gaat opbloeien. De tijd van snoeien heeft lang genoeg geduurd. Mijn armen strek ik uit voor het weer opbloeien. Als droom om waar te worden. Een mooie zondag om vandaag te starten. Met beloken Pasen. Sluiten om te kunnen openen. Naar een nieuw begin, stap voor stap.

Wat is de eerste stap? “ER MET HART EN ZIEL IN GELOVEN.”  
ALS PELGRIMS VAN HOOP. De goede weg. Het begin ervan.

Wat is de volgende stap:

Nieuwe ideeën, andere plannen, een open blik. De eerste stap zonder de hele weg te kennen. Kom met nieuwe gedachten voor de groei en bloei van onze Duif.

De armen uitstrekking voor nieuwe verbindingen. Maak een notitie die je aanreikt aan een van ons, bestuur en/of voorgangers. Persoonlijk met een brief, in een mail of app.

Laten we denken vanuit mogelijkheden zonder voorwaarden vooraf met zekerheden en bewijzen. Geloof er in zoals de volgelingen met hun enthousiasme.

In de tekstlezing uit handelingen lees ik niet over de apostelen dat eerst alle bezwaren, obstakels en weerstand hebben gesproken. In het interview met Bright Richards lees ik ook niet over voorwaarden en zekerheden bij het zetten van die belangrijke eerste stap. Hij zette hem op het dat de jongen werd aangehouden. Onvoorwaardelijk.

### **Kijken naar de toekomst**

Op dit moment kijken wij als Duifgemeenschap naar de toekomst

Nu nog met persoonlijke en individuele visies.

Die zijn negatief en positief. We streven als bestuur en voorgangers naar een gezamenlijke v  
positieve op een toekomst.

Als eerste belangrijke stap. Als nieuw begin, stap voor stap.

Er wordt een bijeenkomst voorbereid waarbij alle Duiven elkaar kunnen ontmoeten in 's-Graveland bij Noud-Lodewijk.

Op goede gronden in zijn mooie woonboerderij met een ruim uitzicht.

Een mooie voedingsbodem voor een gezamenlijke visie met toekomst

Veel zuurstof voor heldere en constructieve gedachten.

Om een beweging in gang te zetten die voor de Duif het nieuwe leven betekent.

Om een variatie van de slotzin uit Handelingen te parafraseren:

Ga naar 's-Graveland en spreek daar met elkaar over alles wat het nieuwe begin aangaat. “

Zoals we steeds zingen in het lied:

*Dit huis is een huis is een huis waar de deur openstaat.”*

*De slotregels van dat lied eindigen met:*

*“Waardoor er een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.*

Laat dat de droom zijn die waar wordt met een nieuw begin, stap voor stap. We strekken onze armen uit. Onderweg als Pelgrims van hoop in dit jubeljaar. Moge dat zo zijn.

## **Nature Boy**

*Nat King Cole*

Er verscheen een jongen  
Een heel bijzondere, betoverde jongen  
Volgens zeggen, van heinde en ver rondgezworven  
Een beetje timide en met droevige ogen

Maar hij was heel wijs  
Dan op een dag .  
Een magische dag.  
Kruisten we op elkaars pad.  
En terwijl we over van alles en nog wat spraken  
Dwazen en koningen  
Zei hij dit tegen mij  
'Het mooiste wat je ooit zal leren " "  
Is oprecht lief te hebben  
en zonder vragen geliefd te zijn.  
Het overweldigendste wat je ooit zult leren  
Het is gewoon liefhebben en zonder vragen geliefd te zijn.

## **Over de Geloofsbelijdenis**

Deze geloofsbelijdenis gaat uit van de ik vorm en eindigt in de wij vorm.  
Bij het in de praktijk brengen van waarin je gelooft, is het belangrijk om elkaar daarop te mogen, durven en willen aanspreken.  
Soms lijkt het of we dat niet doen omdat we al vooraf bedenken dat we sowieso tegengas krijgen of zelf tegengas gaan geven. Laten we onze krachten bundelen in waar we letterlijk voor gaan staan.  
Dan beluisteren of spreken we de tekst samen. Die luidt als volg:

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in het respect voor onze aarde,  
de kostbaarheid van het leven,  
de waardigheid van alle schepselen  
en het vermogen van de mens daar naar te leven.

Ik geloof dat alles in het leven met elkaar verweven is:  
Al wat leeft gelijkwaardig,  
zonder onderscheid, zonder kwalificatie.  
Met respect en liefde.

Ik geloof daarom dat het mogelijk is  
samen met alle betrokken mensen  
overal ter wereld met hartstocht  
zorg te dragen voor Moeder Aarde.  
Ik geloof in vrede en gerechtigheid.  
In openheid naar mijn naaste  
en dat samen te vieren  
door vol overtuiging voor elkaar te zorgen,



Ik weet dat Jezus ons die opdracht heeft gegeven  
En ik geloof dat wij dat samen kunnen  
wanneer we onze krachten bundelen  
door elkaar daar op aan te spreken.

Amen

### **Collecte**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze  
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel  
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je  
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een  
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een  
standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen  
inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.*



**Stichting De Duif**

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

*En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.*

### **Nodiging, breken en delen van brood en wijn**

Wat en wie belangrijk voor je is draag je in je eigen hart mee.  
Het breken en delen dragen we in het hart van deze viering mee.  
Deze symbolische maaltijd die verbonden is aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn  
vrienden waarmee hij zich verbonden voelde.  
Dat willen we bij het symbolisch breken van brood en delen van wijn laten zien en weten.  
Je hoort erbij. We zijn met elkaar verbonden.  
Dat geldt voor iedereen die langskomt of toeschouwer is.  
Weet je verbonden.  
Wie of wat je ook bent en hoe je ook in het leven staat.  
Voel je welkom en verbonden. We zien je graag.

### **Indianen Gebed**

Dit kort en krachtig gebed van de indianen gaat over jezelf sterk maken door stil te worden  
in je zelf.  
Om de kracht in jezelf te ontdekken.  
De verbinding in en met jezelf. Door na dit gebed stil te zijn en bij jezelf.

### **Gebed van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika**

Mogen sterren je verdriet wegnemen  
Moge bloemen je hart vervullen met schoonheid  
Laat hoop je tranen wegvegen,  
Maar boven alles:  
Laat de stilte je sterk maken.  
Amen

## Stilte

### Activiteiten en informatie voor de komende periode

*Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.*

#### Lied: Dit ene weten wij

*H.Roland Holst / T. Löwenthal*

Dit ene weten wij  
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.  
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren  
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen

#### Zegenbede

Wij vragen om ons te zegenen met:

**Het geloof**— als houvast.

**De hoop**----als baken.

**De liefde**--- als bron.

Wij vragen om ons te zegenen met:

**De vergeving**--naar elkaar.

**De zorg**----- voor elkaar en de aarde

**De energie**---- voor steeds een nieuw begin.

Amen.

Een hele mooie zondag en week samen met degenen die je lief zijn.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!*

*Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:  
[www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	voorganger	Waar/hoe
4 mei	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
11 mei	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
18 mei	Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
25 mei	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
1 juni	Gastvoorganger: Maranca Schenkeveld	In de Duif en via Zoom
8 juni Pinksteren	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
15 juni	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom
22 juni	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
29 juni	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
6 juli	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2025 is dat ten gunste van de stichting "Heart for Children." Zij biedt scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo in Oeganda. Deze kinderen komen uit achterstandssituaties. Het doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Alle ingezamelde gelden komen volledig t.g.v. deze stichting. Voor meer info: [www.heart4children.org](http://www.heart4children.org)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsewarstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)